

Aan de kerken en kerkenraden binnen de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
in de regio Noord-Nederland

Betreft: besluit m/v

Emmen/Groningen, 13 juli 2017

Weleerwaarde en eerwaarde broeders en zusters,

Wij merken dat het besluit van de Generale Synode om ook vrouwelijke leden toe te laten tot het ambt van diaken, ouderling en predikant, voor nogal wat beroering zorgt in de kerken en onder kerkleden. Er worden zelfs informatieavonden uitgeschreven over 'hoe nu verder?', waarbij al haast gelijk opgeroepen wordt tot 'vrijmaking' van deze synodebesluiten en 'afscheiding' van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

Hoewel wij zelf ook verontrust en teleurgesteld zijn over het genomen besluit, roepen wij op om nu geen overhaaste beslissingen te nemen, die immers vaak maar moeilijk terug te draaien zijn. De weg die we voor dergelijke situaties met elkaar hebben afgesproken is, dat we, wanneer volgens ons besluiten niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenis van de kerk, dat we dan in beroep of revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode. Dat is de 'koninklijke' weg.

Daarom roepen wij op tot een periode van rustige bezinning op het besluit van de Generale Synode en op wat de consequenties daarvan zouden kunnen of moeten zijn.

Ons inziens zou die 'rustige periode van bezinning' gecreëerd kunnen worden, door als kerken en kerkenraden nu uit te spreken dat er in de eigen plaatselijke kerk in elk geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers worden aangesteld.

Daarmee wordt de druk van de ketel gehaald, voelen bezwaarde gemeenteleden zich – hopelijk – nog steeds veilig en gekend binnen onze kerken, worden geen besluiten genomen die misschien later teruggedraaid zouden moeten worden, en kunnen we dus geloofwaardig 'de koninklijke weg' bewandelen.

Naar onze mening zou een dergelijke uitspraak van de plaatselijke kerk een 'offer' mogen zijn naar elkaar als kerken en kerkleden toe om de vrede te bewaren en het werkelijk inhoudelijke gesprek te voeren.

U wijsheid en kracht van de heilige Geest toewensend,
in liefde voor de Heer van de kerk en voor zijn gemeente hier op aarde,

met broedergroet,

ds Alko Driest, Groningen
ds Jan Haveman, Emmen