

Avondmaal vieren

Les 2.19

Doelstellingen les: catechisanten kunnen hun mening over hoe ze het avondmaal beleven verwoorden. Ze kunnen het doel van het avondmaal onder woorden brengen.

Lesopzet:

1. Welkom. Even bijpraten. Gebed.

Thema aangeven: komende twee lessen over het Heilig Avondmaal. Samen doorspreken: hoe kijk je tegen de viering van het avondmaal aan, wat vind je er van? Algemene indruk van avondmaal verwoorden en bespreken. Vertel ook als catecheet hoe jij het zelf ervaart.

2. Sfeer en indruk van het avondmaal.

Invullen werkblad: bespreken, wat is het nu: Feest? *Vieren, genieten, vreugde, verlangen, de bruiloft komt. Bloemstuk op tafel, zingen.* Of begrafenis? *Vloek, angst, lijden, dood. Witte tafellakens, stilte bij zittend avondmaal.*

3. Ontstaan en doel van het avondmaal.

Waarom 'heilig'? Heilig = apart gezet/speciaal. Samen lezen v/a 66. Werkblad: functie van de sacramenten doop en avondmaal - algemeen. Teken en Zegel → zichtbaar plus garantie.

Instelling van het avondmaal: samen lezen en bespreken Matteus 26:26-29. Voor leerlingen zeer verrassend: Jezus verandert het Pascha tot een maaltijd van gedachtenis/herinnering, 'denk hierdoor steeds weer aan Mij'. En versterking van ons geloof dan? (gevolg)

Je kunt ook iets van de geschiedenis van het avondmaal vertellen: begonnen als gewone maaltijd (zie Handelingen) wat dan overging in het 'breken van het brood'. Later steeds meer geïnstitutionaliseerd. Zie ook 1 Korintiërs 11 (misstanden bij de viering).

4. Waarom mogen jongeren niet actief aan het avondmaal deelnemen?

Laat ze hun eigen mening daarover verwoorden en speel een stellingenspel (twee groepen tegenover elkaar) of groepsgesprek.

5. Ideeën en suggesties vanuit catechisanten voor meer betrokkenheid van de jongeren en de kleine kinderen?

Extra stof:

Doorpratertjes:

1. Avondmaal alleen voor de gelovigen? (Aan het allereerste Avondmaal zat Judas er zelfs bij!)
2. Is het volgens de bijbel juist dat alleen de dominee brood en wijn uitreikt?
3. Avondmaal aan huis voor de zieken: voordelen en nadelen?
4. Avondmaal vieren op Goede Vrijdag is onjuist, want dan concentreren we ons daarbij te veel op het lijden en sterven van onze Heiland