

Les 18 **Huwelijk en samenwonen**

Doelstelling: catechisanten zijn bereid te verwoorden hoe ze zelf tegen dit onderwerp aankijken en staan open voor wat Gods Woord hierover zegt. Ze kunnen de huidige moeite en verlegenheid die er omtrent dit onderwerp bestaat duiden en zijn in staat een (bescheiden) bijdrage op de bezinning en in de discussie hierover te leveren.

1. Trouwen of samenwonen?

Bedoeling is helder te krijgen hoe de catechisanten hier persoonlijk tegenaan kijken en te zien hoe ze e.e.a. motiveren.

2. Wat is het verschil?

Inzichtelijk maken dat er wel degelijk juridisch (qua rechtszekerheid bijvoorbeeld) verschil is, maar ook emotioneel en sociaal (uit onderzoek blijkt dat mensen die samenwonen twee keer zo vaak uit elkaar gaan als mensen die getrouwd zijn: het huwelijk met alle voorbereidingen en met het juridische en openbare karakter vormt een drempel; samenwonen is gemakkelijk; samenwonen is vrijblijvend, je kan sneller besluiten om de relatie op te breken; samenwonen is iets tussen twee individuen en een huwelijk vraagt om een groter verband [vrienden, familie, gemeente]; bij het huwelijk spreek je over je man of vrouw en bij het samenwonen over je vriend of je vriendin)

3. Bijbel en huwelijk (1)

Onderstreep het waardevolle (duurzame trouw, seks is niet zomaar wat) in deze redentatie

Les 18 Huwelijk en samenwonen

1. Trouwen of samenwonen?

- *Waar zou je zelf voor kiezen en waarom?*

2. Wat is het verschil?

- *Probeer eens aan te geven wat het verschil is tussen trouwen en samenwonen.*

3. Bijbel en huwelijk (1)

Hieronder volgt de opvatting van een jongere, in een opstel over 'samenwonen en de bijbel'.

- *Lees het opstel. Onderstreep waar je het mee eens bent. En zet een ? bij waar je het niet mee eens bent. Geef daarna je reactie.*

De Bijbel laat zich niet uit over samenwonen. Telkens als het gaat over het huwelijk dan wel het één zijn van man en vrouw (seks) dan wordt dit in een context van ontrouw verteld. Waarna vaak de vermaning komt dat ontrouw een zonde is. Het huwelijk zoals wij dat kennen (de juridische vorm waarbij man en vrouw Ja zeggen in het gemeentehuis en waarbij vervolgens de vermogens in elkaar opgaan) wordt in de bijbel niet in die zin gezien. Trouwen/huwelijk in de bijbel is seks hebben. Zodra man en vrouw seks hebben dan sluiten zij een verbond met elkaar en met God waardoor zij één zijn. Dit is dus een belangrijk onderscheid. Het is niet trouwen en dan pas seks, nee, seks = getrouwd voor God.

(...)

Hier los van vind ik dat het onderscheid tussen samenwonen en seks in het algemeen gemaakt kan worden. De bijbel heeft het telkens over één worden van man en vrouw. Samenwonen houdt dit totaal niet in. Het samen onder één dak wonen betekent niet automatisch seks. Een studenthuis houdt dit ook in. Als je blijft logeren ook. Als je samen op vakantie gaat ook. Als een man en vrouw de keuze hebben gemaakt om nog geen seksuele gemeenschap te hebben met elkaar kunnen ze ook prima samenwonen, deze keuze is aan henzelf, het gebeurt dan heus niet als ze wel gaan samenwonen. Als een man en vrouw wel seks met elkaar hebben en die keuze dus wel gemaakt hebben kunnen ze ook prima samenwonen of net zo goed ook niet. Dit staat hier los van.

(...)

De kerk heeft samenwonen naar mijn mening altijd afgekeurd (en wellicht creatief gelezen in de bijbel) omdat zij wilde voorkomen dat man en vrouw te makkelijk seks met elkaar hadden. Let wel, deze achterliggende gedachte is een goede zaak. Gemakkelijk met iemand seks hebben is niet de bedoeling van God want seks met elkaar hebben is een verbond sluiten met elkaar voor altijd. De bijbel geeft niet voor niets zoveel waarschuwingen over ontrouw. Niet samenwonen is verboden, maar makkelijk seks hebben (en eventueel later weer uit elkaar gaan). Door het samenwoningsverbod wordt dit wel moeilijker gemaakt en dus is het een bruikbaar hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat. Er is geen ge- of verbod! Door te verkondigen dat er geen seks voor het huwelijk mag zijn zorgt de kerk ervoor dat het seks hebben met

elkaar een bewuste keuze wordt welke niet lichtvaardig genomen mag worden. De keuze voor seks mag niet lichtvaardig genomen worden, *dit heeft echter niets van doen voor de keuze om met elkaar samen te wonen. Samenwonen impliceert niet automatisch ook seks. Je kunt ook prima met elkaar leven zonder dat er seks bij komt. Natuurlijk is dit moeilijk en zal dit in vele gevallen niet opgaan, maar in de huidige samenleving komen jongeren al veel eerder voor de keuze van wel of geen seks te staan.*

(...)

Niet het samenwonen zou daarom verboden moeten worden, maar het onbedacht seks hebben met elkaar.

4. Bijbel en huwelijk (2)

Het is waar dat de Bijbel het onderscheid zoals wij dat kennen tussen huwelijk en samenwonen niet kent. Toch zijn er in de Bijbel genoeg passages te vinden die iets over (het duurzame van) het huwelijk zeggen.

- Lees onderstaande teksten en trek je conclusies:

Genesis 2:18-25 (vergelijk Matteus 19:3-5 en Efeziërs 5:31,32)

Genesis 29:21-27

Exodus 22:15,16

Ruth 4

1 Korinthiers 7:1-6

5. Jezus en het huwelijk

In het Nieuwe Testament wordt de kerk verschillende keren 'de bruid van Christus' genoemd. Jezus zelf is dan de Bruidegom.

- Wat zou dit beeld kunnen zeggen in het gesprek over huwelijk en samenwonen?

6. Verdere bezinning

1. Wat vind je er van als je kerk mensen die samenwonen niet laat deelnemen aan het heilig avondmaal?

2. Is er verschil tussen 'zomaar samenwonen' en 'samenwonen met een samenlevingscontract'?