

Les 2 – ...en mens

Doelstelling: de catechisant moet wat weten en kunnen zeggen over het menszijn, waarom de mens geschapen is, wat zijn doel en functie is, waardoor het in het leven moeilijk is geworden en wat z'n eigen schuld daarbij is.

Het gaat in deze les o.a. over goed geschapen en diep gevallen, erfzonde en erfschuld, en de ontkoming aan de eeuwige dood en straf. Over wie wij dankzij Christus weer mogen zijn voor God.

Les 2 – ...en mens

1. Waarom zijn wij er?

- geschapen *door* God
- geschapen *voor* God

2. Slachtoffer of dader?

Lees en bespreek Genesis 3

- Wat is de vreselijke fout van de mens geweest? Wat herken je daarvan bij jezelf?
- Wat was het vreselijke gevolg? (leg een link met de relaties uit de introductieles)

3. Wat is zonde?

- Hoe zou je dat voor jezelf omschrijven?
- Confronteer dat met de volgende teksten:
 - Genesis 3:14-19
 - Psalm 51:7
 - Romeinen 3:9-18
 - 1 Johannes 1:6-10
- Waarom is zonde zo erg?

4. Hoe nu verder?

Lees en bespreek vraag en antwoord 8 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 8: Maar zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad?

Antwoord: Ja¹, behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden².

1 Gen.6:5; 8:21; Job 14:4; 15:14, 16, 35; Jes.53:6. 2 Joh.3:3,5; 1Kor.12:3; 2Kor.3:5

- Leg uit waarom het fundamenteel is dat er na het 'ja' geen punt staat, maar een komma.
- Kun je iets zeggen over dat 'door de Geest van God opnieuw geboren worden'?

Ds Tim Keller omschrijft het zo: *je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt bedenken, en tegelijk meer geliefd en bemind dan je ooit kunt geloven.*

- Wat vind je van deze gedachte?

- Waarom is het belangrijk beide overwegingen in balans te houden?

- Wat heeft dit met je 'beeld van God' en je 'mensvisie' te maken?

5. Mens, wie ben je?

- Hoe kijk jij naar jezelf?

Leesartikel: Misdaad en straf – en de zonde dan?

Samenvatting van een hoofdstuk uit het boek *'De ergernis van het kruis. Over de verzoening tussen God en mensen*, geschreven door Paul Wells.

Lees deze tekst.

- Onderstreep de zinnen die je aanspreken.
- Met welke stellingen ben je het wel en niet eens en waarom?
- Wat is volgens Wells het grote probleem van de zonde?

Het is gemakkelijk om van praten over *zonde* af te glijden naar praten over *zonden* om onszelf zo te beperken tot bepaalde problemen die gemakkelijk kunnen worden geclassificeerd.

De zonde, echter, is enkelvoudig voordat die meervoudig is en raakt de fundamentele toestand van de mens in het leven. Zonde is niet in de eerste plaats wat we *doen*, maar wat we *zijn*.

Bovendien, als we kijken naar de zonde, lijkt het wel of we de bodem proberen te zien van een modderige vijver. Zonde is duister en onbegrijpelijk. Waarom zouden we zondigen en waarom zondigen we steeds weer?

Het raadsel is dat niemand de zonde van nature onprettig vindt, maar plezierig en bevredigend – op zijn minst totdat zijn vergiftigende puin de atmosfeer van ons leven begint te vervuilen.

Toch kan de negatieve gerichtheid van de zonde niet in twijfel worden getrokken, omdat we dag in dag uit lijden aan de zonde, door onze eigen natuur als zondaren en door die van de mensen om ons heen. De zondigheid van de mens is geen denkbeeldig kwaad, maar een kwaad dat de realiteit van het probleem van de mens laat zien.

Het staat allereerst in verhouding tot God en bepaalt de toestand van de huidige verhouding van de mens met Hem: *Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad was in uw ogen.*

(Psalm 51) David ziet zijn zonde allereerst als breuk in de relatie met God. De zonde van de mens grieft God.

Zondekennis moet, net als kennis van de verlossing, worden geopenbaard. Alhoewel de mens kan weten dat het niet goed is zoals het is en dat er verbetering moet komen, kan alleen de Schrift ons vertellen dat het verbond is verbroken en wat zonde is, namelijk verzet en opstand tegen God.

In dit licht kunnen we tot 3 conclusies komen ten aanzien van de aard van de zonde:

- Zonde is kenmerkend en essentieel voor de gevallen menselijke natuur. Zonde ligt aan de wortel van alles.
- Zonde drukt een houding van verwerping en opstand tegen Gods goedheid uit.
- Zonde is een negatieve houding tegenover God die ook het verderf van de persoon en van sociale verhoudingen met zich mee brengt.

Zeggen dat de mens gered moet worden van de zonde betekent dat hij gered moet worden van zichzelf.