

**Liturgie dienst CGK Bethel en GKV GoedeHerderkerk Emmen,
Eerste Kerstdag 2016, 16.00 uur
Thema: tot een licht voor de volken (n.a.v. Jesaja 49:6b)**

1. Vooraf zingen: **Komt allen tezamen** (LvdK 138:1,4) (m.m.v. orgel) en **Nu zijt wellescome** (LvdK 145:1) (m.m.v. orgel)
2. Welkom
3. Stil gebed
4. Afhankelijkheidsbetuiging aan de HERE (gesproken door voorganger)
5. Vredegroet
6. Zingen: **Gezang 82** (Geref Kerkboek, afwisselend Nederlands/Engels) (m.m.v. muziekgroep) en **In den beginne was het woord** (LvdK 150:1-5) (m.m.v. orgel)
7. Gebed
8. Bijbellezing: **Lucas 2:1-20** (*gelezen door...*)
9. Zingen: **In de kleine stad van David** en **Stille nacht** (LvdK 143, afwisselend Nederlands/Engels) (m.m.v. orgel)
10. Muzikale bijdrage door Peter en Boukje van Dijk
11. Muzikale bijdrage asielzoekers (lied in Farsi)
12. Zingen: **Laat ieder het horen!** (Opwekking 523) (m.m.v. muziekgroep)
13. Overdenking (n.a.v. **Jesaja 49:6b**)
14. Zingen: **Hoor d'eng'len zingen d'eer** (LvdK 135:1,3) en **Eer zij God in onze dagen** (LvdK 134:1,3) (m.m.v. orgel)
15. Muzikale bijdrage door Andre van Engeland
16. Gedicht door Michiel de Vries
17. Zingen met de kinderen: **Luid klokje klingt** en **In Bethlehems stal** (m.m.v. muziekgroep)
18. Gebed
19. Inzameling – tijdens collecte: **Magnificat** (Sela) (m.m.v. muziekgroep)
20. Zingen: **Groot is Hij!** (Opwekking 574) (m.m.v. muziekgroep)
21. Zegen
22. Na afloop samen buiten zingen: **Ere zij God**

Als alles donker is... [dia1-zwart]

We zitten momenteel in de donkerste dagen van het jaar.

Als je 's morgens naar je werk gaat is het nog duister en als je 's middags uit school thuiskomt ook alweer.

Er zijn mensen – waar ik er een van ben – die daar slecht tegen kunnen, die er wat somber, neerslachtig van worden, zeker als het weinige licht dat er dan overdag nog is vol mist en miezer hangt.

Je verlangt naar de zon, naar het voorjaar, naar warmte en licht.

Je kunt het wel een beetje camoufleren met mooi warm licht – en dat heeft zeker iets gezelligs knus': de gordijnen dicht, een kleinere wereld, de openhaard aan, lichtjes in de kerstboom, kaarsjes op tafel.

Daar heb je gewoon behoefte aan: [dia2] licht in de duisternis.

Als alles donker is... [dia3-zwart]

We leven ook wel in een duistere tijd.

Het lijkt wel alsof dreiging van oorlog en geweld alleen maar toeneemt.

Syrie – Irak – Nigeria – Sudan – Eritrea.

IS – Boko Haram – Al Kaida.

Al die duizenden vluchtelingen uit Afrika.

Het moslimextremisme, de dreiging van terreur.

Angst neemt maar zo bezit van je: kun je nog wel rustig en veilig naar een Kerstmarkt? Of naar een feest om de jaarwisseling te vieren?

Kun je nog wel veilig met de trein of de metro? Of op vakantie?

Sommige politici spreken grote woorden, drijven de zaak op spits, maken de verdeeldheid en angst alleen maar groter – om dan zichzelf als verlosser aan te bieden...

Want daar heb je als mens behoefte aan: [dia4] licht in de duisternis.

Als alles donker is... [dia5-zwart]

Als je alle lichten uit doet, of je handen voor de ogen, dan is het donker.

Dan zie je niks, of niet veel.

Moet je je voorstellen dat je blind bent, en echt niks kunt zien...

Wat mis je dan veel, aan vormen en kleuren en richting.

In het pikkiedonker is je wereld klein, dan moet je steeds tasten en oppassen dat je nergens tegenaan botst.

Veel mensen zijn bang in het donker: 's nachts door het bos, of door een donkere straat in de stad lopen is niet heel relaxt – bang om te schrikken, bang dat er iets gebeurt dat je niet wil.

Wat is licht dan een uitkomst!

Daar heb je behoefte aan: [dia6] licht in de duisternis.

Als alles donker is... [dia7-zwart]

Sommige mensen zoeken het duister juist op.

Meestal niet met edele, met goede motieven; inbreken is immers makkelijker als niemand je ziet. Er is veel wat het daglicht niet kan verdragen...

Anderen steken hun kop in het zand, doen hun handen voor de ogen, omdat ze dan denken dat wat ze vrezen er niet is...

Maar je hoeft geen crimineel of struisvogel te zijn om blij te zijn dat niet alles wat je denkt of zegt of doet meteen in de *spotlights* staat – is toch zo?

Dat geldt in elk geval wel voor mij hoor: ik ben maar blij dat jullie niet alles van mij weten of zien...

Diep van binnen zijn er dingen die je maar liever verborgen in het donker wilt houden: wat kun je boos zijn op iemand, hem/haar haten...

Of jaloers zijn, je geminacht voelen, vernedert, misbruikt...

Wat kun je dingen doen, of ernaar verlangen ze te doen, die slecht en verkeerd zijn...

Schuld, zonde, die aan je vreet...

Heilige huiver voor het oordeel van God, waardoor het intens donker is in je of om je is...

Angst, zorg, eenzaamheid, verlatenheid...

Verlangen naar bevestiging, erkenning, waardering, die er is voor iedereen, behalve voor jou...

En als er iemand te dichtbij komt kruip je 't liefst weg in een donker hoekje waar niemand je ziet, sluit je je af, trek je je muren op,...

Zo moeilijk, zo dubbel – verlangen naar licht, en er toch voor wegkruipen...

Gevangen in het duister...

Als alles donker is...

... is daar opeens [dia8] Iemand die zegt dat Hij het licht van de wereld is...

Iemand die, als Hij geboren wordt, begeleidt wordt door [dia9] een verblindende legermacht van licht: blinkend-wit stralende engelen kondigen indrukwekkend zijn komst aan.

En boven de plek waar Hij geboren wordt [dia10] staat een heldere ster te stralen om wijzen uit het oosten de weg te wijzen.

De weg naar het licht...

Dat licht [dia11] is Jezus Christus, de Zoon van God.

Hij kwam naar deze wereld, om in donkere harten een licht te doen opgaan.

Om in een donkere wereld licht te brengen.

Jezus Christus is het licht, waardoor de duisternis wijkt, waardoor er ruimte komt, hoop, helderheid...

Licht, waardoor je opeens houvast krijgt, je kunt oriënteren, ziet waar je bent en begrijpt waar je naartoe moet...

Licht, waardoor de angst verdwijnt, het lichter wordt in je leven...

De profeet Jesaja heeft Hem aangekondigd: [dia12] *Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die Ik brengen zal, tot aan de einden van de aarde reikt...*

Jezus is het licht.

Hij komt in een wereld die de weg kwijt is.

Hij komt in uw/jouw/mijn leven – want wij zijn de weg ook zo vaak kwijt.

En Hij roept je weg uit de duisternis van dood en chaos, angst en verblinding.
Hij roept je om niet je kop in het zand te steken, maar de werkelijkheid onder ogen te zien.
Om toe te geven aan dat diepst verlangen in je – verlangen naar erkenning, bevestiging,
liefde, vergeving, naar een nieuwe kans.

Daarvoor kwam het kind van Kerst.
Daarvoor werd de Zoon van God mens onder de mensen.
Jezus [dia13] Hij is echt ook jouw Redder, jouw Bevrijder.
Jezus – Hij is licht en brengt licht!

Hij is God die heel dichtbij komt: Immanuel!
Sluit je niet langer af, trek niet langer muren om je heen op, kruip niet weg – maar laat
Hem dichtbij komen en je aanraken:
je hoeft niet bang te zijn, Hij oordeelt niet genadeloos, maar is juist vol van genade;
Hij kent je (weet ook wat er het diepst in je hart verborgen is) maar stoot je niet af, schopt
je niet weg, maar wil je aanraken: Hij erkent je, waardeert je, omarmt je...

Kom! Laat Hem bij je komen.
Laat Hem licht brengen, licht in je leven.
Laat Hij het licht in je leven zijn, geloof dat het Kerstkind ook jouw Redder is.

[dia14] *Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.*
(Lucas 1:78,79)

Amen
[dia15]