



Liturgie Kom-in-de-kerk-dienst/ aangepaste dienst Emmen, 10 april 2016

Thema: hartelijk verbonden! m.m.v. De Notenkrakers

1. Votum

Onze hulp is in de naam van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.

2. Vredegroet

Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

3. Zingen: **Psalm 116:1,10 (God heb ik lief)**

4. Intro

5. Zingen: **Psalm 42:1¹ ('t Hijgend hert) en Jezus is de Goede Herder**

6. Gebed zingen: **Gezang 156:1-4 (Heer ik kom tot U)**

7. Preek

8. Zingen: **Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)**

9. Bijbellezen: **Marcus 2:1-12**

10. Zingen: **Opwekking 770 (Ik zal er zijn)**

11. Geloofsbelijdenis: filmpje

12. Zingen: **Koningskindlied**

13. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*)

14. Slotzang: **Gezang 167:1-3 (Samen in de naam van Jezus)**

15. Zegen.

De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Amen zingen: **LvdK 456:3 (amen amen amen)**

1 Uit de oude berijming dus!

Hartelijk verbonden. [dia1]

Dat is het thema van deze dienst (geleend van de vereniging *Dit Koningskind*, die het had bedacht voor de ontdek-zondag).

Hartelijk verbonden.

Hartelijk – dat heeft natuurlijk met je hart te maken.

Zoals je ook zegt als iemand jarig is: hartelijk gefeliciteerd! [dia2]

Dan doe je niet net-alsof (nep) dat je blij bent met z'n verjaardag, maar dan meen je het echt – van harte!

Maar hoe kun je nou hartelijk *verbonden* zijn?

Wat is dat *verbonden*?

Wordt daar dit mee bedoeld? [dia3]

Met *verbonden* wordt bedoeld [dia4] dat je iets met een ander hebt, dat iemand belangrijk voor je is, dat je van iemand houdt.

Wie is voor ons hier in de kerk heel belangrijk?

Jezus! [dia5] Stel je voor dat de Here Jezus er niet was! Dat Hij niet weer was opgestaan uit het graf!

Jezus is heel belangrijk voor ons! Hij is onze Redder. Hij is onze Goede Herder.

Voel jij je met Jezus verbonden?

Toen we dinsdag deze dienst hebben voorbereid met Annemarie en Mathijs en Jan en Rik, toen moesten ze om de beurt een kaartje uitzoeken en iets vertellen over wat dat te maken had met *verbonden*.

En dat was heel mooi: een van hen had een kaartje met een avondmaalsbeker. [dia6]

En zei: door de beker ben je met de Here Jezus verbonden.

En iemand anders had dit kaartje met druivenranken. [dia7] En zei: wij zijn de ranken van de wijnstok, zo zijn wij aan Jezus verbonden.

Goed bedacht van ze, toch!? En mooi he?!

Hartelijk verbonden, dat zijn we samen aan de Here Jezus.

En weet je wat zo prachtig is?

Als we allemaal verbonden zijn aan Jezus – dan zijn we door Hem toch ook verbonden met elkaar?!

Voel je dat ook? Dat we hartelijk verbonden zijn aan elkaar? [dia8]

Heb je ook wat met diegene die naast je zit? Houd je ook van de andere mensen in de kerk? En houd je ook van de andere mensen van de kerk (want lang niet iedereen die bij de kerk hoort komt meer in de kerk...)

Voel je je ook aan hen verbonden?

Dat kan best wel lastig zijn!

Je vergeet zo gauw iemand...

En, tja, lang niet iedereen van de kerk is altijd lief, of leuk, of aardig...

Soms zeggen ze rare dingen, of doen ze verkeerde dingen (die niet eens mogen...)

Moet je dan toch van ze houden?

Moeilijk! Moeilijk!

[dia9] Maar denk dan aan dat jij met Jezus verbonden bent.

En jij doet zelf toch ook wel 's gek, of iets wat verkeerd is?

En jij bent heus niet altijd lief en aardig, toch?
Maar de Here Jezus blijft wel aan jou verbonden en van je houden.
Zo moeten wij samen ook verbonden blijven en van elkaar houden.

Nu ga ik je een verhaal uit de Bijbel vertellen dat hier mee te maken heeft.
Luister maar goed.

Het gaat over een man, laten we hem Secharja noemen. [dia10]

Secharja is gehandicapt: hij kan zijn benen niet bewegen.

Dat is erg! Stel je voor, dat jij je benen niet meer zou kunnen bewegen!

Dan kun je nergens meer naar toe lopen.

Dan moet je overal bij geholpen worden.

Poeh, dat valt niet mee!

De hele dag ligt Secharja op een matje op de grond.

Maar weet je wat zo tof is?

Hij heeft vier vrienden. Vier echte, goede vrienden!

Secharja kan zelf niet zoveel voor hen doen, maar zijn vrienden helpen hem bij alles!

Dat vindt hij zo geweldig!

Dan pakken vier sterke armen hem op en dragen hem naar de straat, zodat hij kan bedelen om geld, of naar een plek waar het gezellig is, waar ze samen kletsen en eten.

Nu hebben ze Secharja ook weer opgetild.

Z'n vrienden hebben elk een hoek van het matje waar hij op ligt vastgepakt en tillen hem mee.

Hij merkt wel dat zijn vrienden opgewonden zijn, een beetje gespannen.

Wat gaat er gebeuren dan? Waar brengen ze hem naar toe?

Ze stoppen bij een huis waar heel veel mensen voor de deur staan.

Secharja merkt dat zijn vrienden teleurgesteld zijn. *Wat is er dan*, vraagt hij?

We willen jou bij iemand brengen die hier woont. Maar we kunnen niet eens naar binnen, zo vol is het.

De vrienden kijken elkaar aan, en hun ogen beginnen te glimmen.

Ze hebben een plan.

Ze pakken Secharja weer op, en gaan langs de zijkant van het huis naar achteren, waar de trap is naar boven.

Voorzichtig tillen ze Secharja de trap op, omhoog, naar het platte dak van het huis.

Ze luisteren goed, sst! Stil! [dia11]

Dan leggen ze Secharja neer, en beginnen het dak kapot te maken.

Dat is gemaakt van een soort klei dat heel droog en hard wordt, maar dat je wel kapot kunt bikken.

Daaronder heb je takken die op dikkere balken rusten.

Die takken halen ze ook weg, totdat er een gat in het dak is dat groot genoeg is om...

He! Ze tillen Secharja weer op.

Ze hebben touwen gebonden om de hoeken van zijn matras en... nee! [dia12]

Ze laten hem heel voorzichtig, door het gat heen, naar beneden zakken.

Secharja laat het allemaal maar gebeuren. Hij vertrouwt zijn vrienden.

Ze zijn zo voorzichtig, en ze kijken zo goed dat het precies gelijk gaat, en ze houden hem zo goed vast. Nu zweeft hij tussen hemel en aarde...

En dan... kijkt hij in de ogen van een man die hem vriendelijk aankijkt. [dia13]

Secharja weet dat dit Jezus moet zijn – z'n vrienden hebben het hem verteld.

Jezus was aan het vertellen aan alle mensen in huis over het Koninkrijk van God.

Nu is Jezus gestopt met vertellen. Iedereen kijkt nu naar hem.
Jezus zegt tegen hem: *vriend – je zonden worden je vergeven!*

Hoor je dat? Wat Jezus zegt? Vriend!
Nu heeft Secharja er nog een vriend bij! Dat is geweldig.
Nog iemand die van hem houdt en voor hem zorgt.
En wat het mooiste is: zijn zonden worden vergeven!
Blijkbaar weet Jezus dat Secharja veel verkeerde dingen heeft gedaan.
En toch houdt Jezus van hem.
Secharja heeft veel spijt van alle verkeerde dingen, en nu... vergeven! Heerlijk!
Zijn vrienden hebben hem precies op de goede plek gebracht, bij Jezus!

O, maar niet iedereen is blij. [dia14]
Er beginnen wat mannen te mopperen.
Het zijn mannen die heel veel weten van de Bijbel, Schriftgeleerden.
Ze denken bij zichzelf: hoe durft Jezus dat te zeggen! Dat je zonden vergeven zijn! Dat is vloeken!
Want alleen God kan zonden vergeven! Dit is erg, wat Jezus doet!

Jezus weet dat. Hij weet niet alleen van alle zonde van Secharja. Jezus weet ook wat de Schriftgeleerden denken. Hij zegt: *waarom denken jullie zo?*
En Jezus vraagt nog iets. Hij zegt: *wat kan je makkelijker tegen iemand zeggen die zich niet kan bewegen: je zonden zijn je vergeven, of sta op en wandel?*

Nou? Wat denk jij?

Als je tegen iemand zegt dat zijn zonden vergeven zijn – dat is wel het allermooiste en allerbelangrijkste, maar dat merkt alleen die persoon.

Maar als je zegt dat iemand moet gaan lopen (terwijl 'ie dat nooit kon!) – dat ziet natuurlijk wel iedereen!

Daarom zegt Jezus: *Ik zal jullie laten zien dat ik de macht heb gekregen om zonde te vergeven.*
En Hij zegt tegen Secharja: *sta op! Pak je matje, en ga naar huis.*

En wat er dan gebeurt? Secharja voelt dat er kracht in zijn benen komt, dat hij echt kan opstaan, en het matje pakken, en lopen! Ongelooflijk! [dia15]
Alle mensen gaan voor hem aan de kant (nu wel natuurlijk!)
Ze zeggen: zoiets hebben we nog nooit gezien! Prijs God!
En nu weet iedereen, ook de Schriftgeleerden, dat Jezus niet zomaar iemand is, maar dat Hij echt God is.

[dia16] Laten we blij zijn en dankbaar dat Jezus ook onze Vriend wil zijn.
Dat we met Hem verbonden mogen zijn.
Dat Hij onze zonden vergeeft. Omdat Hij echt de Zoon van God is.

Laten we hartelijk verbonden zijn aan Jezus.
[dia17] En tegelijk een vriend en vriendin voor elkaar.
Elkaar helpen. Elkaar dragen. En vooral: elkaar bij Jezus brengen.
Blij en dankbaar dat de HERE God ons ook aan elkaar geeft.
[dia18] Hartelijk verbonden!

Amen
[dia19]