



## Liturgie Kom-in-de-kerk-dienst/

aangepaste dienst

Emmen, 9 oktober 2016

Thema: juich jij mee voor God?

0. Inzingen: **E&R 62 (Dit is de dag)** en **Gezang 160:1,2**

1. Votum

*Onze hulp is in de naam van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.*

2. Vredegroet

*Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen*

3. Zingen: **Psalm 100:1,4**

4. Intro: God is groot en machtig – bezoek aan de sterrenwacht (foto's op beamer)

5. Zingen: **Gezang 149**

6. Gebed

7. Bijbellezing: **Psalm 150** (gelezen door Jan Veldsema)

8. Zingen: **Psalm 150:1,2** (Uit <http://www.denieuwepsalmberijming.nl/>)

9. Verkondiging

10. Amenlied: **Opwekking 461 en Opwekking 586**

11. Gebed

12. Geloofsbelijdenis: Rik Leemhuis en Anneke Lubberts (met picto's geloof.nu)

13. Zingen: **Gezang 165**

14. Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...)

15. Slotzang: **Psalmen Voor Nu 145**

16. Zegen.

*De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. Amen.*

**Preek voor Kom-in-de-kerk/aangepaste dienst**  
***Juich jij mee voor God?***  
**Emmen, 9 oktober 2016**

**n.a.v. Psalm 150**

[dia1] Juich jij mee voor God, daar gaat het over vanmiddag.

Juichen. Wat is dat? Hoe doe je dat? (laat 's zien)  
joelen, springen, klappen, handen in de lucht, toeteren [dia2]

Wanneer juich je? (voorbeelden)

als je iets gewonnen hebt, iets moois hebt gekregen wat je heel graag wil hebben, als er gescoord wordt

Je kan altijd ook wel zien of iemand blij is.  
(Even een paar slides met een proefje – wie is er blij?) [dia3-5]

Maar nu gaat het hier in de kerk om [dia6] juichen voor God.

Waarom zou je dat (kunnen) doen?  
om al die prachtige sterren en planeten die God geschapen heeft  
omdat we vanmorgen avondmaal mochten vieren

Heb je dat wel 's gedaan, juichen voor God? Hoe gaat dat dan?

Of toch maar niet?

bang dat mensen je gek vinden?  
of ben je gewoon niet blij met God?  
(verhaal in de krant: kijk 's met de ogen van een vluchteling naar wat je hebt)

Ik zal je een verhaal vertellen wat Jezus heeft meegemaakt toen Hij op aarde was.  
(verhaal van de 10 melaatse mannen vertellen. Lucas 17:11-19) [dia7][dia8]

accent op vers 15,16: [dia9] *Eén van de tien ging terug naar Jezus. **Hij zong en juichte voor God**, omdat hij weer gezond was. Hij **dankte** God. **Iedereen kon hem horen**. En hij **knielde** voor Jezus om Hem te bedanken.* (BGT)

zie je dat? hoor je dat?

De Samaritaan zingt en juicht en dankt God – iedereen kan hem horen, en hij knielt

En waarom?

Omdat hij weer beter is geworden en weet Wie hem beter heeft gemaakt!

Maar, die andere 9 mannen zijn toch ook beter geworden?  
Waar zijn die dan? Waarom komen die Jezus niet bedanken?  
Zijn ze bang? Dat andere mensen het gek vinden dat ze juichen?  
Of zijn ze gewoon niet echt blij met wat Jezus gedaan heeft?

Jezus zegt zelf: *wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen?*

Dat is toch raar? Ben je zo erg ziek – word je helemaal beter – en dan laat je niet eens zien dat je dankbaar bent!  
Vonden die 9 anderen dat gewoon ofzo? Niet bijzonder genoeg?  
Vanzelfsprekend? Als iets waar ze 'recht' op hebben?

En hoe zit dat met jou? Met u? [dia10]  
Ben jij wel echt dankbaar?  
Kom jij zingen en juichen voor God, zodat iedereen het kan horen?

Jezus maakt jou toch ook beter?  
Omdat Hij gestorven is aan het kruis – dat is toch heel erg, vreselijk!  
Maar omdat Hij ook weer levend werd – en dat is geweldig!  
Want nu worden onze zonden vergeven, alles wat je verkeerd doet, wat niet goed is – dat wil God vergeven! Helemaal weg! [dia11]  
Niet meer bevlekt met viezigheid (geen vuile rottende zweren meer).  
Maar helemaal schoon – dankzij Jezus. [dia12]  
Daar ben je toch ontzettend blij mee?!  
Dan spring je toch hoog in de lucht?!

Of toch maar niet?  
Juich jij mee voor God?

Hoe kun je juichen voor God?  
Psalm 150 vertelt dat:  
[dia13] **Zing** voor God in zijn heilige tempel,  
zing voor hem in zijn hemels paleis.  
Zing voor hem, want hij doet wonderen.  
Zing voor hem, want groot is zijn macht.  
Zing voor hem!

Dus: zing, zing, zing!

Nou, dat lukt nog wel, toch?  
Ok, de een kan het wat beter/harder/mooier dan de ander.  
Maar zingen doen we wel in de kerk.

En thuis?

Maar dan...

Dan staat er in Psalm 150:

**[dia14] Klap in je handen en dans.**

**Zing voor Hem en maak muziek.**

Speel op harpen en op fluiten,  
speel op trommels en trompetten,  
dank Hem met alle instrumenten.

Ok, ok...

Klap in je handen?

Dansen?

In de kerk? [dia15]

Dat doen we toch maar niet...

Het moet niet te gek worden...

En doe maar geen trommel, want dat maakt zo'n lawaai...

Het moet wel eerbiedig zijn...

Maar... is dat eerbiedig dan? Als je niet eens laat zien dat je blij bent met God?

Blij bent met wat Jezus ook voor jou heeft gedaan? [dia16]

Het is juist heel eerbiedig als je klapt en danst en muziek maakt!

En dat je alles uit de kast trekt – harpen en fluiten en trommels en trompetten – niks is te gek: alle instrumenten erbij!

Want er zijn zoveel redenen om God te danken!

Of heb je dat misschien niet door?

Heel veel kerken hebben een orgel - [dia17] we hebben hier ook een heel mooie!

Een orgel is net een orkest – maar wel handig, want er hoeft maar 1 mens op te spelen.

Een orgel kan heel veel instrumenten na doen.

Luister maar – welk instrument is dit? (enkel register)

En dit? (enkel register)

En deze? (enkel register)

En als je dan alles samen doet, dan kun je toch een geluid maken! (tutti)

Dat is het handige van een orgel: met 1 instrument en 1 persoon heb je een heel orkest.

Toch vind ik het wel mooi, dat mensen tegenwoordig ook andere instrumenten kunnen spelen. [dia18] En dat we die ook in de kerk hebben.

Zoals een gitaar (deuntje spelen)

Of een keyboard (deuntje spelen)

Of een trommel (roffel)

Of zelfs een viool (deuntje spelen)

Allemaal instrumenten om God mee te danken.

Laten we dat samen doen: juichen voor God, omdat we dankbaar zijn, omdat we blij zijn met God en blij met elkaar.

[dia19] Juichen voor God – juich jij ook mee?

Amen