

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

[dia1] Gelukkig nieuwjaar!

Aan het begin van een nieuw jaar geven we elkaar altijd de beste wensen.

Een voorspoedig 2017. Veel heil en zegen. De zegen van de HERE toegewenst.

Nieuwjaarwensen – da's een mooie en goede gewoonte.

Wel opvallend trouwens, dat we zo'n heilwens hier in Nederland vaak beperken tot de jaarwisseling.

In Israël is [dia2] shalom (vrede!) een algemene dagelijkse groet.

Net als in Duitsland Gruss Gott.

Nou kan je zeggen dat zulke groeten zo algemeen zijn dat ze uitslijten en dat de woorden de lading niet meer dekken, maar dan nog vind ik het veelzeggender dan zoiets als *moi* of *hallo*.

Gelukkig nieuwjaar. Vrede met u. Shalom!

Je zegt 'gelukkig nieuwjaar', maar wat bedoel je daar eigenlijk mee?

Dat je gelukkig mag zijn. [dia3]

Maar wat is dat? Hoe ben je dat? Hoe word je dat?

Je kunt de postcodeloterij winnen en schatrijk zijn en toch doodongelukkig.

Je kunt kerngezond zijn maar het echte geluk niet kennen.

Aan het begin van dit nieuwe jaar zou ik het zo willen zeggen: [dia4] **je mag van geluk spreken als de HERE je Herder is, als jij schaap van zijn kudde wil zijn.**

De HERE als Herder – een mooi en bekend beeld.

Ons kerkgebouw is er zelfs naar genoemd, en het spreekt hier, met de grote stille heide dichtbij, altijd tot de verbeelding.

Jesaja 40 zegt er ook prachtige dingen over: [dia5] *Als een Herder weidt Hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, zorgzaam leidt Hij de ooien.*

Wat laat de HERE hier ontroerend mooi zien wie Hij voor jou, voor ons wil zijn.

En hoe Hij volop bezig is voor jou, voor ons.

Gister hebben we het gehad over de troost die Jesaja mag aankondigen.

Troost die klinkt als het volk ver van huis in ballingschap is.

De vreugdebode Sion mag het van een hoge berg afschreeuwen: *Zie hier is uw God, Hij komt er aan! Hij komt met kracht en sterkte. En Hij zal verlossen en terugbrengen.*

Zoals een herder zijn kudde weidt, zo zal de HERE zijn volk leiden.

JHWH laat zijn volk niet in de steek maar is er bij, omdat Hij trouw is en trouw houdt tot in eeuwigheid.

Een herder - [dia6] laten we het beeld niet te romantisch maken: een herder heeft een druk bestaan. Er komt veel op hem af: continue is hij in touw voor zijn schapen, altijd onderweg

op zoek naar het beste voor zijn kudde.

Waakzaam of er geen schaap van het pad afdwaalt, in een ravijn valt, of wordt aangevallen door een wild dier.

Een goede herder – die kent zijn schapen stuk voor stuk, en weet wat ieder beest nodig heeft.

Kan een lammetje niet meekomen, dan neemt [dia7] 'ie het in de armen om het te dragen. Hij houdt rekening met moederschapen die lammetjes bij zich hebben en moeten voeden, hij zorgt voor voldoende voedsel en rust.

Ontroerend mooi en veelzeggend dat God zichzelf vergelijkt met zo'n herder.

Want bij een herder denk je aan **omzien, leiden, zorg, bescherming, zoeken en vinden, vertrouwen, betrokkenheid en bewogenheid, nabijheid, liefde en aandacht.**

Je mag van geluk spreken als deze God jouw Herder is, en dat jij schaap van zijn kudde mag zijn!

[dia8] Schaap van de kudde... hmm

Wil jij schaap zijn?

Schapen komen doorgaans nogal dom over...

Schapen zijn vaak eigenzinnige beesten; ze moeten nogal 's tegen zichzelf beschermd worden als ze dreigen af te dwalen, weg te raken van de kudde.

Schapen zijn kwetsbaar, zwak, traag, niet of nauwelijks in staat zichzelf te verdedigen.

Als een schaap de weg kwijt is, is ie in feite ten dode opgeschreven...

Teer, kwetsbaar – [dia9] dat roept ook dat woord *lammeren* op.

Een lammetje is lief, vertederend.

Het doet denken aan lente en nieuw leven.

Aandoenlijk, argeloos, weerloos, afhankelijk.

Zo'n lammetje til je makkelijk op en druk je warm tegen je aan.

Schapen hebben leiding nodig, zijn aangewezen op de zorg van de herder.

Anders komen ze nooit waar ze wezen moeten, zullen ze geen groen gras vinden, geen rust krijgen.

[dia10] Schaap van de kudde... hmm

Een schaap is echt een kuddedier – als er één schaap over de dam is...

De herder brengt de kudde samen.

Als Jesaja het erover heeft mag je vooral denken aan het bijeenbrengen uit ballingschap (vergelijk Ezechiël 34).

Het betekent dat de schapen een nieuw oriëntatiepunt krijgen: terug in het eigen land, terug in het centrum van de dienst aan JHWH.

Schaap van de kudde...

[dia11] ...dat vraagt vertrouwen en gehoorzaamheid.

Overgave – je gaat er vanuit dat de herder het beste voor je zoekt, want zonder hem ben je nergens; daarom vertrouw je je aan hem toe.

Makkelijk? Nee!

Schape zijn eigzinnig, eigenwijs, denken het nog wel 's beter te weten dan de herder. Want: waarom dat kronkelpad? Waarom niet gewoon heel *straight* recht toe recht aan?! Nee, de herder kijkt verder vooruit, en weet juist dat dáár gevaar is, en gaat er omheen. Maar waarom niet wat sneller, wat korter door de bocht? Nee, ook de ooiën moeten mee, met de kleintje, en de zwakken. Soms gaat de Goede Herder een moeilijke weg met je, voor je gevoel haast onbegaanbaar: zoveel lijden, zoveel zorg en pijn en moeite en teleurstelling en tegenslag – waarom? Ook dan: vertrouw op je Herder, Hij maakt het goed, Hij brengt je waar je zijn moet. Vertrouw Hem! Makkelijk? Nogmaals: nee! Overgave – je overgeven aan een ander, dat is lastig voor ons. We houden graag zelf alle touwtjes in handen... Erkennen dat je hulp nodig hebt, dat je kwetsbaar bent, dat je op eigen kracht niet verder kan, het is allemaal moeilijk. Gehoorzamen, doen wat de Herder vraagt, achter Hem aangaan, ook als je gevoel of eigen wil er tegen in gaan... heel erg lastig! Toch: [dia12] volg de Goede Herder, dan kom je echt waar je zijn wilt. Leg koppigheid, eigzinnigheid, hoogmoed misschien of twijfel van je af. Houd je niet langer groot en stoer, niet langer beter of vrolijker dan je bent. Erken dat je afhankelijk bent van de Goede Herder, en laat het toe dat Hij je optilt, in zijn armen draagt, veilig en geborgen tegen zich aandrukt. Vertrouw Hem! Vertrouw dat Hij ook dit nieuwe jaar – zo lang als Hij geeft te leven – voor je zorgt, en werkelijk ook jouw Goede Herder is.

[dia13] Dat geluk wens ik je van harte toe in 2017: dat je God kent als Goede Herder. Is de HERE uw Herder, jouw Herder? Ben jij, bent u zijn schaap?

Amen