

**Thema: Heaven is for real**

Welkom, stil gebed

Votum: zingen **Opwekking 640** (eenmaal)

Vredegroet

*Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.*

Lofprijzing en aanbidding: **Opwekking 355 + 389 + 510**

Intro – trailer film Heaven is for real <https://www.youtube.com/watch?v=TdI3UgnN1dk>

Gebed om verlichting met Gods Geest

Blok 1, afsluiten met zingen: **Opwekking 585**

Blok 2, afsluiten met zingen: **Opwekking 334**

Blok 3, afsluiten met zingen: **Opwekking 665**

Dankgebed

Muzikale bijdrage Nienke Dam, Tom Kesteloo en Albert Hilvers: **NLB 1006**

Geloofsbelijdenis: **GK: Gezang 161:1-4**

Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*)

Slotzang: **Opwekking 766**

Zegen

*De HERE zegene u en Hij behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen*

## **Preek voor een Kom-in-de-kerk/jeugddienst CGK/GKV Emmen 12 februari 2017, thema: *Heaven is for real***

### **Intro**

De [dia1] hemel – waar denk je dan aan?

Aan God?

Aan blauwe lucht heel hoog boven je?

Aan iets moois, iets heerlijk, iets... hemels?

De hemel – bestaat die eigenlijk wel?

Of is het een sprookje?

Enquete onder jullie: [dia2] 37% vraagt zich wel 's af of de hemel bestaat.

De hemel – de Bijbel vertelt er wel wat over (maar niet eens zo heel veel...).

Ik wil daar straks uiteraard wat van noemen, en ingaan op vragen die jullie vooraf hebben gesteld.

Maar laten we eerst kijken naar de trail van de film *Heaven is for real*.

(trail bekijken [dia3] <https://www.youtube.com/watch?v=TdI3UgnN1dk> )

(gebed)

### **Blok 1**

Bijzonder he, dat verhaal van dat jochie, dat bijna dood was, en later dingen vertelt die hij eigenlijk niet kan weten, en over mensen die hij in de hemel gezien heeft...

Heaven is for real! Maar – wat is de hemel dan?

En – waar is de hemel?

Op deze en een aantal andere vragen die jullie stelden ga ik proberen antwoord te geven.

#### **[dia4] 1. Wat is de hemel?**

In de NBV staat [dia5] 716 keer het woord 'hemel'.

Vertaling van het Hebreeuwse *sjamajim* en het Griekse *ouranos* en soms ook *hupsos*.

Als je kijkt waar het dan over gaat, ontdek je dat het heel vaak over [dia6] de zichtbare hemel gaat (het luchtruim, het firmament, de sterrenhemel), maar ook vaak over [dia7] de onzichtbare hemel (de woonplaats van God en de engelen).

Wat belangrijk is, is dat de hemel [dia8] door God geschapen is (eerste zin van de Bijbel: *In het begin schiep God de hemel en de aarde.*)

Anders dan in het geloof van de volken rondom Israël valt god dus niet samen met de hemel. De hemel is niet god. Nee: God staat boven de hemel.

De hemel is de woonplaats van God en zijn engelen. De hemel is waar God is.

Soms krijgt iemand in de Bijbel iets te zien van de hemel, vaak in een droom of visioen (Jesaja, Ezechiël, Johannes). De hemel is dan het paleis of de troonzaal van God, en het is er onvoorstelbaar indrukwekkend en mooi.

Tegelijk valt op dat de Bijbel eigenlijk helemaal niet zoveel vertelt over de hemel en hoe het er daar uitziet – dat moet ook voorzichtig maken er al te veel over te willen zeggen.

## [dia9] 2. Waar is de hemel?

In de Bijbel wordt de hemel vaak in combinatie met de aarde genoemd: 'hemel en aarde'. Daarom kijken we graag omhoog als we het over de hemel hebben, omdat wij op de aarde zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat dáár ergens de hemel is...

Ik geloof dat de hemel echt een plaats is, dat de hemel ergens is.

Alleen: niet op een natuurkundige manier – het is niet een plek waar mensen zoals wij, die gebonden zijn aan de zwaartekracht, naar toe kunnen.

De hemel is veel meer [dia10] iets van een andere dimensie, met het blote oog niet te zien. En misschien wel veel dichterbij dan je denkt.

Een astronaut die met een raket de ruimte in werd geschoten en duizenden kilometers 'de lucht in ging' zei later spottend, toen hij terug op aarde was, dat hij God niet was tegengekomen.

We weten nu dat het heelal immens groot is. En ja, als voor je idee de hemel daar dan nog weer achter ligt, dan is God wel heeeel ver weg!

Ik denk dat dat niet zo is. De hemel als woonplaats van God is niet boven de sterren, maar een dimensie om ons heen die wij niet zien, die wij niet kunnen waarnemen.

Toen Jezus van de aarde naar de hemel ging, ging Hij niet eerst kilometers de lucht in, maar kwam er al heel gauw een wolk, zodat zijn leerlingen Hem niet meer konden zien.

## [dia11] 3. Wie zijn er in de hemel?

Zijn er naast God en de engelen ook mensen in de hemel?

Nou, je kan in elk geval zeggen dat er één mens is, want Jezus is in zijn mensengestalte naar de hemel gegaan.

Maar heel vaak wordt toch ook gezegd dat mensen die gestorven zijn naar de hemel gaan/ in de hemel zijn?

Ja, dat klopt, maar ik ontdekte dat daar maar heel weinig over in de Bijbel staat; daar schrok ik wel wat van, dat had ik niet gedacht...

In het Oude Testament kom je geen teksten tegen die gaan over de hemel als verblijfplaats van gestorven gelovigen. Van maar een paar mensen (Henoch, Elia) wordt gezegd dat ze door God worden opgenomen.

Wel is er een voorzichtig besef dat men na het sterven op de een of andere manier bij God is, in zijn tegenwoordigheid zal zijn: Psalm 49:16 [dia12] *Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal Hij wegnemen.* En Psalm 73:23,24 [dia13] *Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt U mij weg, met eer bekleed...*

Als Jezus op aarde is, is Hij op een gegeven moment in discussie met een groep Joodse leiders die Sadduceeën heten, en die niet geloven in een opstanding uit de dood.

Jezus zegt dan: [dia14] *Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van doden, maar van levenden.* (Matteus 22:31,32)

God is een God van levenden, ook als het over mensen gaat die al lang geleden gestorven zijn. Dus je hoeft niet te twijfelen aan het voortleven nadat je hier op aarde bent gestorven.

Alleen – de plaats van dat voortleven nadat je hier gestorven bent, is dat de hemel?

De hemel als een hiernamaals?

Vlak voordat Jezus sterft is er een gesprek tussen Hem en de twee misdadigers die tegelijk met Hem gekruisigd worden. Een van beide vraagt dan aan Jezus: wilt U aan mij denken wanneer U in uw koninkrijk komt? En dan zegt Jezus: [dia15] *Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.* (Lucas 23:42,43)

Dat 'nog vandaag' is hier wel heel opvallend en beslist.

En tenslotte deze tekst, Filippenzen 1:23. Daar zegt de apostel Paulus dat hij ernaar verlangt [dia16] te sterven *en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste dat er is.* Alhoewel er dus niet heel directe teksten in de Bijbel zijn die aangeven dat de hemel een hiernamaals is voor gelovigen, kun je toch op grond van wat de hele Bijbel zegt wel die conclusie trekken.

## **Zingen:**

### **Blok 2**

#### [dia18] **4. Wat moet je doen om in de hemel te komen?**

Eigenlijk is het antwoord heel simpel: [dia19] in geloof in Jezus Christus sterven.

Je verdient de hemelse heerlijkheid bij God niet, het is een cadeau.

Alleen dankzij Jezus kom je bij God. Jezus zegt zelf: *Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt bij de Vader dan door Mij.*

Dus als je bij de spreekwoordelijke hemelpoort komt moet je niet alle goede dingen op gaan noemen die jij in dit leven gedaan hebt – daar kom je niet mee binnen.

Het enige wat telt is: geloof je dat Jezus je Redder is?

En als je dat gelooft hoef je er niet aan twifelen of je bij God in de hemel komt.

#### [dia20] **5. En hoe zit dat dan met kinderen die nog niet geloven, of grote mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord?**

Ik vind het heel moeilijk om hier iets over te zeggen.

Het mooie van het bijbelse denken is, is dat het geloof van ouders ook voor hun kinderen geldt. Dus als kinderen van ouders die in Jezus geloven sterven, mogen die ouders geloven dat hun kindje ook bij God is.

Maar kinderen van ouders die niet geloven? Ik weet het niet; ik zou daar graag iets moois over zeggen, maar ik zou niet weten op grond waarvan, behalve dat God genadig is.

En grote mensen die niet geloven omdat ze nog nooit van Jezus hebben gehoord? Ik kan alleen maar zeggen wat de Bijbel daar zelf over zegt, dat niemand een verontschuldiging heeft; omdat alleen al de schepping op het bestaan van een Schepper wijst. (Romeinen 1:20,21)

Laat het ons aansporen om steeds weer aan iedereen te vertellen over Jezus als Redder!

#### [dia21] **6. Ga je rechtstreeks naar de hemel als je sterft?**

Denk nog even weer aan wat Jezus zegt tegen die misdadiger die naast Hem aan het kruis hangt: *vandaag nog zul je met Mij in het Paradijs zijn.* Dat wijst inderdaad op direct, meteen.

Dan is er een verhaal dat Jezus een keer vertelt, over de rijke man en de arme Lazarus.

Het is natuurlijk een *verhaal* – Jezus zegt dan: [dia22] *Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten* (Lucas 16:22).

Daar zit ook iets heel moois en teders in: meteen weggedragen worden naar de vader van alle gelovigen, Abraham.

### [dia23] 7. Kun je mensen in de hemel herkennen?

Dat is voor heel veel mensen een belangrijke vraag: is er herkenning in de hemel, zal ik daar mijn geliefde man/vrouw/kind terugzien?

Het jochie uit de film herkent z'n kleine zusje en de opa van z'n vader...

Ook dit is best weer een lastig te beantwoorden vraag, omdat de Bijbel er niet direct wat over zegt.

Maar weer in afgeleide zin zou je voorzichtig kunnen zeggen dat er wel herkenning is, want we worden voor de HERE [dia24] geen onpersoonlijkheden: Abraham, Isaak en Jakob zijn na hun sterven hier nog steeds Abraham, Isaak en Jakob.

En in het net genoemde verhaal van de rijke man en de arme Lazarus is er ook de herkenning van Abraham als zijnde Abraham (en de rijke man herkent Lazarus ook!)

Tegelijk moeten we van de hemel geen reünie van christenen maken. In rouwadvertenties lees je wel eens: 'Jan is nu bij Annie.' Zo moet je dat niet zeggen. Je gaat niet naar Annie maar naar Christus – dat is bepalend en wezenlijk.

En in de hemel ben je zo vol van God en Christus, dat je ook geen mensen zult missen.

### Zingen:

#### Blok 3

### [dia26] 8. Hoe, in welke hoedanigheid, kom je in de hemel? Als we allemaal een volmaakt lichaam hebben, zijn er dan nog wel verschillen?

Als je sterft blijft je lichaam hier achter op aarde, dus je lichaam is niet in de hemelse heerlijkheid.

Vaak wordt hier het onderscheid gemaakt [dia27] tussen ziel en lichaam.

(Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn, omdat filosofisch denken uit de tijd van de Bijbel daar ook een grote rol in speelt.)

De Bijbel kent [dia28] de levensgeest, de *ruach* van God, waarmee Hij leven inblaast (Genesis 2:7).

En iets-wat-niet-ons-lichaam is, gaat bij ons sterven naar God, naar de hemel als hiernamaals.

Dat wil niet zeggen dat in de hemel allemaal zwevende zielen zijn, ook daar hebben we wel een zekere gestalte, die ook herkenbaar is.

Het jochie uit de film vertelt dat iedereen in de hemel jong is – dat zou zo maar kunnen, omdat er geen aftakeling en gebrokenheid in de hemel is, wel volmaaktheid en vitaliteit.

Toch blijf je ook dan wel jezelf, je houdt je eigenheid. Het is niet zo dat iedereen hetzelfde is. Verschillen blijven bestaan, maar zullen er niet echt meer toe doen.

### [dia29] 9. Wat is het verschil tussen de hemel nu en de hemel straks?

Het is wel goed om dat helder te hebben, want ik heb gemerkt dat dat makkelijk door elkaar wordt gehaald.

Je kunt inderdaad zeggen dat de hemel [dia30] nu een hiernamaals is voor de mensen die gestorven zijn. Het is prachtig en waardevol en een houvast dat je mag geloven dat er

leven is bij de HERE in de hemel voor altijd en eeuwig.

Alleen: dat is nog niet de hemel van straks. [dia31] We wachten op de terugkeer van Jezus, we wachten op de nieuwe hemel en aarde, we wachten erop dat God alles nieuw zal maken. Dan is er de nieuwe samenleving met en bij God waar alles goed zal zijn.

En tussen de hemel van nu en de hemel van straks zit [dia32] het oordeel van God, op de dag van Jezus' terugkomst, en iedereen beoordeeld zal worden naar wat 'ie heeft gedaan, Dan zullen de graven opengaan, en zal iedereen een nieuw lichaam krijgen, [dia33] een opstandingslichaam zoals Jezus ook had na zijn opstanding uit de dood. Dan krijg je je lichaam dat bestemd is voor de eeuwigheid (1 Korintiërs 15:35v).

### [dia34] **10. Bestaat de drie-eenheid in de hemel nog? Of is daar de Heilige Geest niet meer nodig?**

God bestaat in drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest.

Dat is altijd zo geweest (dat is het wezen van God, zo is Hij) en dat zal altijd zo blijven.

En zoals God zich in zichzelf verblijdt, zo zullen wij ons straks in de eeuwige heerlijkheid, ook volmaakt in God en in elkaar verblijden.

### [dia35] **11. Zijn er ook dieren in de hemel?**

Voor dierenliefhebbers is dat een belangrijke vraag...

Ik vind het lastig om te zeggen dat wanneer dieren doodgaan zij nu naar de hemel gaan.

Dieren zijn geen mensen, de levensgeest van dieren is ook een andere dan die van mensen, en mensen zijn wezens die verantwoordelijkheid hebben gekregen.

Toch lees je heel opvallend in Psalm 36:7 *U HERE bent de redder van mens en dier...*

En in de nieuwe samenleving, op de nieuwe hemel en aarde, zullen vast ook dieren zijn (net als in het Paradijs!)

### [dia36] **12. Kunnen mensen in de hemel meeleven met hoe het hier op aarde gaat?**

Toen mijn vader gestorven was en in de kist lag en ik naar hem zat te kijken, had ik steeds het gevoel dat hij vanuit de hemel naar mij zat te kijken...

In Hebreeën 12 staat dat we in de renbaan van het leven worden aangemoedigd door een grote schare van geloofsgetuigen: alle mensen die vóór ons geleefd en geloofd hebben.

En in Openbaring 6 wordt gesproken over 'de zielen onder het altaar' die zien wat er allemaal aan ellende op aarde is, en daar luid om klagen.

Dus, misschien wel ja, misschien kunnen de mensen in de hemel meeleven met ons hier.

### [dia37] **13. Wat is de essentie van de hemel? Wat is de hemel voor jou?**

Wat je ook van de hemel wel of niet gelooft, het allerbelangrijkste is het geloof dat je mag hebben dat [dia38] niets je kan scheiden van de liefde van God die er is in Jezus Christus onze Heer – ook de dood niet.

Dat is een geweldig weten, dat je altijd aan Christus verbonden zult zijn en blijven.

Zoals de Catechismus het zegt: *mijn enige houvast in leven en sterven is dat ik het eigendom ben en blijf van mijn trouwe Heer Jezus Christus die mij met zijn kostbaar bloed gekocht heeft als zijn eigendom.*

Dat is de essentie van de hemel, en ik hoop dat het ook de hemel voor jou is: dat niets je kan scheiden van Christus.