

Liturgie Hemelvaartsdienst CGK+GKV
Thema: Jezus is Koning van hemel en aarde

Emmen, 25 mei 2017

1. Votum

2. Zegengroet

genade voor u en vrede, van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de heerser over de koningen der aarde. (Amen)

3. Zingen: **Psalm 47:1,3 (GK)**

4. Gebed

5. Schriftlezing: **Handelingen 1:1-14** (*gelezen door...*)

6. Zingen: **NLB 663:1,2**

7. Kindermoment: Hemelvaart, en vervolgens gaan de kinderen naar de kidsclub

8. Preek n.a.v. **1 Korintiërs 15:25** (lezen: 1 Korintiërs 15:20-28)

9. Zingen: **Opwekking 366**

10. Geloofsbelijdenis: **Zondag 18 HC** en daarna zingen: **NLB 667:1-6** in wisselzang:
1,2 (cantorij), 3 (allen) 4 (cantorij) en 5,6 (allen)

11. Dankgebed, voorbede

12. Inzameling van de gaven.

13. Slotzang: **Gezang 101:4,5 (GK)**

14. Zegen

De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

*Amen: **LvdK 456:3***

(GK = Gereformeerd Kerkboek)

(NLB = Nieuwe Liedboek voor de Kerken)

Kindermoment: Hemelvaart

Gesprek over wat er gebeurde met de Here Jezus en hoe dat kan en waarom dat is.

Preek

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

I have a dream...

Ken je ze, die woorden uit 'n indrukwekkende toespraak van [dia1] ds Martin Luther King?
Het was 1963, vijf jaar voor hij zou worden vermoord.

Het was in Washington, bij een grote betoging van vooral zwarte mensen, die protesteerden tegen rassendiscriminatie.

Luther King zei: *I have a dream...* dat op een dag dit volk zal opstaan en de ware betekenis van zijn overtuiging zal ontdekken dat alle mensen gelijk geschapen zijn.

I have a dream... dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan één tafel van broederschap.

I have a dream... dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat, die smoort in de hitte van onrecht en onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid.

I have a dream... dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter.

I have a dream... dat op een dag elke vallei omhoog zal komen, elke heuvel en elke berg klein gemaakt zullen worden, de dichtbegroeide plaatsen tot vlakten zullen worden, en de scheve plaatsen recht zullen worden gemaakt, en de glorie van de Heer onthuld zal worden, en al wat van vlees en bloed is dit tezamen zal zien. Dit is onze hoop. (...) Met dit geloof zullen we in staat zijn samen te werken, samen te bidden, samen te vechten, samen naar de gevangenis te gaan, samen op te komen voor vrijheid, in de wetenschap dat wij op een dag vrij zullen zijn.

I have a dream...

Tegenwoordig zingen we liever *Alle dromen zijn bedrog*.

En idd, veel waar Martin Luther King van droomde, is nog steeds geen werkelijkheid.

Zeker, er zijn dingen veranderd, Barack Obama kon zelfs tot president gekozen worden.

Maar afkomst en ras zijn nog steeds een groot probleem in de VS (en daar niet alleen).

Alle dromen zijn bedrog – je kunt beter maar niet teveel idealen hebben.

Houd het maar klein en simpel en vooral dichtbij jezelf...

Waar leef jij voor?

De meeste mensen zullen zeggen: voor mezelf. En niet voor *later*, maar voor *nu*.

Vanmorgen op twitter: 'de aarde is plat. Ik ben het enige hoogtepunt.'

De wereld is voor veel mensen heel klein geworden – het is alleen nog hun eigen cm2.

[dia2] Waarom kom ik hiermee op Hemelvaartsdag?

Omdat we als christenen geloven dat onze Heer Jezus Christus, na zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood, door zijn hemelse Vader glorieus verheven is, teruggekeerd naar de hemelse heerlijkheid, en aan Vaders rechterhand zetelt op de troon.

Omdat we geloven dat Jezus Koning is over hemel en aarde.

En dat Hem daarvoor alle macht in handen is gegeven.

Als ik je vraag: [dia3] **wie is er de baas hier op aarde**, wie heeft het hier voor het zeggen, wie trekt er hier aan de touwtjes? Wat zou je dan zeggen?

Trump? Putin? De leider van China? Een of andere geheime dienst?

Hackers die de boel plat kunnen leggen? *Multinationals*? De media? Jijzelf?

Wie heeft het hier voor het zeggen?

Het enig goede antwoord op die vraag is: [dia4] Jezus Christus.

Hij is Koning over heel de aarde. Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen.

Grote machtige rijke mensen die dromen dat zij de baas zijn – ze komen en gaan.

Communisme, socialisme, marxisme – die dromen zijn nachtmerries geworden en hebben gelukkig hun tijd gehad.

Van het rijk van Hitler, Mao, Lenin of Pol Pot is niks meer over, ze wisselen elkaar af.

Maar wat de eeuwen door blijft is het Koninkrijk van God.

Jezus Christus heeft alle macht in hemel en op aarde.

Nu denk je misschien: [dia5] 'nou, daar is dan niet veel van te merken, dat Jezus alle macht heeft'.

Laat die ds King mooie dromen dromen – hij is wel doodgeschoten...

En als je om je heen kijkt, naar al die ellende – ons kleine en grote verdriet, al die ziekenhuizen, verzorgingshuizen, begraafplaatsen, al die treurnis van mensen op de vlucht, dat verschrikkelijke oorlogsgeweld, die onmense terreur (Manchester deze week), de uitbuiting, verkwisting van de natuur...

Al die bekende 'waaroms', gesteld door gelovige maar zeker ook ongelovige mensen...

Jezus *Koning*? Alle macht?

Ik geef toe: het is lastig dat te zien, want idd er is veel ellende, er is nog steeds ontzettend veel dat absoluut niet past bij het Koninkrijk van God.

En toch... toen Jezus naar de hemel terug ging werd Hem alle macht gegeven, toch is Jezus Koning in hemel en op aarde, [dia6] toch *is* het Rijk van God er al, toch is Gods grote tegenstander de duivel al definitief verslagen.

Alleen – [dia7] het werkt nog niet overal door.

En wat ook een rol speelt: [dia8] nog lang niet iedereen hier op aarde hééft het door.

Gods Rijk is gekomen, [dia9] maar het is er nog niet volledig.

Gods Rijk is er, [dia10] en tegelijk groeit het nog.

Het is net als met het zaadje van een mosterdplant: als je het zaait is het heel klein, maar het wordt steeds groter en groter.

Het is net als met die steen uit de droom(!) van Nebukadnessar die Daniël moet uitleggen –

die steen die steeds groter wordt, alle aardse koninkrijken vernietigd en uiteindelijk heel de aarde vervult.

En groeien doet het, na Jezus hemelvaart en de uitstorting van Gods Geest op Pinksteren.

Groeien doet het, soms tegen de klippen op... [dia11]

Elke dag weer komen er mensen tot geloof in Jezus Christus als hun Redder en Zaligmaker.

Elke dag komen er weer mensen bij die erkennen dat Jezus de Heer is van hun leven.

Elke dag weer zijn er meer die gaan doen wat Jezus deed en Hem gestalte geven in het hier en nu.

Het is haast niet te geloven, die groei van de kerk wereldwijd. [dia12]

Na die ene dag, na dat kleine groepje dat Jezus naar de hemel heeft zien gaan, komen er duizenden en duizenden tot geloof. Momenteel zijn het er miljoenen, wat zeg ik, miljarden.

Het zaadje groeit... de steen groeit uit tot een wereldomvattende berg...

Het wordt wel 's vergeleken met een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog.

De bevrijding is begonnen [dia13] op D-day. Toen werd door de geallieerden de beslissende slag toegebracht aan het nationaal-socialistische regime van Hitler.

Alleen... wat merkte je daar op dat moment van?

De oorlog ging nog een hele tijd door. Duizenden mensen sneuvelden daarna nog. De hongerwinter in Nederland zou nog komen. Soms leek het er zelfs op of Hitler opnieuw zou winnen. Maar het was niet waar, want D-day was geweest!

En uiteindelijk zou [dia14] V-day komen, de overwinningdag.

Ook in het geloof zijn er nog veel vijanden die verslagen moeten worden. [dia15]

Jezus Christus heeft met zijn dood aan het kruis en zijn opstanding daarna en zijn glorieuze hemelvaart weliswaar de duivel de beslissende nekslag verkocht, tegelijk trekt de duivel in zijn laatste stuiptrekkingen nog velen mee de ondergang in. En soms lijkt het er wel 's op alsof de duivel nog aan de winnende hand is...

Dat is de tijd waarin wij leven – de eindtijd.

Maar het is D-day geweest! De beslissende slag is geslagen!

Jezus Christus, en niemand anders, is Koning in hemel en op aarde.

En zoals we lezen in 1 Korintiërs 15:24 [dia16] zal Jezus Christus zijn koningschap pas weer terug geven, overdragen aan zijn Vader, *nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.*

En daar is onze Heer en Koning nu mee bezig: alle heerschappij en macht en kracht vernietigen.

Daar is onze Heer en Koning mee bezig: het Koninkrijk van God tot standbrengen.

De wereld terugwinnen voor God.

Dan gaat het erom dat mensen gered worden.

Dan gaat het erom dat je lichaam en je ziel voor de eeuwigheid bewaard zijn.

Dan gaat het om het vormen van een nieuwe mensheid.

Maar dan gaat het ook om de verdwijning van slechte structuren, de opheffing van onrecht, machtsmisbruik en discriminatie, om bevrijding van het sociale en politieke leven dat nu nog zo vaak beheerst wordt door het recht van de sterkste.

Dan gaat het om een wereld waarin God Zelf als God bij ons zal zijn, waarin Hij alle tranen

uit onze ogen zal wissen. Een wereld waarin er geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn.

Zóver is het nog niet, helaas, en daarom zal er nog veel tegenvallen en teleurstellen en je bij de handen afbreken.

Zover is het nog niet, maar het begin is er al wel, en het gaat zeker weten gebeuren!

[dia17] *En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.*

We zijn op weg naar die heerlijke samenleving, waarin **God alles zal zijn in allen.**

Oh yes, I have a dream!

[dia18] En een droom te hebben, helpt je.

Het hielp de mensen in de oorlog dat ze wisten dat het D-day was geweest, en in alle ellende waren ze toch vol hoop en verwachting: **het zal V-day worden!**

De droom hielp Martin Luther King, omdat hij geloofde in God die recht en gerechtigheid zou doen, omdat hij wist dat er een tijd zou komen waarin alles weer zou zijn zoals God heeft bedoeld.

Alleen... dit zijn geen dromen waarvoor je in bed moet blijven liggen.

Dat deden de mensen in de oorlog niet: ze kwamen in verzet, ze vochten door, met gevaar voor eigen leven – want het moest wel V-day worden!

En Martin Luther King droomde zijn dromen ook niet in een hangmat op de Bahama's. Hij kwam in actie, in verzet, hij kaarte onrecht aan, hij geloofde – en gaf er zelfs zijn leven voor – maar het moest en zou wel V-day worden!

Zo moeten ook wij niet met een boekje in een hoekje lijdzaam gaan zitten wachten, [dia19] maar *geloven!*

Geloven dat Jezus de Redder is, van jouzelf en van iedereen die in Hem gelooft.

En in beweging komen, [dia20] de beweging van Christus, en Hem navolgen, gehoorzaam zijn, dienen zoals Hij diende, delen zoals Hij deelde en doen zoals Hij deed.

Want [dia21] na Goede Vrijdag en Pasen is het Hemelvaart geworden: Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij is Koning en heeft alle macht in hemel en op aarde.

En dat moeten de mensen van nu ook weten: deze aarde – die is van Jezus Christus!

En alle werk dat gebeurt – het is van onze Heer!

En alle leven dat er is – het is van God!

En heel de natuur – het is van Jezus Christus.

De wereld is niet plat en jij bent niet het enige hoogtepunt – dat is Jezus onze Heer.

En het duurt niet lang meer – misschien morgen, misschien overmorgen – dan komt Hij terug.

[dia22] En ben je er dan bij?

Sta je dan ook tussen al die miljoenen mensen die Hem feestelijk binnenhalen?

Omdat je weet: Hij komt er aan!

Omdat je droomt van Gods Koninkrijk, dat groter en groter wordt, niet te stuiten is, baanbreekt in deze wereld!

O yes, I have a dream...

...want uw koninkrijk komt!

I have a dream...

...want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid...

Maranata – amen, ja Heer Jezus, ja kom spoedig.

[dia23]