



# Liturgie morgendienst Emmen, 7 mei 2017 Thema: gered door het water

1. Votum
2. Zegengroet  
*Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.*
3. Zingen: **Psalmen Voor Nu 84** (*m.m.v. Muziekgroep*)
4. Gods wil voor ons leven (met picto's geloof.nu)
5. Zingen: **NLB 648:1,2,3**
6. Kindermoment: water
7. Doopsbediening aan Lucas Geerts en Lisa Admiraal. Doopformulier (ppp volgt).  
Na de doop van Lucas zingen: **dooplied (Sela)** (*m.m.v. Muziekgroep*)  
en na de doop van Lisa zingen: **Gezang 45:1,2**
8. Gebed om verlichting met de heilige Geest
9. Schriftlezing: **1 Petrus 3:8-22** (*gelezen door...*)
10. Zingen: **Psalm 121:1,4** (*geleerd door de kinderen De Rank*)
11. Preek
12. Amenlied: **Psalm 77:4,5,6**
13. Dankgebed, voorbede
14. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*).
15. Slotzang: **Gezang 95:1,2**
16. Zegen.  
*De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.*

**Kindermoment: Water**

Wie vindt water leuk? En wie vindt water lekker?

Wat kun je met water allemaal doen?

Wassen – hoe kun je je wassen? Wanneer? Waar? Hoe vaak?

2 flesjes meegenomen – wat zit daar in?

Bedoeld voor het dopen, dat doe je ook met water

Weet je nog waar Johannes de Doper doopte?

Met de doop word je ook gewassen – schoongemaakt van viezigheid.

Maar waarom maar 1x gedoopt? Je wast je handen toch ook iedere keer opnieuw?

Met de doop zegt God: je hoort er helemaal bij, Ik heb je gewassen – klaar!

En daar mag je altijd weer aan terugdenken: ik ben gedoopt! Ik hoor bij de HERE God!

**Preek**

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,  
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

Water is van levensbelang. Zonder water geen leven.

Het is hier de afgelopen weken koud en nat geweest. Maar als het een tijdje droog is, dan zie je de boeren [dia1] gelijk weer de watersproeiers aanzetten.

Zaadjes en pootgoed op het land hebben water nodig om te groeien.

En ook zelf kan je niet zonder drinken. Eventjes wel, maar niet te lang. Da's niet goed voor je. Uiteindelijk zul je zelfs doodgaan als je niet meer drinkt.

Water is van levensbelang. Zonder water geen leven.

In de meivakantie mocht ik samen met enkele anderen [dia2] wandelen in het land van de Bijbel. Heerlijk was dacht. En prachtig.

Maar het was warm, haast te warm voor de tijd van het jaar – soms zelfs tegen de 40 graden.

Als je dan gaat wandelen zonder water, zonder dat je drinken kunt, dan gaat het niet goed.

Dan word je misselijk en krijg je hoofdpijn...

En bij Olijfboomgaarden en Bananenplantages zie je in die warme landen allemaal van die zwarte plastic buizen over de grond liggen, waar de bomen steeds een beetje water doorheen krijgen. Want: water is van levensbelang. Zonder water geen leven.

Ook in het christelijke geloof speelt water een belangrijke rol.

Van JHWH wordt dat gezegd dat Hij de **Bron van leven** is, Psalm 36:8-10: [dia3] *Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen (..) U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven...*

Prachtig beeld: God als de bron van leven!

Hoe nodig heb je God om te kunnen leven...

Onze Heer Jezus Messias zegt tegen de Samaritaanse vrouw bij de put dat Hij **het levende**

**water** heeft: [dia4] ...wie het water drinkt dat Ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem/haar een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft (Johannes 4:14).

Geloven, geloven in JHWH als de God die altijd bij je is, geloven in Jezus die ook jouw Heer en Redder is, dat geloven is net als water: het is van levensbelang. Zonder dit water geen leven...

In 1 Petrus 3 lezen we dat het ook over water gaat, het water van de doop. [dia5]  
En van dat doopwater wordt gezegd dat het je redt.

Dus ook doopwater is van levensbelang.

Als hier vanmorgen twee kindjes zijn gedoopt, dan hebben we daarmee dus twee mensen gered!

Dat is toch fantastisch! Geweldig!

Maar – hoe zit dat dan?

In dat doopwater zit toch geen toverkracht? Dat kleine beetje water redt je toch niet?

En het is toch niet zo dat iemand perse gedoopt moet zijn om gered te kunnen worden?

Dat klopt: het water waarmee gedoopt wordt is heel gewoon water.

En nee, er zit niets magisch in, geen toverkracht, geen ingestraalde energie, of wat dan ook maar. Het is echt heel gewoon water.

En idd, de doop maakt je niet zalig. Je doop is niet een ticket voor de hemel.

Kindjes die sterven voordat ze gedoopt konden worden zijn net zo goed kinderen van God en zijn echt bij de HERE in de hemel.

En ook als je ouder geworden bent en diep in je hart gelooft maar toch nog niet gedoopt bent, dan kun je wel behouden worden – want God ziet je hart aan.

De doop is en blijft een sacrament, een teken.

Alleen: wel een heel belangrijk en veelzeggend teken.

Een teken dat je niet moet veronachtzamen of negeren.

Zo van 'dat kan altijd nog wel een keer'.

Daarom moet je niet onnodig lang wachten om je kind te laten dopen.

En als je ouder bent, en echt gelooft, wacht dan niet, aarzel niet, maar vraag erom gedoopt te worden.

Want het staat er toch echt: **de doop redt je!** Je wordt gered door de doop.

Zo krachtig, zo belangrijk is dat doopwater. Ook zonder doopwater geen leven...

Petrus zegt dat het doopwater wordt voorafgebeeld door het water van de zondvloed.

[dia6] Dat verhaal van Noach, die dat grote schip maakt, de ark.

En dat hij er met zijn vrouw en drie zonen en hun vrouwen in gaat, samen met een heleboel dieren.

En dan al dat water, die enorm indrukwekkende zondvloed, waardoor al het leven dat niet in de ark zit, verdrinkt, sterft.

Hier zie je een andere kant van water: water *redt* niet alleen, je kunt ook in het water *omkomen*.

Water kan dreigend zijn, beeld van de ondergang, van het oordeel (Psalm 42:8) ...*al uw golven slaan zwaar over mij heen...*

Probeer je in te denken die ramp van de zondvloed... vreselijk, al die mensen en dieren die in het diepe dreigende water verdrinken. De wanhoop... de doodsnood... Brrr...

En weet je, dat sterven, dat ondergaan in het water, dat zit ook in de doop. [dia7]

De doop is een soort watergraf.

Symbolisch zie je dat het best als je doopt door onderdompeling: je gaat kopje onder, het water sluit zich boven je, je bent begraven in het water.

**Maar God wil niet dat je omkomt – Hij wil je redding!**

En daarom is zijn lieve Zoon Jezus Messias naar de aarde gekomen, en heeft Hij geleden, is Hij gestorven, ondergegaan – opdat wij zouden leven!

Onze redding is Jezus Christus, door het water heen.

We verdrinken niet, blijven niet kopje onder in de zee van toorn en ellende, we mogen weer boven water komen, ademen! [dia8]

Dankzij Jezus mogen wij leven. Nieuw leven.

Opstaan in een nieuw leven. Nieuwe mensen zijn.

Dat laat de doop ook zien: je hoeft niet meer bang te zijn, je mag leven.

Alleen: niet zomaar. Niet vanzelfsprekend. Niet als de gewoonste zaak van de wereld.

Nee: door het water heen. Want er is wel heel wat gebeurd – je eigen zondigheid maakte het kruisoffer van Jezus de Zoon van God noodzakelijk.

Als je gered wordt is dat in Hem. Door Hem. Met Hem.

[dia9] Water is van levensbelang – water **redt** je leven.

[dia10] Water is dreigend – je **komt er in om** als je niet uitkijkt.

[dia11] Maar water **reinigt** ook – het maakt je schoon en fris.

De doop, gedoopt zijn, gered zijn, vraagt om iets, om een vervolg.

*De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een goed geweten.*

De doop is eenmalig. De doop is een symbool, een teken.

Er zit geen toverkracht in dat water.

De kindjes die vanmorgen gedoopt zijn, moeten misschien vandaag en anders morgen wel weer, gewoon in bad, en verzorgd worden, gewassen.

*De doop wast niet het vuil van uw lichaam...*

De doop is voor eens en altijd, maar je moet het wel onderhouden, je moet je wel steeds weer wassen, reinigen – 'een gedoopt mens kan zijn handen niet wassen in onschuld' (Van Houwelingen).

*...het is een vraag aan God om een goed geweten.*

Je zou kunnen zeggen dat jij de doop moet wáármaken: dat je ook leeft zoals bij de doop past, dat je leeft zoals past bij een kind van God.

Daar vraag je om: HERE God, ik ben gedoopt – help me nu om zo te praten en te denken en te doen als goed is in uw ogen, help me om te doen wat U van me vraagt, help me om te leven met U, door de kracht van uw heilige Geest.

HERE God, werk zo in mij dat ik uw wil niet doe omdat het *moet*, als een zware verplichting, als niet-iets-van-mijzelf. Maar laat het zo zijn dat ik het zelf ook van ganser harte *wil*, dat het mijn hartsverlangen is, en dat het zo iets-van-mijzelf is geworden. Iets

wat mooi is en goed is en fijn.

Leg zo uw wet in mijn binnenste, HERE God, schrijf hem in mijn hart, leer mij U kennen.

Een goed, een zuiver geweten. Een op God gerichte mentaliteit.

Dat kan. De doop is je redding – door het water heen!

Want het is niet iets wat rust op onze kracht, iets wat wijzelf met veel pijn en moeite moeten volbrengen.

Nee, **het rust in Jezus Christus.** [dia12]

Dat is waarom wij God erom mogen vragen, omdat Jezus is opgestaan uit de dood.

Het is Pasen geweest: de dood is overwonnen.

Laat het daarom ook steeds weer Pasen zijn in ons leven: we zijn gered door het water heen. Opstaan! Wakker worden! Nieuw leven!

Gered door het water – alle eer aan God!

Amen [dia13]