



1. voor de dienst kunnen belijdende leden een bloem in de vaas op het podium zetten als herinnering aan hun eigen belijdenis destijds; muziekgroep zingt het lied **Oceans**
2. welkom
3. binnenkomst Karine, Lotte, Marije en Jari (bij foto op de beamer); muziekgroep zingt **Opwekking 369**
4. votum
5. vredegroet
6. zingen: **Opwekking 488**
7. gebed – zingen **Gezang 164**
8. openbare geloofsbelijdenis:
 - Karine, Lotte, Marije en Jari komen op het podium staan
 - bijdrage Lotte (?)
 - voorlezen formulier – persoonlijk ja-woord – en persoonlijke zegen
 - zingen: **Heer leer mij uw weg (Sela)**
 - aanbieding geschenk namens de gemeente
 - gebed
9. muzikaal moment: Nienke zingt **You raise me up** (vertaling graag op de beamer)
10. bijbellezing: **1 Timoteus 6:2b-21** (NBV) (door Karine)
11. zingen: **Opwekking 717**
12. preek n.a.v. 1 Timoteus 6:12
13. zingen: **Opwekking 630**
14. avondmaalsviering (gaand):
 - lezen **formulier IV**
 - geloofsbelijdenis: zingen **Gezang 161**
 - viering
 - zingen: **Ik zal er zijn (Sela)**
15. dankgebed
16. inzameling
17. zingen: **Ten thousand reasons** (Engelse versie, wel graag ook in Nederlands weergeven)
18. zegen
19. **na afloop in zaal 1,2,3 gelegenheid Karine, Lotte, Marije en Jari te feliciteren**

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

[dia1] Winnen!

Dat wil je: winnen!

Je wilt geen *lozer* zijn...

En je zit op het puntje van je stoel als Tom Dumoulin of Max Verstappen koersen, en gaat uit je dak als het Nederlands Elftal scoort – want het is heerlijk om te winnen.

Daar gaat het zelfs om, om die hoofdprijs, die gouden plak.

Als je wint tel je mee, en doe je er toe.

Alle camera's zijn altijd gericht op die eerste die over de streep gaat.

Soms zit er maar een tiende van een seconde tussen eeuwige roem of in de vergetelheid raken.

Winnen! Dat wil je.

Je wilt geen *lozer* zijn...

Winnen!

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Wielrenners, atleten, topsporters – bij hen draait het hele leven om de sport.

Hun hele dagritme is erop afgestemd: [dia2] trainen, trainen, trainen!

Je [dia3] focussen op je doel, dat wat je wil bereiken. Gezond eten. Goed slapen.

Topconditie.

Wat ook belangrijk is, is [dia4] wilskracht. Doorzettingsvermogen. Een winnersmentaliteit.

Tot het uiterste gaan. Niet opgeven. Doorgaan.

Karakter dus.

Fysiek en mentaal in topvorm.

Anders ga je het niet redden...

Winnen!

[dia5] Wil je dat ook in het geloof? Winnen?

Wil je het geloof winnen?

Pardon – *kan* dat dan?

Geloof *krijg* je toch? Je kunt het toch juist *niet* verdienen?

Wel opvallend he, zo'n tekst als die van vanmiddag: [dia6] *Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent...*

Het staat er toch echt: *win* het eeuwige leven!

Je kunt ook vertalen met: grijp naar het eeuwige leven – strek je er naar uit.

Wel vaker wordt in de Bijbel het voorbeeld van de sport gebruikt.

1 Korintiërs 9:24 [dia7] *Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.*

Zie je: ook daar gaat het om winnen!

En de schrijver, Paulus, past het net zo goed toe op zichzelf: (Filippenzen 3:13,14) [dia8] *...ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: **de hemelse prijs** waartoe God mij door Christus Jezus roept.*

Dus blijkbaar valt er toch iets te winnen als het om geloof gaat...

Hoe zit dat?

Inderdaad kun je het geloof, kun je het eeuwige leven niet verdienen.

De duidelijke boodschap van de Bijbel is dat we mogen leven van [dia9] genade.

Dat Jezus het voor jou verdiend heeft: Hij is in jouw plaats gestorven, begraven, en weer opgestaan. Hij heeft het voor jou goed gemaakt met God.

Genade dus. Gratis.

En genade is geen genade meer als je er dan toch weer wat voor moet doen.

Het is gratis of het is niet gratis, daar zit niet wat tussenin.

Maar wat dan wel?

Nou, die genade, zou je kunnen zeggen, is [dia10] een roeping, een opdracht.

Dat staat er ook steeds bij: *win het eeuwige leven... ja: [dia11] ...waartoe je geroepen bent.*

En: *de hemelse prijs... ok: [dia12] ...waartoe God mij door Christus Jezus roept.*

Genade maakt je niet passief.

Genade betekent niet dat er dan helemaal niks meer hoeft te gebeuren.

Genade wil niet zeggen dat je de buit binnen hebt, en nu lekker met je armen over elkaar kunt gaan zitten luieren, dat het je verder allemaal wel komt aanwaaien.

Helemaal niet: je bent niet voor niets geroepen: grijp het eeuwige leven. Strek je ernaar uit. Pak het vast, en laat het niet meer los.

[dia13] *Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent...*

Paulus zegt dit tegen Timoteus, zijn vriend en kind in het geloof.

Maar Timoteus is geen beginneling. Timoteus is niet net tot geloof gekomen ofzo.

Hij is van jongsaf aan groot geworden met het geloof in God – ergens in de Bijbel staat dat zijn moeder en oma hebben hem er veel over verteld.

Paulus herinnert er aan, dat Timoteus in het midden van veel andere mensen vrijmoedig voor zijn geloof uitkwam, een krachtig getuigenis aflegde.

Misschien was dat wel toen hij gedoopt werd. Toen hij, net zoals [dia14] jullie dat zopas hebben gedaan, Karine, Lotte, Marije en Jari, 'openbare geloofsbelijdenis' deed.

En al is dat met een eenvoudig 'ja', of 'ja dat geloof ik', je zegt er wel heel veel mee.

Publiek. Te midden van heel veel anderen.

Ja – ik geloof in God.

Ja – ik geloof dat Jezus mijn Redder is.

Ja – ik ervaar dat de heilige Geest in mij werkt.

En dan kun je het idee hebben dat het nu wel klaar is.

Dat je nu wel 'binnen' bent.

Een prettig idee, dat je na al die jaren catechisatie daar eindelijk van af bent – dat hebben

we dan ook mooi weer gehad...

Fout! Je bent niet klaar – nu begint het pas!

[dia15] Welkom in de wedstrijd!

Dat wat achter je ligt was slechts kinderspel – nu wordt het serieus.

Dat wat je gehad hebt was slechts babyvoedsel/melk – nu krijg je de stevige kost.

Je kunt nu niet langer meer leunen en teren op je ouders – je bent volwassen en staat op eigen benen. Welkom in de renbaan van het geloof.

En vanaf nu gaat het erom [dia16] dat je het eeuwige leven wint.

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Door atleet/wielrenner/topsporter te zijn *in het geloof*, en bij jou het hele leven daar om te laten draaien, daar op je hele dagritme af te stemmen: [dia17] trainen, trainen, trainen!

Als je je [dia18] focust op je doel, dat wat je wil bereiken: het eeuwige leven.

En daarom eet je gezond, slaap je goed, zorg je dat je in topconditie bent.

Wat ook belangrijk is, is [dia19] wilskracht. Doorzettingsvermogen. Een winnersmentaliteit.

Dat je tot het uiterste gaat. Niet opgeeft. Doorgaat.

Karakter dus. Fysiek en mentaal in topvorm.

Anders ga je het niet redden...

Tot nu toe gebruikte ik het voorbeeld van de sport.

Maar als het om strijden gaat kun je natuurlijk net zo goed denken aan een [dia20] oorlog.

Nu is dat misschien niet zo'n fijn beeld, oorlog, maar wel realistisch.

Want reken er maar op Karine, Lotte, Marij en Jari, dat er in elk geval één vandaag niet staat te juichen, en dat is Gods grote tegenstander de duivel.

De duivel loopt hier buiten ergens te stampvoeten en te vloeken: want het is een fikse tegenvaller voor hem dat jullie vandaag geloofsbelijdenis hebben gedaan.

Deze slag heeft hij duidelijk verloren.

Alleen, pas op... het is nog niet afgelopen...

Zolang je niet over de eindstreep bent gekomen, zolang je zelf nog niet persoonlijk voor Gods troon staat (doordat Jezus terugkomt, of als je zelf eerder sterft), zo lang ben je nog niet binnen...

En komt het er wel degelijk nog op-aan wat jij doet, wat jij kiest, welke kant jij op gaat.

Of jij fysiek en mentaal in topvorm bent.

Want vergis je niet: voor de duivel is het nog steeds oorlog.

En hij zal er alles aan doen wat 'ie kan om te zorgen dat jij de eindstreep niet haalt.

En wat het extra lastig maakt hier in het makkelijke en verwende deel van de wereld zijn onze omstandigheden: het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen...

Want de duivel is een meester in het [dia21] twijfel zaaien en [dia22] onverschilligheid kweken.

En hij is [dia23] geweldige stoorzender en [dia24] enorme afleider.

Ga maar na: ben je van plan elke dag in de Bijbel te lezen, en tijd te maken om met God te zijn – hoe makkelijk gebeurt het niet dat er wat tussen komt?

Wie heeft er dan gewonnen, denk je?

Je neemt je stellig voor niet weer in diezelfde valkuil/fout/zonde te vallen, om je leven te

beteren, je te richten naar wat God wil – hoe gauw heb je niet een dipje, of is er een zwak moment, en doe je het toch weer...

Wie heeft er dan gewonnen, denk je?

Echt hoor, [dia25] **geloof is niet voor watjes.**

Geloven is hard werken. Vechten. Trainen, trainen, trainen.

Geloven is afzien. Doorbijten. Hard voor jezelf zijn.

Je de kop niet gek laten maken. Niet bang zijn. Er voor *gaan*, ergens voor *staan*.

Geloven is dingen doen die je misschien niet echt leuk vindt, en omgekeerd dingen niet doen die je juist wel leuk vindt – zo lastig, als iedereen om je heen...

[dia26] Nou denk je misschien, Karine, Lotte, Marije en Jari: waar ben ik in vredesnaam aan begonnen?

Toch ken ik weinig atleten, wielrenners of topsporters die diep ongelukkig zijn.

Natuurlijk is het zwaar en zeker niet altijd leuk.

Maar ze zijn super gemotiveerd omdat ze weten waar ze het voor doen: winnen!

Ze doen het vol overtuiging, vol toewijding en passie, met hart en ziel.

Natuurlijk is er ook tegenslag en teleurstelling.

Maar wat hen op de been houdt is hun drive, hun doel in het leven, dat wat ze willen bereiken, als het vandaag niet is, dan morgen wel.

Zo is het in het geloof ook.

Wat er te winnen valt is super: het eeuwige leven. Het mooiste wat je kan wensen.

Delen in Gods heerlijkheid en majesteit en glorie.

Nooit meer tranen, nooit meer pijn...

Laat dat je helpen, motiveren: dat afzien, al die moeite, is niet voor niks: er valt wat te winnen – en dus ook te verliezen!

Het helpt je als je je leven [dia27] focust op Jezus, op de HERE God – concentreer je, richt je op Hem, laat Hij de allerbelangrijkste in je leven zijn.

[dia28] Leef voor Hem!

En als je eigen resultaat dan weer 's tegenvalt – [dia29] je krijgt een nieuwe kans, je mag het overdoen.

En waar de sport vaak ongenadig is, [dia30] daar is God genadig.

En wat ook belangrijk is: je hoeft het niet alleen te doen: [dia31] Gods Geest wil je bijstaan, en helpen. Ga in zijn kracht staan. Vraag daar om. Bid daar om. Zonder ophouden.

Dat is het mooie van nu: het is Pinksteren geweest! Gods Geest is beschikbaar.

[dia32] Laat Hij jouw kracht zijn.

Maar jullie, dienaren van God, streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid (de vrucht van de Geest!). Strijd de goede strijd van het geloof en win het eeuwige leven waartoe jullie geroepen zijn en waarvan jullie vandaag of al eerder in aanwezigheid van anderen getuigenis hebt afgelegd.

Alsjeblieft – [dia33] win het eeuwige leven! Amen [dia34]