

## Liturgie morgendienst *GoedeHerderkerk Emmen, 9 juli 2018*

### Thema: leg je niet neer bij tegenstand

1. votum
2. vredegroet
3. zingen: **E&R 170** (U maakt ons een) (geleerd door kids De Rank)
4. tien woorden
5. zingen: **Psalm 119:40**
6. gebed
7. openbare geloofsbelijdenis en doop Salemtou en Ibrahim, Moriba, Amadou:
  - uitleg betekenis van de doop: bekijken filmpje <http://www.opkijken.nl/doop/>
  - Salemtou komt met Gert op het podium en vertelt (kort) haar bekeringsgeschiedenis
  - voorlezen vragen geloofsbelijdenis – persoonlijk ja-woord – persoonlijke zegen
  - doop Salemtou en daarna van haar zoons Ibrahim, Moriba, Amadou
  - zingen: **Opwekking 710** (1e couplet: 'mij' veranderen in 'hen')
  - aanbidding geschenk namens de gemeente, daarna gaan Salemtou en kids weer zitten
  - gebed
9. bijbellezing: **Nehemia 4**
10. zingen: **Psalm 97:1,5**
11. preek
12. zingen: **Psalm 107:1-3**
13. groep 8-ers komen op podium en worden toegesproken
14. zingen: **Kinderopwekking 185**
15. avondmaalsviering (door de rijen):
  - lezen **formulier V**
  - zingen als geloofsbelijdenis: **Gezang 92:2,3**
  - viering
  - zingen: **Gezang 108**
15. dankgebed
16. inzameling
17. zingen: **Opwekking 407**
18. zegen
19. na afloop in zaal 1,2,3 gelegenheid Salemtou en de kinderen te feliciteren

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,  
Br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

Wat prachtig he, dat we vanmorgen alweer mogen meemaken [dia1] dat er iemand tot geloof is gekomen in Jezus Christus als haar Redder en Verlosser, en dat ze samen met haar kinderen gedoopt mag worden. God is goed. En Hij is genadig. Alle eer aan Hem.

Nu zijn het wel vooral mensen uit [dia2] andere landen die tot geloof komen. Vroeger gingen de zendelingen ver weg om mensen over Jezus te vertellen. Nu is de beweging dat die mensen naar hier komen, en dat we zelf het evangelie van genade met hen kunnen en mogen delen.

Vaak komen ze uit landen waar het moeilijk is christen te zijn. Meestal wil de familie niks meer van je weten, je wordt verstoten, gepest, genegeerd of zelfs gedood. Dat kennen we hier gelukkig niet; je kunt hier gewoon geloven, en naar de kerk gaan. Toch merk je wel, [dia3] bijvoorbeeld nu de ChristenUnie meedoet aan de Kabinetsformatie, dat mensen bang zijn dat we weer 50 jaar teruggaan in de tijd, omdat die 'kristenen' overal tegen zijn. Als je op een algemene school zit moet je je verdedigen als je gelooft dat God alles geschapen heeft i.p.v. in een oerknal.

Tegenstand tegen kerk en geloof. Als iemand weet waar het dan over gaat, is het Nehemia. [dia4] Hij krijgt te maken met vijanden die het werk van God tegenwerken. Maar weet je wie er achter al die menselijke tegenstanders zit? Je ziet hem niet, maar hij is er wel degelijk: de duivel! Hij is de werkelijke tegenstander. In Nehemia kun je zien hoe de duivel te werk gaat. Maar ook welk antwoord kinderen van de HERE daarop kunnen geven.

**[Dagboekfragment]** Ha, jongens en meisjes. Ik heb jullie verteld van het dagboek van mijn vader, weet je nog!? Laatst heeft mijn vader iets heel vervelends meegemaakt. [dia5] Hij was samen met een heleboel andere mensen aan het werk bij de stadsmuur. En het ging heel goed. Iedereen was druk bezig en de muur werd steeds hoger. Maar toen kwamen er mensen aan die ons gingen uitschelden. Hebben ze jou wel eens uitgescholden? Da's niet leuk he, je voelt je belachelijk en denkt dat je heel dom bent. Weet je waarom ze gingen schelden? Omdat ze boos waren dat wij de muren van de stad gingen opbouwen. Ze waren, denk ik, jaloers omdat het zo goed ging of bang omdat de muren zo sterk werden. En daarom gingen ze vervelende dingen zeggen. Bijvoorbeeld dat als een vos tegen de muur zou opspringen, dat de muur dan al zou omvallen. Wat flauw hè? Want moet je maar 's kijken hoe dik die muren zijn! Daar komen ze zélf niet eens tegenop! Eerst gingen onze mannen gewoon door met hard werken. Maar toen de vijanden merkten

dat we niet bang waren voor hun praatjes, bedachten ze een ander plan. Ze wilden de stad in het geheim overvallen. Gelukkig hoorde mijn vader ervan en deed er ook wat tegen, maar de werkers bij de muur zagen het toch niet meer zitten. Ze vonden het moeilijk om door te werken - het was ook zoveel en er moest zo hard gewerkt worden!

Ze begonnen te klagen en de mensen bij ons in de stad gingen de praatjes geloven dat de vijanden ons wilden overvallen.

Oei, zou nu toch de bouw niet doorgaan en de tegenstanders winnen?

[dia6] Al vanaf het eerste moment dat Nehemia in Jeruzalem aankomt, wordt er melding gemaakt van tegenstand. Sanballat, Tobia en Gesem maken hem belachelijk en werken hem tegen. Wat zijn dat voor mannen?

[dia7] Sanballat is stadhouder van Samaria. Hij voelt zich vast in zijn positie bedreigd nu Jeruzalem als sterke stad wordt herbouwd.

[dia8] Tobia is een Jood, die voor de vijand Ammon, heeft gekozen, waardoor hij nu een hoge positie heeft. Je zou hem een profiteur kunnen noemen met een slap karakter: hij is een jaknikker, die z'n bazen naar de mond praat om er zelf beter van te worden.

[dia9] En Gesem is de koning van de Arabieren.

Samen proberen ze de herbouw van Jeruzalem tegen te houden.

En het eerste middel wat ze proberen is spot, cynisme en sarcasme.

Zeg maar: [dia10] *psychologische oorlogsvoering*.

Dat doe je door schampere en kleinerende opmerkingen. Je probeert iemand of iets belachelijk te maken in de hoop dat de ander, door innerlijke onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst, je gelooft en er door wordt ontmoedigd.

Zo werkt de duivel. Hij *haat* God, en wil niets liever dan al het werk dat God doet en dat tot eer van God gedaan wordt, tegenhouden.

En daarbij past hij de tactiek toe [dia11] **van verdraaiing van de feiten**.

Daar is hij een meester in: 'heeft God niet gezegd...' 'Jullie komen in opstand tegen de koning...' 'Het maakt helemaal niet uit joh hoe je gelooft...'

Satan verdraait de werkelijkheid, en het klinkt heel aannemelijk en aantrekkelijk.

*Maar er klopt geen barst van!*

Kijk maar naar de spot van Sanballat en de zijnen. Was hun spot op feiten gebaseerd?

Waren de Joden echt machteloos? Zouden ze inderdaad niet offeren? Bouwden ze met ondeugdelijk materiaal? Werd die muur inderdaad van papier?

De feiten verdraaien, dat is Satans geraffineerde tactiek.

En als dat geen succes heeft, is zijn volgende tactiek [dia12] **lichamelijke bedreiging**.

Een samenzwering van de volken rondom Jeruzalem om de stad onverhoeds aan te vallen. Dankzij JHWH komt Nehemia van die plannen op de hoogte.

Maar dan is het kwaad al geschied.

Want Juda begint te klagen: 'het werk komt nooit af! Onze kracht is op'.

Het wás ook een gigantisch karwei waar ze mee bezig waren: er wordt met man en macht dag en nacht gewerkt. Op een gegeven moment eist dat z'n tol.

En dan begint het karwei groter te lijken dan het in werkelijkheid is.

Er ontstaat doemdenken. 'Dat lukt je nooit.' 'Zoiets krijg je hier nooit van de grond.' 'Het is

al wel tig keer geprobeerd, maar...'

Dat doemdenken wordt nog versterkt wanneer Joden die tussen de vijanden wonen, komen vertellen van de plannen van de vijand. Ze strooien zwaarmoedige kletspraatjes rond tegen iedereen: *Heb je 't al gehoord...?*

Gevolg: op grote schaal verontrusting en wanhoop.

Nehemia raakt geïrriteerd: er staat dat ze het niet één maar *wel tien keer* komen vertellen. En in plaats dat ze het dan tegen *hem* persoonlijk komen zeggen, strooien ze het praatje rond.

Dat is de tweede stap in Satans tactiek: angst zaaien dat je wat overkomt.

En wie is daar ongevoelig voor? Bij wie werkt dat niet verlamdend?

**[Dagboekfragment] [dia13]** Weten jullie jongens en meisjes, wat mijn vader ging doen, toen de vijanden ons zo gingen pesten? Hij ging bidden!

En toen ze de stad wilden overvallen, ging hij weer bidden. Maar nu niet in z'n eentje: alle mensen gingen mee bidden.

En tegelijk werden er wachtposten uitgezet, [dia14] die bovenop de muren goed moesten opletten of er geen vijanden zouden komen.

En het hele volk moest bij de laagste stukken van de muur gaan staan waar de vijand het makkelijkst overheen kon komen, om ze daar tegen te houden.

Iedereen kreeg een speer of een zwaard of een pijl en boog.

Mijn vader zei: "Jullie moeten niet bang voor hen zijn. Denk maar aan de HERE God! En aan de verhalen in de Bijbel waar je kunt zien dat de HERE ons volk steeds geholpen heeft.

Zoals de HERE ons vroeger geholpen heeft, zo zal Hij ons nu ook helpen!"

Nou, toen durfden de vijanden niet meer te komen! Goed, hè!

En daarom konden we verder gaan met bouwen.

Maar weet je hoe ze dat vanaf nu deden? De ene helft van de knechten van mijn vader ging aan het werk terwijl de andere helft de wacht hield.

En de mensen die de stenen sjouwden moesten ook een zwaard in de hand hebben. En alle bouwers moesten ook een zwaard bij zich dragen.

Zodat, als de vijand kwam, ze gelijk konden vechten.

Iedereen werkte heel hard door. En de muur werd hoger en hoger...

[dia15] Hoe moet je reageren op de tactiek van satan?

Wat moet je doen als andere mensen je belachelijk maken en met je spotten?

Het eerste wat Nehemia deed is: [dia16] hij ging **bidden**.

Het gebed is het machtigste wapen tegen de Satan. Als hij ergens een hekel aan heeft dan is het aan biddende mensen. Aan mensen die hun hulp van de HERE verwachten...

Tegelijk neemt Nehemia ook nu weer [dia17] **concrete maatregelen**. Hij ziet z'n eigen verantwoordelijkheid onder ogen. En past zijn militaire en strategische inzichten toe: voortaan zal er gewaakt worden, en als de dreiging groot is staat het volk klaar om de vijand op te vangen, en als de dreiging wat minder groot is, wordt er verder gebouwd, maar wel waakzaam: de wapenrusting aan, het zwaard bij de hand, steeds op alles voorbereid.

Een ander wapen tegen de strategie van Satan is [dia18] de **bemoediging door verkondiging van het Woord van God**. Nehemia roept de mensen op niet bang te zijn, maar zich te herinneren wat JHWH in het verleden steeds gedaan heeft. Dat Hij erbij is, trouw is, en grote dingen heeft gedaan.

En ten slotte zoekt Nehemia [dia19] **de kracht van de gemeenschap**. Als het hoornsignaal klinkt betekent dat verzamelen. Voorkomen moet worden dat gemeenteleden geïsoleerd raken, dat schapen los komen van de kudde. Dat is gevaarlijk: als je er alleen voorstaat, ben je een makkelijke prooi voor satans tanden. Denk niet dat je op je eentje kunt geloven, maar zoek de kracht van de gemeenschap, de kerkelijke gemeente, want samen sta je sterk.

Veel later, als Jezus door zijn offer aan het kruis, zijn opstanding en verheerlijking de duivel definitief heeft verslagen, roept Paulus de volgelingen van Jezus op 'de wapenrusting Gods' aan te doen. Want: [dia20] *Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.*

De duivel mag dan verslagen zijn, hij gaat tot de Jongste Dag wel tekeer als een brullende leeuw op zoek naar wie hij nog in zijn val kan meesleuren.

En vergis je niet: *daarbij heeft hij het op jou gemunt!*

Want hij heeft een hekel aan mensen die bevrijd zijn door Jezus Christus, die – zoals Salemtou vandaag – Jezus erkennen als hun Heer.

Dan kun je tegenstand verwachten. Aanvechting. Twijfel, wat niet al.

Tegelijk zei Salemtou, toen we haar vroegen: stel dat je terugmoet naar Ivoorkust, wat zou dat dan voor je betekenen? Toen zei Salemtou: 'ik blijf christen, en God zal mij helpen'. En dat heeft ze ook in haar nieuwe, christelijke naam Elisha willen duidelijk maken, wat dat betekent 'God is mijn helper'.

[dia21] In dat vertrouwen kan zij verder, haar moeilijke leven weer in.

En wij mogen dat zelfde vertrouwen hebben in JHWH, de God die er altijd bij is, die je beschermt en zegent.

Ga in de kracht van God, in Jezus Christus, door zijn Heilige Geest.

Amen.

[dia22]