



**Liturgie Kom-in-de-kerk-dienst/
aangepaste dienst
Emmen, 8 oktober 2017
thema: zie, proef en ruik dat God heilig is
(Tabernakel 4)**

1. Votum

2. Vredegroet

Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

3. Zingen: **Gezang 171:1-3**

4. Gebed: **Gezang 156:1-4**

5. Intro de Tabernakel

6. Zingen: **Opwekking 553**

7. Blokje 1 – de kandelaar – lezen: **Exodus 25:31-40** – preek deel 1

8. Zingen: **Gezang 131:4** en **Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht**

9. Blokje 2 – de tafel met toonbroden – lezen: **Exodus 25:23-30** – preek deel 2

10. Zingen: **Psalm 66:5** en **E&R 387 (Heilig, heilig, heilig)**

11. Blokje 3 – het reukofferaltaar – lezen: **Exodus 30:1-10** – preek deel 3

12. Zingen: **Psalm 141:2** en **Lees je Bijbel bid elke dag**

13. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*)

14. Geloofsbelijdenis (gelezen door Mathijs)

15. Zingen: **Opwekking 602**

16. Zegen.

De HERE zegene en behoede u. De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Intro – de Tabernakel

aansluitend bij de kleden die in de kerk hangen iets vertellen over de Tabernakel [dia1]
belangrijk/mooi: God wil mensen ontmoeten/contact
je mag naar God toe gaan – alleen: niet zomaar, want God is heilig – anders – bijzonder (wit kleeft)
maar er is een opening: door de poort met gekleurde kleden (wat betekenen de kleuren?)
die kleuren wijzen op de Here Jezus
nu mogen wij dankzij Jezus naar God toe en hoeven we niet bang te zijn
toen Jezus nog niet op aarde was geweest moesten er nog offers worden gebracht
maquette van de Tabernakel laten zien – in de voorhof staat het brandofferaltaar [dia2]
vandaag gaan we een stapje verder: we gaan de echte Tabernakeltent in
daarin zijn 2 kamers, [dia3] het Heilige en het Allerheiligste
alleen als je priester bent mag je in de Heilige Kamer komen [dia4]

Blok 1 – de kandelaar

achter het kleeft gaan, en de kandelaar ophalen en voor het kleeft neerzetten (met hulp van iemand uit de doelgroep)
wat is dit? (kandelaar) [dia5]
waar is die voor? (licht geven)
hoe ging dat dan? (kaarsen aansteken)
iets vertellen over die kamer: helemaal donker, geen raampjes, alleen donkere kleden
kun je dan wel wat zien?
licht heb je echt nodig!
zonder licht is er geen leven.
weet je waar de HERE God bij de schepping mee begint? ('er zij licht')
God maakt het leven op aarde mogelijk, Hij is de bron van het licht
ook wijst deze kandelaar op de Here Jezus
want Jezus zegt van zichzelf dat Hij het licht van de wereld is
Jezus maakt het leven voor ons mogelijk

bij de Tabernakel is het zo dat alles wat betekent
die kandelaar is niet in elkaar gezet met allemaal losse stukjes, maar één geheel
waar lijkt de kandelaar een beetje op? (boom)
de stam in het midden, die alles draagt
en de zijtakken die eruit komen
zo is het met Jezus ook: Hij is de stam waar wij uit voortkomen, Jezus draagt ons, wij kunnen alleen leven vanuit Hem
als versiering staan er bloemen op de kandelaar, bloemen van de amandelboom
de amandelboom is in de lente de eerste boom die bloeit – teken van het nieuwe leven

licht – bij ons nu vaak kaarsen, toen: [dia6] olielampjes (laten zien)

wanneer kan een olielampje branden? (als er olie in zit)
olie is teken van de Heilige Geest – je kunt alleen geloven als de Heilige Geest in je is
zo kun jij zelf ook een lichtje zijn van God in deze wereld!
het is niet je eigen licht, maar het licht van God: dat je gered wordt door Jezus
wijs jij andere mensen ook op/naar Jezus?

Blok 2 – de tafel met toonbroden

weer achter het kleed gaan en nu de 'tafel met toonbroden' ervoor zetten (met hulp van iemand uit de doelgroep)
wat is dit? (tafel met broden)
(deze broden zijn maandag gebakken door Mathijs, Jan, Annemarie en Rik!) [dia7-9]
tel 's hoeveel broden het zijn? (12) [dia10]
weet je ook waarom het er 12 zijn? (12 stammen, heel het volk)
iedereen hoort erbij, niemand wordt vergeten
er is een rand om de tafel die zo breed is als een hand – dat betekent bescherming, Gods hand is om ons heen

alles in de Tabernakel betekent iets
waarom staat dit brood er? zijn die broden voor de HERE God om op te eten? (nee!)
die broden heten *toonbroden* – ze *tonen* iets, laten iets zien
door die 12 toonbroden laten de mensen zien dat ze blij zijn en dankbaar dat de HERE God zo goed voor hen zorgt, dat er elke dag weer brood is
weet je ook hoe het brood in de woestijn heet? (manna)
laat jij ook aan God zien hoe [dia11] blij en dankbaar jij bent met wat je allemaal krijgt?
toon jij het aan de HERE wat je hebt gedaan met wat je van Hem hebt gekregen?

- ziet U HERE wat ik met mijn geld heb gedaan deze week? [dia12]
- en met mijn mobiele telefoon? [dia13]
- en hoe ik mijn lichaam deze week heb gebruikt? [dia14]
- en wat ik heb gedaan met mijn tijd? [dia15]

ziet U het HERE en bent U er blij mee, met wat ik heb gedaan?

ook de tafel met [dia16] toonbroden wijst op de Here Jezus
welk verhaal over Jezus kennen jullie dat met brood te maken heeft?
vijf broden en twee vissen [dia17] – daarmee geeft Jezus alle mensen te eten
en hoeveel manden met brood blijven er over? (12 – genoeg voor het hele volk!)
Jezus zegt van zichzelf dat Hij het licht van de wereld is (kandelaar) en ook dat Hij het brood is dat eeuwig leven geeft – mooi he?!

hoe toon je nu dat je daar blij voor bent – dat God je zonde vergeeft, dat je eeuwig mag leven, dat de heilige Geest in je wil werken?

wat doe je daarmee? wordt jouw leven daar 'toonbaarder' door?
begin jij steeds meer op de Here Jezus te lijken?
merken andere mensen er iets van dat jij in Jezus gelooft en bij Hem hoort?
(wat dan?)

Blok 3 – het reukofferaltaar

weer achter het kleed gaan en nu het 'reukofferaltaar' ervoor zetten (met hulp van iemand uit de doelgroep)

wat is dit? (reukofferaltaar) [dia18]

wat kun je daarmee doen? (wierook op branden – paar stokjes aansteken)

belangrijk: verschil brandofferaltaar en reukofferaltaar

waarom doet de priester dat in de Heilige Kamer van de Tabernakel? (lekkere reuk voor God)

in de Tabernakel betekent alles iets

waarom staat het reukofferaltaar vlak voor het mooie gordijn?

(even herinneren aan [dia19] de twee kamers: het Heilige en het Allerheiligste; tussen die beide kamers hangt een mooi versierd gordijn 'het voorhangsel'. Niemand mag achter dat gordijn komen, behalve 1x per jaar de Hogepriester!)

achter dat gordijn staat de ark, de verbondskist, de troon van God (volgende week gaat het daarover)

dus het reukofferaltaar [dia20] staat vlak voor de troon van God¹

alleen dat gordijn zit er nog tussen – maar dat gordijn moet eigenlijk weg!

maar dat kon toen nog niet – er was nog steeds zonde en schuld

1x per jaar mocht het wel, op Grote Verzoendag, dan bracht de Hogepriester lekkere reuk op de ark

maar weet je wanneer dat gordijn scheurt? (als de Here Jezus sterft aan het kruis)

als Jezus sterft is het de echte Grootste Verzoendag

dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden stuk – en dat betekent iets heel

moois: dat door de Here Jezus nu geen schuld en zonde meer tussen ons en God in staat

en dat we altijd, iedere dag, lekkere reuk bij God mogen brengen

wat betekent deze lekkere reuk? [dia21]

op een andere plek in de Bijbel wordt het vergeleken met bidden

als jij bidt is dat een lekkere reuk voor de HERE God [dia22]

de HERE God vind het mooi en fijn als jij bidt

bidden is de HERE iets moois aanbieden, Hem huldigen

een beetje zoals mensen uit de sport ook gehuldigd worden, een mooie erekrans omkrijgen

hoe kun jij de Here Jezus huldigen voor het geweldige dat Hij heeft gedaan?

hoe kun jij een fijne reuk voor de HERE zijn?

weet je – alleen dat je *bidt* is al goed

dat je *dankt* dat je door de Here Jezus weer bij God mag komen zonder bang te zijn

dat je dingen *vraagt* voor anderen en voor je jezelf niet omdat dat vanzelfsprekend is, of omdat je er zogenaamd recht op hebt, maar dat je het vraagt *in Jezus naam*

dat vindt God mooi – dat je herinnert aan Jezus, dat je denkt aan wat Jezus deed

en dat je echt met Jezus leeft, dat je leven geen rommeltje is – dat het gordijn niet voor niets is gescheurd

daarom: lees je Bijbel, bid elke dag! Amen

¹ Opvallend is dat in Hebreëën 9:3,4 zelfs staat dat het reukofferaltaar in het Allerheiligste stond...