

Volk van God, geliefde gemeente van onze opgestane Heer,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

Gaat het licht uit?

Wat denk je – wordt het steeds donkerder in Emmen? Duisterder in Nederland?

En dan bedoel ik niet [dia1] *Earth Hour* – het Uur van de Aarde (vorige week), waarbij in verschillende landen over de hele wereld bewust de lichten een uur uitgaan, om zo aandacht te vragen voor energiebesparing.

Ik bedoel nu een *figuurlijke*, een *geestelijke* duisternis: wordt het donker in steeds meer harten en levens hier in Emmen en omgeving, in ons land, ja zelfs in het hele Westen?

Hoeveel mensen geloven er nog in [dia2] God? In Jezus Christus als Redder en Verlosser?

Moet je 's kijken hoeveel [dia3] kerken er gesloten worden.

En hoe weinig mensen er op (gewone) zondagen naar de kerken gaan die nog wel open zijn.

En ga 's na waar het [dia4] dan in veel kerkdiensten over gaat.

Eerlijk gezegd verbaast het me niet dat mensen niet meer in de kerk komen, want wat ze te horen krijgen is soms zo'n vaag en zoetig verhaal, geen vlees en geen vis.

Terwijl Jezus beide zeker wel is: Hij is [dia5] **vlees** – Hij heeft een menselijk lichaam.

Zoals Johannes aan het begin van zijn levensbeschrijving zegt: *Het Woord (=Jezus) is mens geworden en heeft bij ons gewoond...* (1:14)

En Jezus is ook [dia6] **vis** – het symbool van zijn volgelingen is al gauw een vis, in het

Grieks: [dia7] **Ichtus**, omdat die letters samen iets over Jezus zeggen: I=Jezus, CH=Christus, T=Theos/van God, U=Uios/Zoon, S=Soter/Redder.

Maar gaat het licht uit? Wordt het steeds donkerder?

Kijk 's naar waar het met Pasen *echt* over gaat: [dia8] de opstanding van Jezus uit de dood. Hoeveel mensen geloven dat nog?

Als je een beetje zelf nadenkt dan weet je toch gewoon dat dat niet kan: uit de dood opstaan... Dood zijn en weer levend worden... Nee, dood is dood.

Dat Jezus echt bestaan heeft zullen mensen niet gauw ontkennen.

Maar Hij is vooral een goed *mens* geweest, waar je een voorbeeld aan kunt nemen, al naar gelang je eigen interesse: als revolutionaire opstandeling tegen de gevestigde orde of als zacht invoelend mens die opkwam voor alles wat ziek zwak en misselijk was.

En tragisch dan hoe Jezus aan zijn einde kwam, en zo jong nog – slechts 33 jaar...

Fijn dat je nu naar de [dia9] *Matteus Passion* kunt voor ontroerende klassieke kunst.

En geweldig als *The Passion* bij jou in de buurt wordt opgevoerd, met al die hits gezongen in een gelikte show door bekende artiesten.

Maar opstaan uit de dood? Weer echt *levend* worden?

Kom daar niet mee aan, want dat kan eenvoudig niet.

Gaat het licht uit? [dia10] Wordt het steeds donkerder?

Misschien twijfel je zelf ook wel...

En eigenlijk kun je dat best begrijpen, die twijfel, dat ongeloof.

De Bijbel poetst dat helemaal niet weg.

Ik herinnerde net al aan het begin van Johannes. Jezus wordt daar ook **het ware licht** genoemd [dia11] ...*dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld (...) en toch kende de wereld Hem niet.* (1:10)

In zijn gesprek met Nicodemus zegt Jezus het zelf: [dia12] *het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht...* (3:19)

En nu, rond het sterven en uit de dood opstaan van Jezus, zie je het zelfs bij Jezus' naaste vrienden en vriendinnen.

Toen het nog donker was [dia13] ging Maria van Magdala naar het graf.

En hoe donker was het *in* haar! Ze kan alles maar niet geloven en is vol intens verdriet.

Dat kun je je voorstellen: haar geliefde Meester hebben ze gekruisigd! Hij is dood en begraven... wie had dat gedacht?!

En als ze bij het graf komt en ziet dat het open is, [dia14] gaat er niet gelijk een lampje bij haar branden dat Jezus uit de dood is opgestaan; nee heel menselijk, heel aards denkt ze dat het lichaam van haar Heer ergens anders is neergelegd.

Petrus en Johannes rennen naar het graf als ze van Maria horen dat het geopend is.

Zij constateren dat inderdaad het lichaam van Jezus weg is, maar ook – en dat is opvallend – dat de doek die het hoofd van Jezus bedekte, netjes apart is opgerold.

Wat dat met Petrus doet op dat moment weten we niet; bij Johannes staat er: [dia15] *hij zag en geloofde.*

Maar tegelijk staat er bij: [dia16] *Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.*

Dus het is absoluut geen gelikt verhaal dat de Bijbel laat zien; er is twijfel en ongeloof.

Het verhaal gaat verder met Maria van Magdala, die nu [dia17] ook in het graf durft te kijken en twee engelen ziet – maar zelfs daardoor wordt het nog niet lichter: nog steeds denkt ze dat het lichaam van Jezus is weggehaald.

Zelfs als ze Jezus in eigen Persoon ontmoet denkt ze eerst verblind dat het de hovenier is en vraagt hem wat ze met het lichaam van Jezus hebben gedaan.

Pas als Jezus haar bij haar naam noemt valt de duisternis van haar ogen en haar hart, en weet ze dat het haar Meester is – *Rabboeni*.

Uit bijvoorbeeld Lucas weten we dat als Maria vervolgens aan de andere leerlingen vertelt wat er is gebeurd, dat die het maar [dia18] *kletspraat vinden en haar niet geloven.* (24:11)

Nee, geen gelikt verhaal in de Bijbel; twijfel en ongeloof zijn er en worden niet weggepoetst.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over Tomas! [dia19] *Ongelovige Tomas...*

Het getuigenis van de andere leerlingen 'Wij hebben de Heer gezien!' is voor hem niet overtuigend. *Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie... zal ik geloven.*

Inderdaad Tomas, er is zoveel nepnieuws, er worden zoveel sprookjes verteld, er zijn ik weet niet hoeveel mythen, waarom zou je zo'n ongeloofwaardig verhaal geloven, zelfs als het van betrouwbare vrienden komt!

Inderdaad Tomas, het is veel aantrekkelijker de versie van de corrupte joodse rechters te geloven, die de Romeinse soldaten die de wacht moesten houden bij het graf veel geld

betalen, met de opdracht: *Zeg maar dat zijn leerlingen 's nachts zijn gekomen en Hem in het geheim hebben weggehaald terwijl wij sliepen...* (Matteus 28:13)

Inderdaad Tomas, het is veel eigentijdser en geloofwaardiger te geloven dat zijn leerlingen het zich toen allemaal ingebeeld hebben dat Jezus weer leefde en bij hen was – de wens is wel vaker de vader van de gedachte immers.

Ongelovige Tomas...

Jezus weet het. Hij kent de zijnen. En Hij komt Tomas tegemoet.

Kom Tomas, kom maar... hier, *leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij... Wees niet langer ongelovig, maar geloof.*

En dan gaat bij Tomas het licht aan: [dia20] *Mijn Heer, mijn God!*

Daar ligt de **crux die cruciaal is**: Jezus is niet slechts een goede *menselijke* Meester, Hij is ook *God*.

Het is er Johannes alles aan gelegen om dat in zijn levensbeschrijving van Jezus duidelijk te laten worden: [dia21]...*dit is opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.*

Ik herinner aan wat collega Vazquez vorige week in de Jeugddienst zei: wij moeten de Bijbel niet aanpassen aan wat wij vinden, maar omgekeerd, dat wij ons aanpassen aan wat in de Bijbel staat!

En wat zegt de Bijbel: Jezus is niet alleen maar mens, Hij is ook God.

Want als Hij dat niet is, dan had Hij inderdaad nooit kunnen doen wat Hij nu heeft gedaan: opstaan uit de dood, de dood overwinnen.

Als Jezus dat niet is – mens en God – dan had Hij nooit voor ons, in onze plaats, kunnen sterven aan dat helse kruis, en op de derde dag weer levend worden, *als de eerste van de gestorvenen, en waren wij de beklagenwaardigste mensen die er zijn.* (1 Korintiërs 15:19,20)

Het is onbestaanbaar bij het licht van de Bijbel het lichamelijke sterven en opstaan uit de dood door Jezus Christus de Zoon van God op te geven.

Als we dat wel doen zijn we dan nog kerk? Zijn we dan de naam *christen* nog waard?

Als we dat wel doen wordt het werkelijk weer donker in ons hart en leven.

Nee, om te kunnen leven door Jezus naam komt het er toch echt op aan dat wij *geloven*.

Dat we die sprong wagen.

Zoals onze Heer zegt: [dia22] *Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.*

Maar voor je nou denkt dat dat (niet zien en toch geloven) teveel gevraagd is voor een zelfdenkend wezen in deze tijd : Jezus heeft ons niet met lege handen achter gelaten: Hij geeft ons zijn Geest, heilige Geest. [dia23]

Als teken ervan blaast de Levende Heer over zijn leerlingen, we lazten dat net; het is een aankondiging van Pinksteren – straks zal Gods Geest op alle mensen neerdalen.

En die Geest [dia24] helpt geloven, helpt om die sprong te wagen.

Helpt om te zeggen: *Jezus is mijn Heer en mijn God.*

Helpt om te doen wat Jezus deed – zodat je op Hem gaat lijken, en iets van Hem laat zien aan de mensen om je heen.

Want zo is het toch – je gelooft niet in een lijk in een graf, [dia25] maar in een Levende Heer.

En die Levende Heer is niet alleen van betekenis op zondag, ten behoeve van jouw religieuze behoefte, of ter vervulling van je religieuze plicht.

Jezus leeft toch hopelijk elke dag voor jou?!

En het is toch waar wat hier boven staat: *Ik ben met jullie, alle dagen ?!*

Hij *is* toch bij je.

Je omgang met Hem is toch, naar ik hoop en bid, *levende* werkelijkheid.

En je *ademt* Hem toch – Hij geeft je leven hoop, en houvast en richting en betekenis.

En je wilt Hem toch dienen en volgen en luisteren naar zijn stem.

Omdat je zijn liefde proeft in brood en beker en weet, diep van binnen: Hij leeft!

Dat ongelooflijke mysterieuze en mystieke: die sterke verbondenheid die in brood en beker tot uitdrukking komt tussen Hem en jou.

Hij in jou en jij in Hem.

Vier dat mee.

Laat het je innerlijk verlichten en blij en dankbaar maken.

Jezus leeft! Echt! En ik leef met Hem! Halleluja!

Amen

[dia26]

Dankgebed

Geprezen bent U Levende Heer, Koning Jezus Christus. Lof en eer aan U, die stierf aan dat helse kruis in onze plaats, gestorven en begraven – maar die sterker is dan de dood, die de dood overwon. Geprezen bent U Heer dat U werkelijk opstond uit de dood.

Dank U wel voor verlossing en vergeving, voor genade voor zondige mensen als wij.

Dank U wel dat er getuigen bij zijn geweest, die U gezien hebben, die U aangeraakt hebben, vast hebben willen houden, hun vingers in uw doorboorde zij en handen hebben gelegd.

Heer, laat dat voor ons voldoende zijn – dat getuigenis van zoveel mensen.

Blaas met uw heilige Geest over ons dat we het echt geloven – ook als dat zo moeilijk voor ons is, als we vol twijfel zitten, dat we toch de sprong wagen en geloven, geloven dat U leeft, en dat wij mogen leven met U.

Laat het zo zijn bij ons allemaal dat U levende werkelijkheid voor ons bent, dat we met U leven.

Dank U wel dat we straks de diepe verbondenheid met U mogen vieren door brood en beker – zo wonderlijk, zo bijzonder: U in ons en wij in U....

We bidden vanmorgen speciaal voor uw oude verbondsvolk, het volk waaruit Messias Jezus is voortgekomen, het volk van de joden. Van wie nog steeds zovelen aan U voorbij gaan. Voor wie het kruis aanstootgevend is. Laat de bedekking van hun hart vallen en het licht bij hen mogen gaan branden.

Dat bidden we ook voor zoveel moslims, voor wie het ook onbegrijpelijk is dat Jezus God is, Zoon van God. Openbaar U aan hen als de Levende en wek bij hen het geloof.