



# Liturgie Pinkstermorgendienst Emmen, 20 mei 2018 *Thema: stromen van levend water*

1. Votum

2. Zegengroet

*Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.*

3. Zingen: **Psalm 67:1,2**

4. Gebed

5. Pinksterevangelie: **Handelingen 2:1-21** (*gelezen door...*)

6. Zingen: **Opwekking 766** (*m.m.v. muziekgroep*)

7. Kindermoment: de Heilige Geest

8. Zingen: **Gezang 103:1,9** (*schoollied*)

9. Preek n.a.v. **Johannes 7:37-39**

10. Zingen: **NLB 675:1,2**

11. Dankzegging, voorbedes

12. Het nieuwe leven door de Geest

13. Zingen: **Gezang 105:1,2,5,7,8,9**

14. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*). Tijdens de collecte speelt/zingt de muziekgroep **Opwekking 623** (*tekst graag beamen*)

15. Slotzang: **Opwekking 334** (*m.m.v. muziekgroep*)

16. Zegen.

*De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.*

**Kindermoment: de Heilige Geest**

Wat weten de kinderen (van groep 4-6) van de Heilige Geest en wat merken ze van Hem. Elementen als: vuur (denk aan de sterretjes van vorig jaar) – duif – wind.

En nu vandaag: water.

Wat gebeurt er als er geen water is?

Je kunt wat de Heilige Geest doet vergelijken met water.

De Heilige Geest wil in je wonen. Je een echt kind van God maken. En helpen om achter de Here Jezus aan te gaan (te doen wat Jezus ook deed).

Lekker frisse waterijsjes straks na de dienst...

**Preek (Bij deze preek hoort een bijlage)**

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,  
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

In de meivakantie waren we met een [dia1] mooie groep gemeenteleden in Israël.

En we waren niet de enige – sjonge wat een drukte zeg.

Maar het is wel heel bijzonder om daar in dat land rond te trekken. De mooie natuur te zien. De bloemen. De vogels. De grote variatie: van groene landschappen tot dorre heuvels. Drijven in de Dode Zee. Maar ook de drukke steden. De kerken die gebouwd zijn over allerlei heilige plaatsen. Het wandelen, op het heetst van de dag, langs het meer van Tiberias – zweten, wat is het dan warm. Wat verlang je dan naar een koele dronk of een duik in het water...

Wat ook altijd heel speciaal is, is [dia2] de tunnel van Hizkia. Daar moet je nl niet met zondagse kleren en deftige schoenen door lopen. Want in die nauwe donkere tunnel stroomt water – lekker fris, en niet zo'n beetje ook. [dia3] Soms komt het wel tot boven de knieën.

Die tunnel heeft Koning Hizkia expres laten uithakken in de rots, om er zo voor te zorgen dat de mensen in Jeruzalem in tijd van oorlog water zouden kunnen blijven putten.

Want water is van levensbelang – zonder water kun je niet leven.

[dia4] Het water stroomde uit in een poel, de Siloampoel.

En waar komt het vandaan? Het water welt op in een bron, de Gighonbron.

Vroeger, in de tijd van Koning David, was er ook al een tunnel vanuit de stad naar de bron [dia5] maar die bracht veel meer risico. De legeraanvoerder van David, Joab, heeft door die tunnel nl de stad met zijn soldaten veroverd!

[dia6] Water uit een bron – dat is zo bijzonder. Want dat gaat maar door!

Er komt geen eind aan. Steeds weer, altijd maar door, welt dat water op, komt uit de rots.

Schoon. Helder. Fris. – Heerlijk!

In Johannes 9 lees je dat de Here Jezus [dia7] op het Loofhutfest in Jeruzalem is.

En reken maar dat Hij niet de enige was – de stad is bomvol met mensen.

Mensen die feest komen vieren.

Loofhuttenfeest – *soekot* is een blij en vrolijk feest (denk aan de Pinksterpreek van 2016). De oogst is binnen, waaronder de druiven, dus reken maar gerust dat er flink gedronken werd.

De mensen hebben allemaal een hutje van loof gemaakt in de tuin of op het dak, ter herinnering aan de tijd dat het volk Israël door de woestijn trok.

In de tijd van Jezus was er een speciaal ritueel op het Loofhuttenfeest: de waterceremonie. In een vrolijke optocht brengt de priester een gouden kruik met water uit de Siloampoel naar de tempel – da's een hele klauter omhoog, allemaal trappen op!

En als de priester dan bij het altaar [dia8] in de tempel is, laat hij het water uit de kruik daarop stromen. Dat symboliseert een gebed om regen.

Want niet alleen is de oogst net binnengehaald, de voorbereidingen (het ploegen, poten en zaaïen) voor het nieuwe seizoen zijn alweer begonnen.

En ook op het land geldt: geen water, geen groei, geen leven, geen opbrengst.

Het is niet toevallig dat Jezus precies op het hoogtepunt van het feest op het tempelplein gaat staan en de mensen toeroept: [dia9] *Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het binnenste van wie in Mij gelooft.*

Jezus trekt hiermee die waterceremonie naar zich toe en betreft 'm op zichzelf.

Zoals Hij eerder al tegen de Samaritaanse vrouw bij de put had gezegd: [dia10]...*wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.* (Johannes 4:14)

Jezus verlegt daarbij de aandacht van het water en de dorst die je *lichamelijk* kunt hebben naar een *geestelijk* niveau: *wie dorst heeft* komt overeen met *wie in Mij gelooft*.

Het verlangen dat je kan hebben naar water is een voorbeeld van je innerlijk verlangen, een zielsverlangen dat je als mens hebt naar levens-middel, middel ten leven – *eeuwig* leven zelfs.

[dia11] Herken je dat? Dat innerlijk verlangen?

We kennen als mens allerlei soort verlangen: naar macht, naar aandacht, erkenning.

We willen de sterkste zijn, of de slimste, of de snelste, of de rijkste, of de mooiste.

Je kunt als mens hunkeren naar liefde, naar geld en mooie spullen – rusteloos kun je daarmee bezig zijn, er lijkt maar geen eind aan te komen.

En nu zegt Jezus: weet je wat je grootste, je diepste verlangen is?

Het verlangen naar de Geest, naar Mij, naar God.

Het verlangen naar innerlijke rust en vrede. Naar verzoening.

Onder al die verlangens die zo vaak niet vervuld worden zit een dorst, een smachten, naar Iemand die je aanvaardt zoals je bent met wat je hebt.

Jezus zegt: kom maar bij Mij. Drink van Mij. Laaf je aan Mij. 'Spring' in Mij.

Geloof Mij. Aanvaard Mij als je Redder, als je Heer.

Bij Mij krijg je levend water in overvloed – *eeuwig* leven zelfs!

Onze Heer zegt er nog iets bij: [dia12] *...rivieren van levend water zullen uit het binnenste*

*stromen van wie in Mij gelooft.*

Wat betekent dat?

Johannes geeft een korte verklaring: [dia13] *Hiermee doelde Jezus op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen...*

De Heilige Geest heeft alles met geloof te maken. Zonder Geest geen geloof.

Niemand kan zeggen 'Jezus is Heer' zonder dat de Geest dat ingeeft (1 Korintiërs 12:3).

Daar begint het mee. Maar daar stopt het niet!

Er gebeurt door de Geest iets met je als je in Jezus als je Heer gelooft: je wordt daardoor zelf een bron – er zal levend water uit je stromen.

Nou – voel jij al nattigheid? Of is het meer zoiets als dit [dia14] [cartoon Jibbe]?

Zelf een bron worden – wat moet je je daarbij voorstellen?

Je zou kunnen zeggen dat de Geest [dia15] geen *consument* van je maakt, maar een *instrument*.

Een consument is iemand die vooral geniet van wat anderen doen, lekker achterover op de bank je laten bedienen en je alles best laten smaken.

Een instrument komt ook zelf in beweging.

J/m – welke instrumenten kennen jullie?

[dia16] Muziekinstrumenten: piano, orgel, viool...

Zo kun jij als instrument God loven en prijzen om Wie Hij Is voor jou, om wat Hij heeft gedaan voor jou, en om wat Hij nog steeds doet.

Is het lofprijzen en danken van de HERE God een belangrijk onderdeel van je leven?

Leeft het? Bruist het? Stroomt het?

Bij instrument kun je ook denken aan gereedschap. [dia17] Dat gebruik je om iets voor elkaar te krijgen.

Zo kun jij als instrument door de Geest gebruikt worden om iets te bereiken, nl andere mensen, die het goede nieuws van de redding door Jezus ook moeten horen.

Vertel jij aan anderen wat Jezus voor jou betekent? Heel gewoon, zonder bombarie, omdat het uit je binnenste komt – hoeveel Hij van jou houdt en jij van Hem?

Loop jij over van Hem? Leeft het? Bruist het? Stroomt het?

[dia18] Rivieren van levend water....

Je ziet dat gebeuren na die eerste Pinksterdag in Jeruzalem.

Wat stroomde het de stad door. Wat lieten veel mensen zich erin onderdompelen.

Wat een getuigenis gaven die leerlingen van Jezus.

En het *moest* de grenzen over – en dat gebeurde ook: het stroomde de wereld in.

En het bracht op zoveel plaatsen, in zoveel harten nieuw leven.

Dorstende zielen werden verzadigd. Er kwam groei en bloei.

Er kwam vrucht van de Geest: [dia19] liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

Er kwamen *charismata* – gaven van de Geest: [dia20] profetie, wijsheid, kennis, de gave om te troosten of om hulp te verlenen, om te genezen of in vreemde talen te kunnen spreken, etc. (Romeinen 12:6v, 1 Korintiërs 12:8v).

Wat herken je daarvan bij jezelf?

[dia21] Verhaal in de krant van het napalmmeisje (ND, Gulliver 18 mei 2018). Kim Phuc vertelt over wat haar is overkomen na de aanval met napalm in 1972. Ze zat onder de brandwonden, en is meerdere keren geopereerd. Op haar 19e komt ze tot geloof in Jezus Christus. En nu citeer ik iets uit het interview met haar: *Goed, ik zal het proberen uit te leggen. Ik heb talloze operaties gehad, talloze medicijnen geslikt tegen de pijn. Ik slik nog steeds medicijnen. Maar niets van dat alles heeft geholpen om mijn hart te genezen. Begrijp je? Jézus genas mijn hart. Er is geen medicatie om haat te bestrijden. Zelfs geen religie kan dat, zelfs de Bijbel niet. Alleen Jezus kan dat. Maar ik moet wel mijn deel doen. Elke dag giet ik mijn kopje vol met negatieve gedachten van angst en haat leeg, zodat God mijn kopje kan vullen met zijn puurheid, licht, compassie en vergeving. God is in mij en met mij. Hij is zo onzichtbaar maar tegelijk zo werkelijk voor me sinds ik naar Hem op zoek ben gegaan. Andere mensen zien Hem in mij en zeggen tegen me: wat jij hebt, dat wil ik ook!*

Dat is het!

En wat me persoonlijk erg aanspreekt is haar levensspreuk: *'Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal vertellen wat de HERE heeft gedaan.'* (Psalm 118:17)

[dia22] Laat het daarom ook in uw/jouw/mijn leven Pinksteren zijn, laat de Geest zijn werk doen.

Stop niet na Goede Vrijdag en Pasen, hoe fundamenteel ook – de Geest wil je verder brengen.

De Geest laat het waaien, geeft vuur, dynamiek, en dus ook water: voor nieuw leven, voor groei en bloei, voor frisheid, helderheid, heerlijkheid.

De Geest wil je verder brengen: [dia23] wees geen consument, maar zijn instrument!

Amen

[dia24]



## Stromen van levend water...

bijlage bij de preek n.a.v. Johannes 7:37-39, Pinksteren 2018

1. „Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart (binnenste) van wie in Mij gelooft", zo zegt de Schrift.

De vraag is: waar zegt de Schrift dat? Er is geen Bijbelvers dat dit precies zo zegt. Tegelijk is het wel een boodschap in de Bijbel die regelmatig terugkeert.

Zo zijn er teksten met een toekomstverwachting waarbij er helder en levengevend water vanuit Jeruzalem, uit de tempel zal stromen, waarmee de tempel dus een plaats van nieuw leven wordt: Ezechiël 47:1-12, Zacharia 14:8, Joel 4:18. Vergelijk met Openbaring 22:1-5.

Maar de meest herkenbare tekst is Jesaja 55:1-3 (geciteerd uit de BGT)

*De Heer zegt tegen zijn volk: 'Kom allemaal! Kom hierheen. Want ik heb water voor iedereen die dorst heeft. Ook al heb je geen geld, bij mij kun je eten kopen. Hier kun je melk en wijn krijgen, en je hoeft er niets voor te betalen! Nu werken jullie hard voor eten dat je maag niet vult. Jullie betalen veel te veel voor het kleine beetje brood dat je krijgt. En de honger blijft! Kom daarom hierheen en luister naar mij. Bij mij zul je genoeg te eten hebben, je zult genieten van heerlijke maaltijden. Kom naar mij toe, en luister goed. Luister, dan zul je leven!*

2. ...de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Maar – de Geest is er toch altijd geweest? Zeker, want de Geest is God. Net zo eeuwig, zonder begin en zonder einde, als de Vader en de Zoon. En je komt de Geest zelfs al in Genesis 1 tegen.

Tegelijk is er door Jezus sterven, opstanding en hemelvaart – zijn tot Gods majesteit verheven zijn –, wel iets fundamenteel veranderd. De Heilige Geest is niet meer hier en daar, maar overal, op iedereen. De Geest werkt na Jezus hemelvaart universeel (overal, wereldwijd) en overvloedig, uitbundig: 'het kolkt over de randen heen', het is geen klein, zielig stroompje, maar een rivier die zich wijd vertakt, een vruchtbare delta wordt.

Andere gedeeltes in Johannes over de Geest: 1:32,33, 3:5,6,8,34, 4:23,24, 6:63, 14:17,26,15:26, 16:13, 20:22.

3. Vragen uit de preek om over na te denken:

1. Wat is je grootste, je diepste verlangen?
2. Voel jij al nattigheid?
3. Ben jij consument of instrument van de Geest? Hoe pas je dat op jezelf toe?
4. Is het lofprijzen en danken van de HERE God een belangrijk onderdeel van je leven?
5. Vertel jij aan anderen wat Jezus voor jou betekent?  
(bij zowel 4 als 5: waarom wel/niet?)