



Liturgie Kom-in-de-kerk-dienst/

aangepaste dienst

Emmen, 7 oktober 2018

thema: hoe een jonge vrouw een heel volk redt
(Israëlzondag)

1. Votum (opzeggen door de voorganger)
2. Vredegroet
*Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.
Amen (opzeggen door de voorganger)*
3. Zingen: **Psalmen voor Nu 84 en Psalmen voor Nu 130**
4. Doop van Daan en Joop Lubberts (aangepast formulier). Na de doop zingen: **Opwekking 736**
5. Bidden
6. Zingen: **Lees je bijbel...(E&R 244) en Vader ik aanbid u (E&R 171)**
7. Preek
8. Zingen: **NLB 879**
9. Bijbellezen: **Esther 9:24-28 (Bijbel in Gewone Taal)** *(gelezen door ...)*
10. Zingen: **Psalm 105:5,21**
11. Bidden
12. Geloofsbelijdenis *(gelezen door.... m.b.v. de picto's van Ik geloof)*
13. Zingen: **Gezang 160**
14. Inzameling van de gaven *(diakenen geholpen door...)*
15. Zingen: **NLB 416**
16. Zegen.
*De HERE zegene en behoede u. De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen. (opzeggen door de voorganger)*

[dia1] Hoe een jonge vrouw een volk redt.

Vanmiddag gaat de preek over een verhaal uit de Bijbel.

Hans, Mathijs, Jan, Rik, Annemarie en Julia hebben geholpen bij het maken van de foto's.
Luister en kijk maar goed.

[dia2] Dit is koning Ahasveros. Je kan wel zien dat hij koning is, met zo'n mooie mantel om!
Koning Ahasveros is heel rijk.

Hij woont in een prachtig paleis, en heeft veel mooie spullen.

Hij regeert over een heel groot land: helemaal van Afrika tot Indie.

Over allemaal verschillende volken.

[dia3] Maar is koning Ahasveros blij? Kun je dat zien?

Nee, de koning is niet blij.

Hij is een beetje dom geweest.

Een tijdje geleden heeft hij zijn vrouw weggestuurd.

Maar nu mist hij haar zo! Hij is zo verdrietig...

En daarom bedenken zijn knechten een plan.

De koning moet een nieuwe vrouw krijgen!

Alle mooie meisjes uit het land moeten bij de koning komen, zodat hij een nieuwe vrouw kan uitzoeken.

[dia4] Dit is Mordechai. Hij woont vlakbij het paleis van de koning.

En er is iets bijzonders aan Mordechai: hij komt uit Israël.

Hij is een Jood, hij is van het volk van God.

Er wonen veel meer Joden in het land.

Ze zijn in ballingschap, gevangen en meegenomen naar een ver vreemd land. Brrr...

Dat is een straf van God.

[dia5] Mordechai woont niet alleen.

Zijn nichtje Hadassa woont bij hem. Kijk daar is ze.

De mensen noemen haar hier Ester.

De vader en moeder van Ester zijn gestorven. En nu zorgt Mordechai voor haar.

Ester is heel mooi.

En daarom moet Ester ook naar de koning.

[dia6] Nou, je ziet wel, de koning heeft keus genoeg.

De meisjes zijn allemaal heel mooi.

Ze hebben heerlijk eten gekregen, en allemaal make-up en parfum enzo.

Ze zien er prachtig uit, en ruiken heerlijk.

Wie zal de koning nou uitkiezen? Dat is spannend...

En wat denk je dat er gebeurt?

[dia7] De koning vindt Ester de liefste van alle vrouwen.
Hij vindt haar liever en mooier dan alle andere meisjes.
Daarom zet hij de koninklijke kroon op haar hoofd.

[dia8] Kijk eens hoe gelukkig de koning is.
Samen met Ester!
Ester gaat nu wonen in het paleis.
En elke dag gaat Mordechai wel even kijken hoe het met Ester gaat.

Op een dag is Mordechai weer in de poort van het paleis.
[dia9] Maar wat hoort hij daar? Sttt... hij luistert heel goed.
Hij hoort twee knechten van de koning met elkaar praten.
Ze zijn heel gemeen, want ze willen de koning doodmaken.
Mordechai vertelt dat snel aan Ester.
En Ester zegt het tegen de koning.
En dan worden de knechten gearresteerd en gestraft.

[dia10] Alles wat gebeurt wordt opgeschreven. In dikke boeken.
Nu schrijft de schrijver op dat Mordechai ervoor heeft gezorgd dat de mensen die de koning wilden doden zijn opgepakt.

En dan gebeurt er nog iets bijzonders...

[dia11] Dit is Haman.
Haman is de belangrijkste knecht van de koning, dat kun je zo wel zien: hij heeft een deftige hoed en een mooi jasje.

[dia12] Elke keer als Haman voorbij komt in de straat, knielt iedereen.
Alle mensen buigen diep voorover. Dat moet van de koning.
Buigen en knielen alle mensen? Kijk eens goed!
Nee – Mordechai knielt niet. Mordechai blijft staan.

[dia13] Oei, en daar wordt Haman boos over. Zo boos.
Hij wil dat alle mensen voor hem knielen.
Want hij is de belangrijkste knecht van de koning!
Haman hoort dat Mordechai een Jood is.
En dan bedenkt Haman zo'n gemeen plan.
Haman wil Mordechai dood maken. Maar niet alleen Mordechai, nee, alle Joden.
Alle Joden in het hele rijk moeten dood. Dat is vreselijk!
Mag dat wel van de koning?
Jahoor, de koning vindt het goed.
Haman gooit met de dobbelsteen en zegt dat ze op de 13e dag van de 12e maand alle Joden gaan doodmaken.
Wat een vreselijk plan.

Alle Joden die het bevel horen, worden heel verdrietig.
In alle provincies doen ze rouwkleren aan. Ze stoppen met eten, en ze huilen en schreeuwen. Ze gooien zand over hun hoofd en gaan op de grond liggen.
Maar kan dan niemand iets tegen dat gemene plan van Haman doen?

[dia14] Ja, gelukkig wel! Mordechai heeft iets bedacht.
Hij laat aan Ester vertellen wat Hamans gemene plan is.
Ester moet dat tegen de koning gaan zeggen.
Maar Ester schrikt. Want ze mag niet zomaar naar de koning gaan...
Ze is wel de koningin, maar zelfs de koningin mag niet zelf naar de koning toe...
Mordechai zegt: als alle Joden gedood worden, zul jij ook dood gemaakt worden, Ester.
Misschien ben je hierom wel koningin geworden, zodat je je volk kunt redden.

[dia15] Daar denkt Ester goed over na.
Ja, misschien wil de HERE God haar wel gebruiken om iets wat heel slecht en verkeerd is te stoppen.
Ze vraagt aan de Joden om voor haar te bidden, drie dagen lang.
En dan zal ze naar de koning gaan, ook al is dat heel gevaarlijk.

Als de drie dagen voorbij zijn, doet Ester haar mooiste kleren aan en haar kroontje op.
En dan loopt ze voorzichtig naar de deur van de zaal waar de koning op de troon zit.
Oei wat is dit spannend! Wat gaat de koning nu doen?
Als de koning boos wordt... dan zal Ester gestraft worden...
De koning pakt zijn staf... en wat doet hij?
Hij wijst met de staf naar Ester...
Wat betekent dat? Dat Ester straf krijgt?
Gelukkig niet!

[dia16] Als de koning Ester ziet, voelt hij dat hij heel veel van Ester houdt.
Kijk hoe gelukkig ze samen zijn.
De koning vraagt: 'Koningin Ester, wat is er? Wat is uw wens? Ik zal u alles geven, ook al is het de helft van mijn koninkrijk.'
Ester zegt: 'Koning, ik heb een maaltijd klaargemaakt. Wilt u vandaag samen met Haman bij mij komen eten?'
De koning zegt tegen zijn dienaren: 'Haal Haman, zo snel mogelijk. We zullen doen wat Ester vraagt.'

[dia17] Zo gaan de koning en Haman bij Ester eten.
Als ze lekker aan het eten zijn zegt de koning tegen Ester: 'Wat wilt u vragen? Ik zal het u geven. Wat is uw wens? U zult het krijgen, ook al is het de helft van mijn koninkrijk.'

[dia18] Ester zegt: 'Als u van mij houdt, dan wil ik u het volgende vragen. Als u mij iets wilt geven, dan is dit mijn wens: wilt u ook morgen met Haman bij mij komen eten? Bij die maaltijd zal ik mijn wens bekendmaken.'
Dat gaan ze doen.

Haman is heel vrolijk en gelukkig dat hij samen met de koning en de koningin mag eten. En morgen nog een keer – wat is hij toch een belangrijke man! Maar als hij over straat loopt, is daar weer die vervelende man, die Jood Mordechai, die niet voor hem knielt. GRRRR, boos wordt hij daarvan! Kan hij niet iets bedenken dat Mordechai eerder wordt gedood? Weet je wat? Hij zet een heel hoge paal in de grond om Mordechai morgen aan op te hangen. Ja, dat zal hij doen. En dan is Haman weer vrolijk.

[dia19] Maar die nacht kan de koning niet slapen. Hij laat zijn dienaren bij zich komen met de dikke boeken, waarin alle belangrijke dingen staan opgeschreven. De koning wil dat zijn dienaren hem daaruit voorlezen.

[dia20] De dienaar leest voor over Mordechai, die het plan heeft ontdekt van 2 knechten die de koning wilden doden. De koning vraagt: 'Wat hebben we als dank aan Mordechai gegeven?' De dienaar zegt: 'We hebben hem helemaal niets gegeven.' Dan vraagt de koning: 'Is er iemand buiten op het plein?' Net op dat moment loopt Haman het plein op. Haman is gekomen om de koning te vertellen dat hij een hoge paal heeft klaargezet om Mordechai aan op te hangen. De dienaar kijkt naar buiten en zegt: 'Ja, Haman staat daar te wachten.' 'Laat hem binnen,' zegt de koning.

[dia21] Als Haman bij de koning komt, zegt de koning: 'Er is een man die ik heel dankbaar ben. Hoe kan ik hem het beste bedanken?' Haman denkt: De koning zal mij wel bedoelen. Hij wil mij bedanken. Wie anders? Daarom zegt Haman tegen de koning: 'U moet die man een mantel laten dragen die door uzelf gedragen is. En u laat hem op een paard zitten waarop u zelf gereden hebt. Een minister moet de man op het paard naar het stadsplein brengen. Hij moet voor het paard uit lopen. En hij moet roepen dat u de man op het paard heel dankbaar bent. En dat u hem daarom zo goed behandelt.' 'Dat is een goed plan, Haman. Haal snel die mantel en dat paard. De man die ik dankbaar ben, is de Jood Mordechai! Doe alles met hem wat u gezegd hebt, en vergeet niets.'

[dia22] En kijk nou eens! Daar loopt Haman, met een paard waarop Mordechai zit in de deftige koningsmantel. En Haman roept: "Zo doet de koning met iemand die hij dankbaar is!" Maar is Haman blij? O nee, Haman is boos. Haman is woedend. Nou moet hij lopen, terwijl Mordechai op het paard van de koning zit! Als Haman thuis komt moet hij huilen van boosheid. Maar hij kan niet lang huilen, want hij moet snel meekomen, om te eten bij koningin Ester.

[dia23] Daar zitten ze weer samen aan tafel lekker te eten.

Als de wijn ingeschonken is, zegt de koning tegen Ester: 'Wat wilt u vragen, koningin Ester? Ik zal het u geven. Wat is uw wens? U zult het krijgen, ook al is het de helft van mijn koninkrijk.'

[dia24] Dan moet Ester een beetje huilen.

Ze zegt: 'Als u van mij houdt en als u het goedvindt, laat mij en mijn volk dan in leven. Dat is mijn vraag, dat is mijn wens. Want mijn volk en ik zijn verkocht aan een vijand die ons wil doden. Ze gaan ons allemaal doden, totdat er niets meer van ons over is.'

[dia25] De koning schrikt en wordt boos.

Hij vraagt aan Ester: 'Wie is de man die dat allemaal bedacht heeft? Waar is hij?'

[dia26] Dan wijst Ester met haar vinger: 'Die verschrikkelijke vijand is Haman, die ellendeling daar!'

[dia27] Nu wordt de koning heel boos. Hij staat op en loopt weg.

Haman is ook vreselijk geschrokken. Hij wist niet dat koningin Ester ook een Jodin is.

En hij loopt naar Ester toe en valt voor haar op de knieën.

Als de koning terugkomt en Haman bij Ester ziet wordt hij nog bozer.

Nu wil je Ester ook al kwaad doen!

En hij laat Haman gevangen nemen en aan de paal ophangen die Haman heeft neergezet voor Mordechai.

[dia28] Diezelfde dag nog laat de koning Mordechai bij zich in het paleis komen.

Want Ester heeft hem verteld dat Mordechai haar neef is.

Nu mag Mordechai de belangrijkste knecht van de koning zijn.

Maar er is nog wel een probleem.

Want de wet dat de Joden moeten worden gedood geldt nog steeds!

Daarom bedenken ze een nieuw plan: de Joden mogen terugvechten als ze worden aangevallen.

[dia29] Meteen daarna laten Ester en Mordechai de schrijver van de koning komen.

Die schrijft alles op, precies zoals Mordechai het zegt.

Een brief voor de Joden en voor de bestuurders van alle steden en alle provincies.

Dat de Joden mogen terugvechten als ze worden aangevallen.

De koning laat de brieven rondbrengen door mannen op snelle koninklijke paarden.

In alle provincies en in alle steden wordt de wet van de koning bekendgemaakt.

Alle Joden horen de wet, en ze juichen van blijdschap.

Ze maken er een feestdag van, met lekker eten en drinken.

Veel mensen gaan de God van de Joden vereren, omdat ze bang geworden zijn voor de Joden.

[dia30(blanc)] Dan wordt het de 13e dag van de 12e maand.

Op die dag moet de wet van de koning uitgevoerd worden.

De vijanden van de Joden hopen dat zij winnen.

Maar dat gebeurt juist niet. Het zijn de Joden die winnen van de vijanden.

[dia31] Mordechai schrijft alles wat gebeurt op.

En hij zegt dat de Joden vanaf nu in deze maand feest moeten vieren omdat verdriet veranderd is in vreugde en vrolijkheid.

De Joden moeten feestvieren, en lekker eten en drinken. Ze moeten elkaar lekkere dingen sturen, en cadeaus geven aan de arme mensen.

[dia32] Dit feest heet nu Purimfeest. En de Joden vieren dit feest nog steeds.

Poeh, wat een spannend verhaal he. Een verhaal uit de Bijbel!

Wat fijn dat het goed afgelopen is.

Want stel je voor dat Haman zijn zin had gekregen en dat alle Joden wel waren gedood...

Dat was vreselijk geweest. Want wie had dan niet geboren kunnen worden?

De Here Jezus!

[dia33] Want Jezus is geboren uit het Joodse volk.

Haman was heel gemeen. Maar weet je wie dat gemene plan echt bedacht heeft?

De duivel. Want de duivel wilde niet dat Jezus de Redder geboren zou worden.

Maar gelukkig heeft de duivel verloren, gelukkig heeft de Here Jezus gewonnen.

Jezus is geboren op aarde.

En toen Jezus groot geworden was, heeft Hij het allerbelangrijkste gedaan: Hij is voor ons,

Hij is voor jou, gestorven aan het kruis, en daarna weer levend geworden.

Nu hoeven we nooit meer bang te zijn.

De Here Jezus leeft en Hij is de echte Koning van hemel en aarde.

Toch blijft de duivel gemeen en boos.

[dia34] Want heel veel tijd na Ester en Mordechai en Haman is er nog weer een heel slechte man geweest die alle Joden op aarde dood wilde maken: Adolf Hitler.

Er zijn toen heel veel Joden gestorven, wel meer dan 6 miljoen. Echt heel verschrikkelijk.

Maar ook toen heeft de duivel zijn zin niet gekregen.

Want er zijn nog steeds Joden op aarde.

Er is zelfs alweer 70 jaar een land Israël, waar heel veel Joden veilig kunnen wonen.

De duivel wint niet meer. Want Jezus is Koning en heeft gewonnen.

En God blijft van zijn volk houden en voor zijn volk zorgen.

En Hij houdt ook van jou en zorgt voor jou. Ook als het soms heel moeilijk is.

De HERE God houdt van al zijn kinderen!

Amen

Gebed na de preek

Dank U wel HERE God voor de verhalen uit de Bijbel.

Dank U wel dat wij zo kunnen zien dat U voor uw volk, voor al uw kinderen zorgt.

Ook als het soms heel moeilijk is, en gevaarlijk, en spannend.

Dank U wel dat de Here Jezus heeft gewonnen van de duivel.

Dat Jezus geboren is op aarde, en dat Hij toen Hij groot was is gestorven op het kruis en daarna weer levend is geworden.

Dank U wel Here Jezus, dat U dat hebt gedaan voor ons. Omdat U zoveel van ons houdt. En dat we nu nooit meer bang voor U hoeven zijn.

Dank U wel voor Mordechai en Ester. Dank U wel dat u heel gewone mensen wilt gebruiken om soms heel slechte dingen tegen te houden.

Help ook ons om zo te leven, met open ogen en oren, met helpende handen.

Dank U wel dat Hans, Mathijs, Jan, Rik, Annemarie en Julia hebben geholpen bij deze dienst. Dank U wel voor alle helpers en verzorgers. Dank U voor alle vaders en moeders.

Wilt U ook hen helpen als het soms moeilijk is.

HERE God, U bent heel sterk en machtig. En met uw heilige Geest kunt U alles doen wat U wilt. Daarom bidden wij of nog heel veel mensen mogen gaan geloven dat Jezus de Redder is. Ook nog heel veel mensen uit het Joodse volk, het volk waar U nog steeds van houdt.

We danken U dat U het Joodse volk al 70 jaar weer een eigen land geeft waar ze veilig kunnen wonen, na al die verschrikkelijke dingen die er met hun volk gebeurd zijn.

Maar maak ze echt vrij, doordat ze gaan begrijpen dat Jezus hun Redder is.