

**Kom-in-de-kerk-dienst 9 december 2018
Thema: „het leven is best ingewikkeld“**

1. Wat was het eerste dat bij u opkwam n.a.v. dit thema?
2. Bent u het er wel of niet mee eens, dat het leven best ingewikkeld is? En waarom wel/niet?
3. Wat maakt het leven voor uzelf best ingewikkeld?
4. Wat moet er volgens u aan de orde komen in een preek over dit thema?
5. Aan welke bijbelgedeeltes/verhalen moet u denken als het om dit thema gaat?
6. Welke liederen passen mooi bij dit thema?
7. Andere opmerkingen/tips/suggesties?

Bedankt voor de medewerking!