



Liturgie Kom-in-de-kerk-dienst Emmen, 9 december 2018 thema: "het leven is best ingewikkeld"

1. Votum
2. Vredegroet
Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen
3. Zingen: **Opwekking 717 (stil mijn ziel)**
4. Intro
5. Bidden
6. Luisterlied: **Verlangen (Sela)**
7. Preek, met Bijbellezen: **Matteus 3:13-4:11** (*gelezen door ...*)
8. Zingen: **Opwekking 520 (wees mijn verlangen)**
9. Bidden
10. Geloofsbelijdenis zingen: **Gezang 161**
11. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*)
*Tijdens de collecte zingt de muziekgroep **Wij gaan niet zonder U (Sela)** (tekst op de beamer svp)*
12. Zingen: **Opwekking 789 (U leert me lopen)**
13. Zegen.
De HERE zegene en behoede u. De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Preek voor een Kom-in-de-kerk-dienst
Thema: *het leven is best ingewikkeld*
Emmen, 9 december 2018

Intro

[dia1] „*Het leven is best ingewikkeld.*”

Klopt helemaal: de sociale druk maakt het leven zwaar, en die is er ook binnen de kerk. Mensen hebben zoveel vooroordelen, zonder de ander gesproken te hebben.

Klopt: denk aan de toestand in de wereld, ver weg, dichtbij. Aan vluchtelingen en asielzoekers – hoe moet je daar op een goede manier mee omgaan?

Klopt: wat is er veel gebrokenheid en ellende. Macht van de zonde. En met al dat nepnieuws tegenwoordig – wie kan je nog vertrouwen?

„*Het leven is best ingewikkeld.*”

Ik vind het wel een beetje meevallen, hoor. Ja, je kinderen opvoeden, dat is ingewikkeld. Maar dat is een onderdeel van je leven, gelukkig niet het hele leven.

„*Het leven is best ingewikkeld.*”

Je zult maar tiener/jongere zijn. Met al de keuzes die op je afkomen. Geloof ik in God? En in welke God dan? En waarom? Wie ben ik zelf eigenlijk? En hoe moet (of wil) ik eruit zien, hoe op anderen overkomen? Kan ik ooit voldoen aan alles wat mijn omgeving vraagt? Wat moet ik gaan doen voor werk? Welke opleiding?

Ingewikkeld: die druk om te presteren, goede cijfers halen, afstuderen binnen de tijd. Je wordt overal op afgerekend...

„*Het leven is best ingewikkeld.*”

Je zult maar oudere/gepensioneerde/bejaarde zijn. Je kunt het niet meer bijhouden, al die veranderingen steeds maar weer en steeds maar meer.

Het leven is best ingewikkeld *geworden!* Niet dat vroeger alles beter was, maar toen was alles wel eenvoudiger, overzichtelijker, vanzelfsprekender. Je was veilig binnen je groep (de zuil), iedereen waar je mee omging geloofde en dacht en deed ongeveer hetzelfde als jij, veel van de keuzes werden voor je gemaakt, het was duidelijk wat je wel en wat je niet moest doen.

Ingewikkeld: Je zult maar op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, op zoek naar een veilige toekomst, en dan in een asielzoekerscentrum terecht komen, in een wir-war van procedures, jaren in onzekerheid leven...

Ingewikkeld: Je zult maar homo zijn en nog 'in de kast zitten' in een omgeving waar 'homo' vooral een scheldwoord is en onderwerp van heftige discussies en in een kerk waar je het misschien wel mag zijn maar niet mag doen...

Ja het leven is best ingewikkeld! Hoe kun je daarmee omgaan?

Hopelijk kan ik daarvoor vanmiddag iets aanreiken vanuit de Bijbel.

Maar laten we eerst **bidden**, om wijsheid en leiding van Gods Geest.

Luisterlied: 'Verlangen' (Sela)

Preek

Volk van God, mensen van wie Jezus Christus houdt,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

We leven in de tijd van Advent; [dia2] de tweede kaars brandt; over enkele weken vieren we alweer Kerstfeest, de komst van Jezus Christus de Zoon van God, als mens naar deze wereld.

Wat betekent dat voor je leven hier en nu? En voor het thema van deze middag, dat het leven best ingewikkeld is?

Was het leven voor Jezus ook ingewikkeld?

Natuurlijk – Jezus is niet alleen mens, Hij is ook *God*, dat maakt het anders dan voor ons die alleen mens zijn. Jezus is God, en dat maakt Hem alwetend, en zonder zonde.

En toch onderging ook Hij het mensenleven in al zijn ingewikkeldheid.

Ik heb als te lezen Bijbelgedeelte vanmiddag gekozen voor Matteus 3:13-4:11.

Laten we dat samen **lezen**. [dia3]

Bijzonder, om deze twee gebeurtenissen uit het leven van Jezus direct na elkaar te lezen, en ook in verband met elkaar – Matteus zegt er niet voor niets bij in 4:1: [dia4] *daarna*.

Wat begint het mooi: [dia5] Jezus wordt gedoopt.

Daarbij maakt de drie-ene God zich zichtbaar en hoorbaar: de Zoon staat in het water, de Geest daalt op Hem neer, en de stem van de Vader klinkt.

En wat hoort Jezus heerlijke taal: [dia6] *dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde*.

Wat zal dat Hem bemoedigd hebben, nu Hij vanuit de hemel op aarde is terechtgekomen, vanuit de hemelse heerlijkheid en volmaaktheid, midden tussen alle menselijke ellende...

Want *daarna*...

[dia7] Kan iemand zeker zijn van een leven waarin het alleen maar lief en leuk en aardig is? Hoe goed je het ook probeert, welke voorzorgsmaatregelen je ook neemt, er komt altijd wel iets wat het kapotmaakt.

Zelfs mensen die voor je gevoel alles kunnen, bulken van het geld, handig en gewiekst zijn, ontkomen niet aan de golfbewegingen van het leven.

O, zeg je nu misschien, maar dan doen we er toch gewoon een schepje bovenop?!

Als we nou 's een goed leven gaan leiden, gehoorzaam zijn aan God, elke dag bidden en vragen om bescherming tegen lijden en moeite...

Dat is uiteraard helemaal prima!

Stel je voor dat het je lukt om al je fouten en tekortkomingen af te leren!

Stel dat je ontzettend wijs zou zijn, dat je Gods wegen en het hart van mensen en alles wat zich afspeelt in de wereld, door en door zou begrijpen, en altijd wijze beslissingen nam!

Stel dat je in God zou geloven zonder ooit te twijfelen, en een leven zou leiden dat in Gods ogen volmaakt goed is!

Ja... dan zou God je zeker wel beschermen en zal het je je leven lang goed gaan, toch?!

Nee dus.

Want kijk naar Jezus: Hij is iemand die dat allemaal volmaakt deed. [dia8]

En God de Vader heeft net tegen Hem gezegd dat Hij volkomen vreugde vindt in Hem.

En de Geest is op Hem neergedaald om Hem bij te staan.

Maar kijk wat er met Jezus gebeurt!

Daarna... Na al dat goeds en moois en heerlijk.

Daarna [dia9] wordt Jezus in de klauwen van de duivel gedreven!

In die volgorde: eerst Gods liefde en kracht.

Daarna kwaad, verzoeking, wildernis, verschrikkelijke honger en dorst.

Dat *daarna* is verbijsterend!

Alsof Matteus wil zeggen: *lieve mensen, voor alle duidelijkheid: beproevingen en verzoeken gaan aan niemand voorbij, hoe gelovig hij of zij ook is.*

Sterker: dit is wat je kunt verwachten, dit is wat er gebeurt met mensen van wie God houdt, het past in Gods mysterieuze plan om iets heel moois van je te maken.

Wij mensen denken vaak net als de vrienden van Job: dat het leven een product is van je eigen keuzes en daden: als jij ervoor kiest om netjes te leven, dan zal het je goed gaan.

En als er, net als bij Job, dan erge en verschrikkelijke dingen gebeuren, dan heb je niet goed genoeg je best gedaan, en is God vast boos op je...

Nee, nee, nee! Alsjeblieft, laat je dat nooit aanpraten!

Kijk naar Jezus: Hij is volmaakt alles wat de Vader wil, en toch: *daarna...*

Als er één het verdiende om zonder lijden en ongemak door het leven te gaan, dan is Jezus dat wel! En toch: *daarna...*

Hij had een verschrikkelijk leven; die verzoeken door de duivel zijn nog maar het begin...

Jezus' leven is een aaneenschakeling van afwijzing, pogingen tot moord, bedrog, armoede, verdriet, marteling, miskennis en uiteindelijk de dood.

Dit laat zien hoe machtig, [dia10] hoe ingewikkeld en hardnekkig het kwaad is.

Er zijn nog steeds mensen die alles wat er is en wat er gebeurt beschouwen als niet meer dan een samenspel van materiele krachten.

En als er dan zoiets is als kwaad, dan moet je dat *beheersen* (vinden zij) door beter onderwijs, door het veranderen van sociale structuren, door te zorgen voor betere medicijnen, etc.

Maar dat is een vergissing, daarmee red je het niet.

Het is niet zo, dat als je maar goed doet, dat het dan ook goed zal gaan.

Het is juist eerder zo, dat echte goedheid en Godvrezendheid kwade machten aantrekken en uitdagen, het aanvallen.

Als het leven ingewikkeld is (of is geworden), bedenk dan allereerst [dia11] **wat je echte vijand is.**

Direct na zijn doop in de Jordaan ontmoet Jezus in de woestijn [dia12] de duivel.

Satan. Gods grote tegenstander.

Die bestaat! Ga daar maar vanuit: de duivel bestaat wel degelijk.

En ga er ook maar vanuit dat het die duivel er alles aan gelegen is, om zijn eigen kwade rol in het wereldgebeuren en in het ingewikkeld zijn van jouw leven te ontkennen, of kleiner te maken dan het is.

Hij kruipt het liefst weg achter zijn kwade invloed en daden, zodat jij *hem* er in elk geval niet de schuld van geeft.

Maar wees verstandig, en houd er aan vast dat de duivel bestaat, en dat hij het kwaad is en het beroerdste met jou voorheeft. Want anders verdwijnt die kwade genius achter psychologisch gewouweld of sociologisch gekreun...

Weet wie je vijand is.

En bedenk vervolgens [dia13] **waar het echte front ligt voor de strijd.**

Hoe doet de duivel dat bij Jezus?

Hij zegt: [dia14] '*Als U de Zoon van God bent...*'

God de Vader had Jezus er net van verzekerd dat Hij zijn geliefde Zoon is, en meteen valt de duivel Jezus juist op dat punt aan.

[dia15] Twijfel zaaien – dat is duivelse missie: hij wil dat Jezus zijn zekerheid kwijtraakt.

En dat doet de duivel ook bij ons: [dia16] maak het ingewikkeld!

De duivel probeert ons ervan te weerhouden om te geloven dat Jezus echt de Zoon van God is, de Messias waarop Gods volk zit te wachten, de Redder waar de wereld naar smacht.

Jezus is maar niet slechts een goed mens, die ons door zijn leven een *mooi voorbeeld* heeft gegeven (zoals bijvoorbeeld moslims en Jehova's Getuigen beweren).

Jezus is ook niet alleen maar een hemelse Koning die gekomen is om in één klap alle kwaad uit te roeien (zoals veel Joden van hun Messias verwachtten).

[dia17] **Jezus is als Zoon van God niet gekomen om op een troon te zetelen, maar om te sterven aan een kruis, omdat wij alleen zo Gods liefde als een geschenk/cadeau kunnen ontvangen.**

En als we *zo* alleen vertrouwen op wat Jezus heeft gedaan, worden we door God uit genade tot zijn kinderen aangenomen.

Waardoor God de Vader [dia18] *ook tegen jou zegt*: jij bent mijn geliefde zoon/dochter, in wie Ik vreugde vindt!

Die zekerheid is de bron van onze diepst mogelijke levensvreugde.

Gebaseerd op liefde die wij niet kwijt hoeven raken, omdat die liefde geen gevolg is van wat wij *doen*, maar van wie wij *zijn* – in Jezus Christus!

En dit is zo bepalend en wezenlijk.

De duivel wil dolgraag [dia19] dat je terugglijdt naar een zelfbeeld dat *gebaseerd is op wat jij doet*, op je goede prestaties, jouw brave, vrome leven.

De duivel wil dolgraag dat je kwijtraakt wie je *in Christus* bent.

Wil je doen geloven dat het toch weer van jou afhangt, van wat jij doet (of niet).

Maar dan zijn we geen steek verder gekomen, en beklagenswaardiger dan ongelovigen – want zij genieten tenminste nog van het leven, en van al die dingen die gelovigen niet mogen... (maar wat helemaal niet leuk is – zo kun je dat toch beleven?!)

En dat maakt het leven zeker **ingewikkeld**: [dia20] **die voortdurende strijd om iemand te worden**, carrière te maken, jezelf te bewijzen, altijd de lat maar weer hoger leggen, altijd onzeker of het voldoende is, altijd onzeker over wat anderen van je vinden,...

Draai dat toch om! Bevrijd je van dat juk van de menselijkheid.

Draai het om: [dia21] Niet: *DOEN!* Steeds maar weer je best doen om iemand te worden. Maar: [dia22] *ZIJN!* Kind van God! Want dat ben je. Dat geeft zoveel rust en houvast. Dat maakt het leven gelijk een stuk minder ingewikkeld. Want *doen* om iemand te worden werpt je steeds weer terug op jezelf, jij moet het doen, jij moet het verdienen. En als je faalt word je genadeloos afgestraft, dan ben je een *loser*, een minkukel, een... – zo hard, zo vermoeiend! Kies voor dat andere: wees wie je bent dankzij Jezus Christus: Gods geliefde kind in wie Hij vreugde vindt. En *vandaaruit* [dia23] ga je dan vanzelf wel bezig, ga je dingen doen, vrucht voortbrengen, verlangen naar het goede. En als dat niet lukt, als je tekortschiet, faalt misschien zelfs, dan is dat spijtig, maar **heeft dat geen enkele invloed op wie je bent**: je blijft Gods geliefde kind. Hij kijkt je genadevol aan, en vergeeft je als je daarom vraagt, zodat je verder kunt, elke dag opnieuw met een schone lei. Dat is zo heerlijk, mensen!

Weet wie je echte vijand is, en waar het front ligt. Maar kijk ook [dia24] **hoe je je het best kunt verdedigen**. We zeiden net al dat de duivel geniepig werkt, en liever heeft dat jij niet doorhebt wat hij allemaal doet. En dat hij graag leugens en onzekerheid wortel bij je laat schieten. Als het hem lukt om je met je verstand te laten geloven dat God een God is van liefde, maar tegelijk je hart laat geloven dat je dan wel eerst dit en dat en zus en zo moet doen om kostbaar en geliefd en waardevol te zijn, dan is hij dik tevreden.

Wat je tegen deze gemene techniek het beste kunt doen, leer je ook van Jezus: [dia25] **wees getraind in de waarheid**.

Jezus gebruikt elke keer als Hij door de duivel wordt aangevallen een tekst uit de Bijbel. Ongeveer 10% van alles wat Jezus zegt en in de Bijbel is opgetekend is een citaat of verwijzing naar een tekst uit de Hebreeuwse Bijbel. Als je de Schriften zo goed kent, dan verweef je alles wat je denkt en voelt met wat daarin staat.

Welnu, als Jezus, de Zoon van God, zich niet de vrijheid veroorlooft om de machten van het kwaad tegemoet te treden zonder grondige Bijbelkennis, hoe zouden wij dan kunnen proberen op een andere manier in het leven te staan?

Zeker, dat kost veel tijd en energie: aanbidding, dagelijkse Bijbellezing, meditatie, uit je hoofd leren van teksten, zingen, naar uitleg luisteren...

Maar het is allemaal nodig om zo vertrouwd te worden met de Schriften als nodig is om de vijand doeltreffend te kunnen weerstaan.

Als het ingewikkeld is – of wordt – in je leven, als je aangevallen wordt, verleid wordt om te zondigen, om de moed te laten zakken, om het bijltje erbij neer te gooien, grijp je dan vast aan de woorden en beloften van de Bijbel, en focus je daarop.

[dia26] *Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen!* (Kolossenzen 3:16)

Onmisbaar in je gevecht tegen een ingewikkeld leven, is onze Heer Jezus Christus. Hij is onze grote Hogepriester, die – omdat Hij mens is en hier op aarde geleefd heeft –

met onze zwakheden kan meevoelen.

Hij is, net als wij nu, in elk opzicht op de proef gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde (Hebreeën 4:15,16)

Hij is er om ons met de kracht van zijn 'Geest van de waarheid' ter zijde te staan en ons te helpen in dit soms best ingewikkelde leven.

Laten we, als we de leugens van de duivel in ons hart bestrijden, daarom [dia27], „niet alleen vertrouwen op het Woord van de Heer, maar ook op de Heer van het Woord" (Keller).

Amen

[dia28]