

**Liturgie Leer-van-de-kerk-dienst**  
**Emmen, 24 februari 2019**  
**Thema: eten en drinken geven en krijgen**  
met viering maaltijd van de Heer

Votum

Vredegroet

*Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.*

Geloofsbelijdenis: zingen **Gezang 179a**

Bediening van de doop. Lezen **formulier 1.**

Voor de doop zingen: **Opwekking 599**

Na de doop van Bram Berends zingen **Opwekking 488**

Na de doop van Evy Geleijnse zingen **Opwekking 736**

Gebed

Bijbellezen: **Johannes 4:7-14, en 6:5-13 en :35** (door...)

Zingen: **Nieuw Geref Kerkboek 195:1,2,3 (Ik ben het levensbrood)**

Overdenking n.a.v. **Matteus 25:34,35a,**

Amenlied: **Nieuw Geref Kerkboek 182:1-4 (Alles in allen zult Gij... )**

Viering Heilig Avondmaal (door de rijen).

Zingen na de viering **Nieuw Geref Kerkboek 182:5,6**

Dankgebed

Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...)

Slotzang: **Psalm 146:1,5,8**

Zegen

*Dat de HERE u zegent en behoedt; dat de HERE zijn gelaat over u laat lichten en u genadig is; dat de HERE zijn gelaat toewendt en u vrede geeft.*

## Overdenking voor een Leer-van-de-kerk-dienst

**Thema: eten en drinken geven en krijgen (serie 7 werken van barmhartigheid)  
(met viering maaltijd van de Heer)**

**Emmen, 24 februari 2019**

### **Preek**

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,  
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

[dia1] „Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.”

Weet je wie dat altijd zegt?

[dia2] Heer Olivier B. Bommel, in de strip van Marten Toonder.

Echt 'eenvoudig' was die maaltijd van die 'heer van stand' overigens vaak niet...

Maar wat kun je daarvan genieten, toch: lekker eten en drinken... mmm!

Wat is jouw lievelingseten? [dia3]

's Morgens een boterhammetje met kaas of worst en een kopje thee of glas melk.

's Avonds stampot boerenkool met worst of witlof met aardappels en jus en een lekkere gehaktbal of macaroni of nasi, pizza, patat...

Je kunt je geen dag voorstellen zonder eten en drinken, toch?!

Voor de babietjes [dia4] die vanmiddag gedoopt zijn draait hun hele leven zelfs om eten en drinken (en de luier weer vol maken...).

En voor Bram en Evy gaat dat eten en drinken ook nog samenop: in de moedermelk zit alles in – da's echt een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Beter kun je niet krijgen!

Je weet gewoon: [dia5] als je niet eet en drinkt – wat gebeurt er dan? Dan ga je dood.

Eten en drinken zijn van levensbelang.

Of zoals dat wel gezegd wordt: het zijn *primaire levensbehoeften*.

Het is niet zomaar dat de Here Jezus ze vooropzet in dat rijtje waarop ieder mens onderzocht wordt op de dag van het oordeel.

Als [dia6] test van barmhartigheid: heb je Mij te eten en te drinken gegeven?

Want dat is een basisbehoefte.

En het *kan* toch niet, dat als jij iemand ziet die honger heeft of die vergaat van de dorst, dat je dan je hart toesluit en doorloopt, niks doet?!

Nou ja, zul je misschien zeggen, waar kom je nog zo iemand tegen hier in Nederland?

Inderdaad, we hebben het allemaal goed, de een wat meer dan de ander, maar toch...

Laten we er blij om zijn en God dankbaar.

Toch zijn er ook in Emmen [dia7] voedselbanken, en blijkbaar niet voor niks...

En er is hier ook wel meer of minder stille armoede – heb je daar oog voor?

Nodig mensen 's uit om mee te eten (gastvrijheid).

Maar kijk ook gerust verder dan je eigen straat, of dorp, of land.

Laat je hart beroeren door de ellende die van verder weg naar je toekomt.

En help. Geef geld. Steun projecten. 'Adopteer' een [dia8] kind in een ander land, zodat het daar te eten en te drinken krijgt, naar school kan, etc

Want: [dia9] *wat je aan een van de minsten hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan*, zegt Jezus...

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd. [dia10]

Wees maar blij dat je geen honger kent.

Dat zeg je misschien wel 's: *'mam, wanneer gaan we eten? Ik heb honger.'*

Maar dat is geen echte honger.

Je bedoelt dat je *zin* hebt (omdat het lekker ruikt), je hebt *trek*.

Misschien mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, of die gevlucht zijn uit een ver land, dat die honger hebben gekend, maar ik denk dat toch verder niemand hier in Nederland echt honger lijdt.

Gelukkig maar, want honger doet vreselijke dingen met je. [dia11]

Dorst is ook verschrikkelijk, maar duurt veel minder lang.

Als je geen drinken krijgt dan is het gauw afgelopen met je.

Maar zonder eten houd je het nog wel zo'n vijf weken vol...

Alleen – je wordt van honger wel helemaal gek, letterlijk!

Het gaat alles in je beheersen.

Je wordt onmenselijk, egotisch, wreed; je gaat alles doen om maar eten te krijgen.

Het brengt tot wanhoop, verwildering, zelfs tot kannibalisme, en oorlogen.

Wees maar heel blij en dankbaar dat je geen honger lijdt!

Maar denk daar aan, als je op het punt staat eten weg te gooien...

En overweeg 's een tijd van [dia12] minderen, van vasten, van sober eten en drinken.

Een heel geschikte tijd daarvoor is straks weer de veertigdagentijd vooraf aan Pasen.

Als tijd van bezinning, bewustwording, toeleving en toewijding aan God.

Honger en dorst – dat kom je vaak in de Bijbel tegen. [dia13]

Abraham, Isaak en Jakob worden naar het prachtige land Kanaan gebracht, een land overvloeiend van melk en honing, en toch moeten ze alle drie op de vlucht voor hongersnood, omdat dat mooie land wel heel kwetsbaar is als er gebrek is aan regen en dauw. Of omdat er vaak oorlogen werden gevoerd. Of omdat sprinkhanen de hele boel kaal vraten.

Daarin was het voor Gods volk niet zelden een straf van de HERE op ongehoorzaamheid en onverantwoord gedrag, waarmee het werd opgeroepen tot verandering, tot bekering.

En dan ontdek je dat het niet alleen om letterlijk honger en dorst, eten en drinken kan gaan, maar ook om figuurlijk/symbolisch 'honger en dorsten'.

Om verlangen naar de HERE, verlangen om bij Hem te zijn, verlangen dat God weer genadig is, dat Hij barmhartig omziet naar zijn volk.

[dia14] *Zoals een hert smacht naar water, zo smacht mijn ziel naar U o God...*

Een mens kan ook niet leven zonder *dit* hartstochtelijk verlangen, deze intense begeerte naar leven met de HERE.

In de Bergrede prijst de Here Jezus mensen gelukkig die *'honger en dorsten naar gerechtigheid'*.

En in het verhaal van [dia15] de 'Verloren Zoon' heeft die jongen honger als hij de varkens hoedt. Maar honger is dan niet alleen gebrek aan eten. Het betekent ook leegte, zinloosheid, vervreemding en dood.

Honger is zo 'het leven zonder God'. Terwijl bij de Vader brood in overvloed is!

Daarom gaat die jongen terug. Terug naar God.

En dat moeten wij ook steeds weer doen: teruggaan naar de HERE.

En dat hebben jullie vandaag ook beloofd, Daniel en Janny, Jan-Willem en Marjolein, dat jullie je kinderen niet alleen eten en drinken geeft, maar dat je hen bij de HERE brengt, hen voorleeft wat het is een kind van God te zijn.

Een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Wij hoeven straks niet naar huis zonder eten en drinken.

Want bij de HERE is het leven goed.

En onze God is de God van de overvloed.

Kijk maar naar Jezus: [dia16] als Hij duizenden mensen te eten geeft is dat royaal – er blijven nog twaalf manden met brokstukken over!

Tegelijk gaat Jezus verder, immers: *niet alleen van brood zal de mens leven...*

In zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw wijst Hij erop dat je door het drinken, het water dat Hij geeft, nooit meer dorst krijgt.

En na het broodwonder zegt Hij tegen de mensen dat Hijzelf het brood is dat leven geeft.

Wij [dia17] vieren vandaag met eigen ogen en monden en harten dat Jezus het ware leven is.

Dat wij door Hem nooit meer van dorst zullen vergaan of honger zullen lijden (Openbaring 7:16,17).

Dat wij mogen leven, dat wij *zullen* leven, nu en tot in eeuwigheid.

Dat is geloofstaal, inderdaad.

Zoals ook deze eenvoudige maaltijd van de Heer, brood en beker onder dat witte kleed, een *geloofsmaaltijd* is: we geloven dat we net zoals we dat brood eten en uit de beker drinken, deel hebben aan Hem, Jezus, onze Heer, onze Redder, onze Koning.

Dat Hij zijn leven, zijn lichaam en zijn bloed, heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden – voedzamer kan toch niet?!

Laten we geloven dat het echt is, dat het waar is.

Ervan nemen. En delen.

En verzadigd naar huis gaan, om het ook daar uit te delen, waar te maken.

Dan zegt Jezus tegen jou: [dia18] *Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het Koninkrijk dat al sinds de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, en Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken....*

Amen

[dia19]