



**Liturgie morgendienst
Emmen, 31 maart 2019
Thema: #MeToo
(viering heilig avondmaal)**

1. Votum

2. Vredegroet

Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

3. Zingen: **NLB 903:1,6 (Zou ik niet van harte zingen)**

4. De wil van God (met picto's geloof.nu)

5. Zingen: **Psalm 139:1,11**

6. Gebed

7. Schriftlezingen: **Matteus 5:27-32** (*gelezen door...*)

8. Zingen: **Psalm 19:5**

9. Kindermoment: iemand met één oog of één hand

10. Schoollied: **Gezang 38:1-4** doorzingen in canon:1.1/1.2+2.1/3.1+2.2/3.2+4.1

11. Preek n.a.v. **Matteus 5:27-30**

11. Amenlied: **Sela – Agnus Dei** (beide coupletten eenmaal)

12. Viering heilig avondmaal: **Formulier 4** en zingen: **Opwekking 737**

Na de viering zingen: **Nieuw Geref Kerkboek 214:1-4 (= LvdK 440)**

13. Dankgebed, voorbede

14. Inzameling van de gaven (*diakenen geholpen door...*)

15. Slotzang: **Psalm 103:4,9**

16. Zegen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Kindermoment: iemand met één oog of één arm?

Preek

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

Het maakte veel los, anderhalf jaar geleden.

Die actrice die een filmproducent beschuldigde van ongewenste intimiteiten.

Om een rol in een film te krijgen had zij seksuele handelingen moeten verrichten bij de maker van de film.

De man maakte dus misbruik van zijn machtspositie.

Maar die actrice bleek niet de enige die zoiets is overkomen: onder de *hashtag* [dia1]

#MeToo deelden daarna enorm veel vrouwen, maar ook mannen, op sociale media hun eigen ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De deksel ging van een beerput, en het was voor heel veel mensen een enorme bevrijding hun traumatische ervaringen te kunnen delen met anderen.

Tegelijk werden de daders aangepakt, ontslagen, en soms veroordeeld door de rechter.

Helaas komen dergelijke praktijken ook voor in de kerk.

Velen denken dan gelijk aan de misbruikaffaires in de Rooms-Katholieke Kerk. [dia2]

Ook dat bleek een beerput te zijn van toegedekt en weggemoffelt seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van machtige daders tegenover kwetsbare -vaak- kinderen en jongeren.

Met traumatische ervaringen tot gevolg, die jarenlang door konden woekeren omdat ze verzwegen werden.

Daarmee zijn mensenlevens verwoest, maar is ook het beeld dat mensen van de kerk hebben ernstig schade gedaan.

Maar we hoeven niet alleen naar anderen te wijzen, machtsmisbruik komt, helaas, ook in gereformeerde kerken voor, door ambtsdragers en andere werkers in de kerk.

Duidelijk moet zijn dat zoiets absoluut niet mag voorkomen. [dia3]

En dat, als het wel gebeurt, er vertrouwenspersonen zijn met wie je het erover kunt hebben, en anders landelijke instanties bij wie je het kunt aankaarten.

Laten we eerlijk zijn: in het verleden is niet zelden met de mantel der liefde bedekt wat veroordeeld had moeten worden; zo werden slachtoffers dubbel slachtoffer.

Het is terecht dat daarvan geleerd is, en dat er nu richtlijnen en protocollen voor zijn.

[dia4blanco] Maar zonde is een hardnekkig fenomeen, dat roei je niet zomaar uit.

De Bijbel doet niet geheimzinnig over seksualiteit: het is prachtig mooi door de Schepper bedacht, maar als gevolg van de zonde is het nu niet altijd meer alleen fijn en mooi en heerlijk, het maakt ook veel kapot.

De Here Jezus bespreekt in zijn 'Bergrede' een aantal van de Tien Geboden.

Hij zegt dat Hij is gekomen om de Wet en de Profeten te vervullen, wat iets anders is dan ze afschaffen.

Juist niet: Jezus verdiept de Geboden, geeft ze een diepere lading.

Bijvoorbeeld het zevende gebod: 'Pleeg geen overspel' ('Gij zult niet echtbreken').

Ik denk dat voor veel mensen geldt dat ze graag de randen van de wet, of misschien zelfs de *mazen* van de wet opzoeken. Tot hoe ver kun je nog gaan? [dia5]

Ga maar na: je mag ergens 80 km/u rijden, maar met 84 krijg je toch nog geen boete...

Je ouders hadden gezegd: om 12u thuis, maar ach, half 1 kan ook nog wel...

Dat soort dingen – herkenbaar?!

De Here Jezus legt er nu zijn vinger bij dat veel mensen denken zo ook met het zevende gebod om te kunnen gaan.

Mannen die denken dat ze wel wat aan kunnen rommelen met meisjes en vrouwen, zo lang ze maar niet officieel de echt breken (het huwelijk breken) door te scheiden.

Want *echtscheiden* mag niet...

Zo wordt er nog steeds naar gekeken.

Terwijl het hele leven bol staat van echtbreuk, worden vooral mensen die gescheiden zijn met de vinger nagewezen...

Tegen deze huichelachtigheid keert Jezus zich.

Hij laat zien dat je maar niet zo makkelijk wegkomt met het zevende gebod.

Jezus zegt: [dia6] *iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.*

Zo! Dat is duidelijke taal!

Let erop, dat het gaat **om een bepaalde manier van kijken**.

Gelukkig verbiedt onze Heer je niet om om je heen en naar andere mensen te kijken, contact met hen te zoeken, hen vriendelijk te groeten, en zelfs niet om liefdevol op iemand betrokken te zijn.

Het is ook niet verboden om iemand te zien en te denken 'dat is een mooie/knappe vrouw of man'.

Het gaat hier echt om een bepaalde manier van kijken: [dia7] doelgericht kijken, langdurig oogcontact zoeken met iemand die je voor jezelf wilt hebben, die je wilt veroveren, die je wel in bed zou willen krijgen, met wie je wel seks zou willen.

Jezus maakt duidelijk dat zó kijken al hetzelfde is als in je hart overspel/echtbreuk plegen. De daad met de blik...

Wat onze Heer hier zegt is baanbrekend en zeker voor vrouwen in die tijd revolutionair (ik kan me daarom goed voorstellen dat vrouwen graag in zijn nabijheid waren!)

Want, modern gezegd, draait Jezus de bewijslast om: schuldig is degene die begeert, en niet degene die begeerd wordt...

Nu is onze cultuur anders dan die van Jezus en die in het oosten.

Mannen en vrouwen gaan hier en nu veel vrijer en gelijkter met elkaar om.

Een sluier, om de ogen van de vrouwen mee te bedekken, kennen we niet meer.

En vrouwen kunnen nu ook een dominante positie hebben, en hun macht misbruiken. Daarom denk ik dat wat van mannen gezegd wordt, net zo goed voor vrouwen geldt: *iedereen die naar een man kijkt en hem begeert, heeft in het hart al overspel met hem gepleegd...*

Tegelijk denk ik dat je het mag verruimen naar de virtuele wereld; naar vrouwen of mannen die je op internet tegenkomt (en misschien zelfs wel in een heel verleidelijke positie).

Je begeert iets voor jezelf wat niet van jou is.

Je wilt iets, wat de HERE bedoeld heeft voor de intimiteit van het huwelijk, *buiten en los van* die band van levenslange liefde en trouw.

Jezus zegt dat als je naar een vrouw kijkt om haar te begeren je [dia8] *in je hart* al overspel hebt gepleegd.

Dat is inderdaad nog iets anders dan daadwerkelijk overspel.

Zoals iemand een 'dwaas' noemen volgens Jezus ook zonde tegen het gebod 'Pleeg geen moord' (Gij zult niet doodslaan) is, maar natuurlijk nog wel iets anders dan daadwerkelijk iemand neerknallen.

Maar onze Heer kijkt niet alleen naar wat gebeurt, Hij ziet wat er aan vooraf gaat.

Hij kent je hart, weet wat erin je omgaat, ook in die donkere, duistere hoekjes...

En onze Heer weet hoe het werkt – Hij is zelf ook mens, en verleid geweest (alleen Hij kon de zonde weerstaan, omdat Hij zonder zonde is).

Hij weet dat het vaak een glijdende schaal is: van het één komt het ander.

Zoals in Jakobus 1 staat: [dia9] *Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid dan brengt ze de dood voort.*

Daarom: houd je hart zuiver.

Daar begon Jezus zijn toespraak ook mee: [dia10] *Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien*, Matteus 5:8.

Dat dit voor de Here Jezus een belangrijk punt, ontdek je als je hoort wat Hij erna zegt: *als je oog of hand je verleidt – ruk het uit, hak het af, want je kunt beter gehandicapt naar de hemel gaan, dan met een gaaf lichaam naar de hel.*

Jezus is hier heel radicaal, voor ons haast te radicaal: moet je dit echt letterlijk nemen?

Nee, letterlijke verminking kan Jezus niet bedoeld hebben, want ook met één oog en/of één hand kun je immers nog steeds zondigen...

Waar het om gaat is dat je de zonde ernstig neemt.

Zó ernstig, dat je er werkelijk alles aan doet om die te vermijden.

Zorg ervoor dat zelfs niet één van je ogen of handen je tot zonde brengt.

Want zelfs één lichaamsdeel kan je al 'de kop' kosten...

Als je met alleen *kijken* al overspel kunt plegen... ik stel me zo voor dat de leerlingen van Jezus die Hem dit horen zeggen, zoiets hebben gehad van '*maar wie kan dan behouden worden*'?

En wij hier... wie kan er, als het hierom gaat, zeggen dat 'ie schone handen en ogen heeft? Een zuiver, een rein hart?

Moet je niet zeggen: [dia11] **#MeToo** – en dan nu niet als slachtoffer, maar als dader?

#MeToo Heer, ik heb het ook gedaan, ik heb ook wel met verkeerde, met bezitterige ogen naar een ander gekeken, die ik voor mij wilde hebben terwijl die niet van mij is.
#MeToo Heer, ik ontdek steeds weer verlangens die niet goed zijn, die U niet wilt en ikzelf ook niet als het erop aankomt, maar waar ik toch aan toegeef, wat knaagt, wat kapot maakt.
#MeToo Heer, dat verkeerde woord, die foute gedachte, dat wat mijn handen niet hadden moeten doen.
#MeToo Heer – ontferm U.

Wie kan nog behouden worden?

Inderdaad, voor mensen is dat onmogelijk, maar gelukkig is bij God alles mogelijk.

Bij God is het mogelijk dat zelfs *zondaars* behouden worden!

Sterker: *juist* voor zondaars is het Koninkrijk van God. [dia12]

Juist voor zondaars is Jezus mens geworden, is Hij zijn lijdensweg gegaan, heeft Hij zich aan het kruis laten spijkeren, is Hij de dood in gegaan, heeft Hij de dood overwonnen.

Juist voor mensen die weten dat ze het zelf niet redden en daarom alles verwachten van hun Heer Jezus Christus is er vergeving, verzoening, nieuw leven.

Daarom: sta op! Zit niet bij de pakken van de zonde neer.

Sta op. Volg Jezus. Blijf dichtbij Hem. Luister naar zijn stem.

Sta op. Vier mee dat Hij zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Ook van al die zonden die niemand ziet, die alleen jij en Hij maar kennen.

Geloof dat Hij je niet afwijst om je zonden, maar juist naar zich toetrekt.

Erken je zondig zijn. En richt je op je Heiland Jezus Christus.

Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld – en ook die van jou! – wegneemt.

Vier het mee.

Amen