



**Liturgie Kom-in-de-kerk/aangepaste dienst**  
**Emmen, 14 april 2019**  
**thema: wie is Jezus voor jou?**  
**m.m.v. De Notenkrakers**

1. Votum
2. Vredegroet  
*Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. (Amen)*
3. Zingen: **Samen in de Naam van Jezus** en **Laat de kinderen tot Mij komen**
4. Gedicht: liefde, door Ben
5. Bidden
6. Zingen: **Alzo lief had God de wereld**
7. Preek.  
Tijdens de preek zingen: **Jezus is de Goede Herder**  
Tijdens de preek lezen uit de Bijbel: **Kolossenzen 1:15-20** (*gelezen door Mathijs*)
8. Zingen: **Heer wijs mij uw weg**
9. Danken en bidden
10. Geloofsbelijdenis (met picto's geloof.nu) (*gelezen door Ben*)
11. Zingen: **Om een Koningskind te zijn**
12. Collecte (*diakenen geholpen door...*)
13. Zingen: **Ik zal er zijn**
14. Zegen.  
*De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de eenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. (amen)*

**Preek voor een Kom-in-de-kerk/aangepaste-dienst**  
**Thema: Wie is Jezus voor jou?**  
**Emmen, 14 april 2019**

**Preek**

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,  
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

Wie is Jezus voor jou? [dia1]

Ik merkte dat dat best een moeilijke vraag is.

Je kunt ook zeggen: [dia2] waar denk jij aan bij Jezus?

Misschien is dat wat makkelijker?

Nou, wie noemt er wat? Waar denk jij aan bij de Here Jezus? [...]

Afgelopen maandag hebben we het met een groepje over deze vraag gehad.

Dat was heel mooi. Kijk ik heb er wat foto's van meegenomen. [dia3] t/m [dia6]

En iedereen heeft toen getekend of geschilderd of geplakt wat zijn antwoord was op de vraag: waar moet jij aan denken bij Jezus/Wie is Jezus voor jou.

We gaan ieder antwoord/tekening beter bekijken.

(1. Tekening van Mathijs) [dia7]

Mathijs heeft verschillende dingen over de Here Jezus opgeschreven.

Een paar ervan komen straks bij de anderen terug.

Maar wat heel belangrijk is als het over Jezus gaat: Hij is de Zoon van God.

Jezus is niet alleen mens, Hij is ook God!

Daarom kon Jezus al die wonderen doen, toen Hij op aarde was.

Wat voor wonderen heeft Jezus gedaan? [...]

[dia8] Jezus is de Zoon van God.

(2. Tekening van Jan) [dia9]

Wat ik mooi vind van deze tekening is dat Jan laat zien dat Jezus te maken heeft met de schepping.

De schepping dat is alles wat er is, alles wat God gemaakt heeft.

Noem eens wat voorbeelden van wat God heeft gemaakt. [...]

Al dat moois – dat heeft Jezus gemaakt.

De Bijbel zegt dat Jezus het Woord is waarmee God alles gemaakt heeft.

En Jezus zorgt er ook voor dat we eten en drinken hebben (aardappels en bitterballen).

(3. Kerstkind) [dia10]

Kijk, hier kun je ook aan denken bij Jezus: Hij is het kindje in de kribbe.

Met welk feest vieren we dat? [...]

Vind je dat een mooi feest? [...]

Wat bijzonder he, zo'n groot wonder: dat de Zoon van God die in de hemel is, zoveel van ons mensen houdt dat Hij uit de hemel komt, op de aarde, en ook mens wordt net als wij.

Wie weet waarom de Here Jezus als kindje op aarde kwam? [...]

In de Bijbel staat dat Hij Jezus wordt genoemd – wie weet wat die naam betekent? [...] Daarom kun je zeggen: [dia11] Jezus is mijn Redder!

(4. Tekening van Annemarie) [dia12]

Annemarie koos voor Jezus als levend water.

Dat zegt Jezus zelf: Ik geef je water waardoor je nooit meer dorst krijgt. Dat is fijn!

Maar water – waarvoor gebruiken we in de kerk ook water? [...]

Dankzij de Here Jezus worden we schoongewassen, zijn we niet vuil meer, is alles wat slecht en verkeerd is in ons hart, weg!

[dia13] Jezus is mijn Schoonmaker.

(5. Goede Herder) [dia14]

Wie weet wat de naam is van deze kerk? [...]

Maar wie is de Goede Herder? Naar wie is deze kerk genoemd? [...]

Want Jezus is de Goede Herder!

Wat betekent dat voor ons? (Waar denk je aan bij een herder?) [...]

Het is een heel fijn idee, waar je heel blij van wordt van binnen, dat Jezus voor je zorgt, dat Hij je naam kent, en dat jij bij zijn kudde, bij de gemeente mag horen. Dan kun je luisteren naar zijn stem!

**Zingen:** Jezus is de Goede Herder

(6. Tekening van Daniëlle) [dia16]

Daniëlle heeft deze mooie tekening gemaakt over Jezus; ze zegt: Jezus is liefde.

Kijk maar naar dat hart – wat betekent dat hart? [...]

En al dat rood, waarom is dat er? [...]

Jezus is liefde. Dat staat in de Bijbel.

En het is prachtig mooi dat God, dat Jezus van je houdt.

Hoe je er ook uitziet, wat je ook doet, of je nu gehandicapt bent of niet, het maakt allemaal niks uit: [dia17] Jezus houdt van jou. Want Hij is liefde. Prachtig!

(7. Tekening van Rik) [dia18]

Rik heeft een tekening gemaakt van hoe je kan zien dat Jezus heel veel van ons houdt.

Want wat betekenen die kruizen die hij heeft getekend? [...]

Maar waarom kan je aan een kruis zien dat Jezus van je houdt? [...]

In de Bijbel staat: Alzo lief heeft God de wereld (je kunt ook zeggen: alle mensen) dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Daar gaat het allemaal om! Hiervoor kwam Jezus op aarde.

Om aan het kruis te sterven voor jou en mij en ons allemaal.

En wat zo heerlijk is: nu hoeven we niet meer bang te zijn voor God, omdat alles goed is.

Nu is God niet meer boos op ons.

Alleen, wat heel belangrijk is is, is dat je dat gelooft. Geloof je dat? [...]

Ik hoop dat jij het ook zegt: [dia19] Jezus is mijn Redder.

(8. Tekening van Sylvia) [dia20]

Jezus is voor ons gestorven aan het kruis.

Maar is Hij ook dood gebleven? [...]

Daar heeft Sylvia deze tekening over gemaakt: Jezus is opgestaan!

Jezus is niet meer dood, nee, Hij leeft!

Dat gaan we op Pasen vieren: kijk maar: de steen voor het graf is weg, het graf is leeg.

Jezus is opgestaan.

Wat geweldig he?!

Zo machtig is God. Zo machtig is Jezus. Hij is sterker dan de dood.

En waarom word je daar zo blij van? [...]

Als er iemand sterft die in Jezus gelooft – natuurlijk ben je dan verdrietig; maar er is ook iets heel moois: want die leeft dan verder bij God in de hemel.

(9. Tekening van Lynn) [dia21]

Dit is ook weer zo'n mooie tekening: Lynn zegt: ik vind Jezus lief.

Daniëlle had getekend: Jezus is liefde. En dat is zo. Daar begint het mee.

En nu zegt Lynn: ik vind Jezus lief. En het is heel mooi als je dat gaat zeggen.

Jezus houdt zoveel van jou – kijk maar wat Hij voor je gedaan heeft aan het kruis, zoveel liefde.

Het is heel mooi als jij daarom van Jezus houdt.

Houd jij ook van Jezus? [dia22]

(10. Tekening van de kroon) [dia23]

Wie weet wat deze kroon betekent? [...]

Dat betekent: [dia24] Jezus is Koning.

Want als je van Jezus houdt, dan wil je Hem koning laten zijn in je leven.

Dan is Jezus de Baas. Dan wil je naar Hem luisteren. Dan wil je doen wat Hij van je vraagt.

Dan wil je net zo leven als Hij – net zo dichtbij God. Net zo goed en vriendelijk en vol liefde.

Kun je dat zelf? Kun je dat zomaar? [...]

Daarvoor hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig. Daar mag je om bidden: Here help mij, om te leven zoals het goed is, zodat andere mensen zien dat U mijn Koning bent.

Het thema van deze dienst is: [dia25] Wie is Jezus voor jou/waar denk je aan bij Jezus?

Nou je merkt wel: daar kun je heel veel verschillende antwoorden op geven.

En is er een fout antwoord bij?

Ze zijn allemaal waar!

En daarom gaan we nu een stukje uit de Bijbel lezen waarin dat staat.

**Bijbellezen:** [dia26] Kolossenzen 1:15-20

Het is misschien een beetje een moeilijk stukje.

Maar het is zo mooi! Het is een heel oud lied over Jezus.

En als je op bepaalde woordjes let, dan kun je het heel kort samenvatten:

[dia27] eerst alle woordjes met *Hij/Hem* (dat gaat dus over Jezus) – veel he?!

En dan [dia28] alle woordjes met *alles* – ook dat zijn er veel.

En hoe kun je het nu samenvatten? [...]

[dia29] Jezus is alles!

En ik hoop dat jij dat ook zegt: Jezus is alles.

Hij is alles voor mij – ik houd zoveel van Hem, omdat Hij zoveel van mij houdt.

Welk antwoord geef jij nu op de vraag: [dia30] Wie is Jezus voor jou? [...]

(amen)