

Geliefde Koningskinderen,

Wie is er goed in rekenen? (steek je vinger maar op)

En wie in tekenen?

En wie kan goed voetballen?

En wie kralen rijgen?

Dia 1 Grappig he, dat iedereen zo verschillend is.

De een kan dit goed en de ander dat.

Ik weet heel zeker dat iedereen, of ie nu groot of klein, jong of oud is, dat iedereen altijd ergens goed in is.

Weet jij al waar je goed in bent? Vraag het anders ´s aan je vader/moeder of vriend/vriendin.

Maar weet je wat ik nou zo dom vind van mezelf?

Dat ik soms meer zit te kijken naar wat een ander kan, dan naar wat ik zelf kan.

Dia 2 Ik vind volleyballen best heel leuk, maar als ik sommige mensen zie volleyballen, dan denk ik: wat ben ik een stumper vergeleken met hem of haar, kon ik dat ook maar zo goed!

Ik vind tekenen en schilderen ook heel mooi, maar als ik dan anderen een schilderij zie maken, dan denk ik: dat kan ik nooit, was ik maar zo goed als zij.

Maar dat is dom van mij om zo te denken.

Want dan word ik jaloers. En verdrietig. En dan lukt me niks meer...

Ik moet niet kijken naar wat ik NIET kan, ik moet kijken naar wat ik WEL kan.

En daar blij mee zijn.

En daar mooie dingen mee doen. **Dia 2 uit**

Iedereen is heel verschillend.

En zo heeft de Here God ons gemaakt.

En zo heeft de Here God een bedoeling met je.

Ook met mij. Ook met jou.

Er is nog iets wat dom is.

Op tv en in de reclame zie je allemaal heel mooie mensen. **Dia 3**

En misschien ken je wel iemand in je klas of op je werk of in je buurt die je mooi vindt.

Ik bedoel: mensen die er heel knap uit zien.

Mooi haar. Mooie ogen. Een lekker kleurtje.

Een mooi lichaam. Niet te dik, niet te mager. Precies goed.

Lekker gespierd. Mooie borstkas. Dat soort dingen.

En ze hebben altijd mooie kleren aan. Nieuw. Hip. Trendy.

En ze zien er altijd heel blij en gelukkig uit – van die prachtig witte tanden...

Knappe mensen dus.

En weet je wat nu zo dom is?

Dat je ook graag zo wilt zijn als die knappe mensen.

En dan kijk je in de spiegel...

...daar word je niet vrolijk van.

Misschien ook wel jaloers. En verdrietig. En somber.

En dat moet niet.

Kijk niet naar wat je NIET hebt, kijk naar wat je WEL hebt. **Dia 3 uit**

Het omgekeerde kan trouwens ook.

Daar hebben ook heel veel mensen last van.

Als iemand niet zo knap is, of niet zo'n mooi lichaam heeft, of niet zulke mooie tanden, of niet van die mode kleren – dan kijken ze je daar vaak op aan. **Dia 4**
Of als je in een rolstoel zit, of op een andere manier gehandicapt bent, dingen niet zo goed kunt onthouden, of als je het moeilijk vindt om contact te maken met anderen – dan kan het maar zo gebeuren dat ze jou niet mee laten doen, of uitlachen of pesten.
Dan kan het maar zo gebeuren dat je ze niet serieus nemen.
Dat ze jou niet vragen op het feestje. Of om die klus te doen.
Dat ze jou aan de kant zetten.
Dat mensen je het gevoel geven *dat je er eigenlijk niet mag zijn...*
En dat is heel erg.
Want ieder mens is door God geschapen.
En ieder mens – hoe 'ie er ook uit ziet – mag er in ieder geval voor God zijn!
Voor Hem ben jij waardevol. Hij houdt van je. **Dia 4 uit**

In het verhaal uit de bijbel kun je hier ook iets over leren. Luister maar.

Samuel is verdrietig.
Weet je wie Samuel is? Hij is de profeet van de Here God.
Een profeet geeft woorden van God door aan mensen.
Een profeet heeft een donkere mantel (een soort jas) om, gemaakt van kameelvellen. En een leren riem om z'n middel.
Samuel is verdrietig.
Waarom?
Omdat het niet goed gaat met koning Saul.
Een hele tijd geleden heeft Samuel Saul tot koning gezalfd.
Dan giet je uit een hoorn olie over het hoofd als teken dat de Here God je aanwijst voor werk wat je moet doen.
Samuel houdt van Saul. De allereerste keer dat hij Saul zag vond hij Saul gelijk al een knappe man. Saul was mooi groot. Hij stak met kop en schouders boven iedereen uit. *Echt een koning!*
Eerst ging het goed met Saul als koning.
Maar daarna niet meer.
Saul luisterde steeds minder naar de Here God en deed steeds meer wat hijzelf goed vond.
En God had al tegen Samuel gezegd dat Hij een andere koning wilde.

Op een dag krijgt Samuel een boodschap van de Here God.
Dat was nog in de tijd dat er geen bijbel was, en de Here God echt nog met mensen sprak.
Samuel krijgt te horen dat hij zijn hoorn met olie moet vullen en op weg moet gaan naar Bethlehem.
Samuel schrikt ervan. Moet hij iemand anders tot koning zalven?
Dat is levensgevaarlijk! Als koning Saul daar achter komt zal hij 'm vast vermoorden...
Het gebeurde wel vaker dat iemand protesteerde als 'ie een opdracht van God kreeg. Denk maar aan Mozes toen hij bij de berg Sinai kwam en de opdracht kreeg om naar de Farao van Egypte te gaan. Mozes wou ook niet. Bedacht allemaal dingen om er onderuit te kunnen...
Maar als God opdracht geeft, moet je toch gaan. Hoe moeilijk of gevaarlijk het ook is.
En God zal je dan ook beschermen!

Zo moet Samuel toch naar Bethlehem.
He, Bethlehem – waar doet je dat aan denken?! (Ruth, David, Jezus geboren)
Samuel moet een jonge koe meenemen om te slachten.
En hij moet naar Isai gaan (dat is een meneer die in Bethlehem woont) en dan goed luisteren naar wat God wil.
Goed luisteren naar wat God wil...

Bij Isaï gekomen ziet Samuel meteen de oudste zoon staan. Die jongeman valt gelijk op. Ook al weer zo'n mooie lange kerel...*een echte koning!* Dat is vast en zeker degene die de Here God wil zalven!

Maar Samuel heeft zich mooi vergist!

Want op de een of andere manier zegt God tegen Samuel: *Je moet niet afgaan op hoe iemand er uit ziet. Ik wil hem niet als koning. Het gaat niet om wat je aan de buitenkant ziet, maar om de binnenkant, om je hart!*

Wat de Here God hier zegt is heel belangrijk. En goed om te onthouden.

Mensen trappen er steeds weer in dat ze kijken naar de buitenkant, hoe iemand eruit ziet.

Is iemand mooi – dan vinden ze 'm aardig enzo.

Is iemand niet zo mooi – nou, dan gaan ze gewoon niet met 'm om.

Zo doen mensen dat.

Samuel ook.

Maar God niet.

God kijkt niet naar hoe je eruit ziet. God kijkt naar je hart.

Want iemand kan er wel heel knap uitzien en toch allemaal heel domme dingen zeggen of doen.

En iemand kan er heel dom uitzien en toch heel verstandig zijn.

En zo trekken alle 1,2,3,4,5,6,7 zonen van Isaï langs Samuel heen.

En ze zien er misschien wel heel knap en sterk en stoer en groot enzo uit.

Maar iedere keer krijgt Samuel van God te horen dat deze niet geschikt is om koning te zijn.

Dan snapt Samuel er niets meer van.

Alle zonen van Isaï zijn op. En hij moest hier iemand tot koning zalven?!

Hebt u misschien nog meer zonen?, vraagt hij dan.

En warempel: er is nog een zoon.

Nou ja, geen zoon maar *zoontje*.

Het kleintje. Het kleine broertje. De Benjamin van het hele stel.

Hij is op het land om voor de schapen te zorgen.

Sjonge zeg, dat vader Isaï niet aan hem heeft gedacht – telt hij niet mee of zo?!

Maakt Isaï misschien dezelfde fout als Samuel? Kijkt Isaï ook teveel naar de buitenkant?!

Als de jongste binnenkomt zegt God meteen: dit is 'm.

Het mag dan een klein rood manneke wezen, hij heeft best een leuk koppie en mooie ogen.

Dit is 'm, zegt God. Want God kijkt niet naar hoe iemand eruit ziet.

God kijkt naar het hart. Of je flink bent. Of je karakter hebt (dat is of je misschien ook dingen wilt doen die anderen niet doen, of juist dingen niet doet die verder iedereen wel doet). Of je veel van God houdt en op Hem vertrouwt. Dat vindt God allemaal veel belangrijker.

En je moet *goed luisteren naar wat God wil...*

En daarom giet Samuel de olie uit de hoorn op het hoofd van de jongste zoon.

David heet 'ie.

En dan gebeurt er nog iets moois: vanaf dat moment komt de Geest van God in David.

De heilige Geest die hem gaat helpen en klaarmaken om later koning te kunnen worden.

-

Dia 5 Kijk: **Dia 6** daar spettert Chris in het zwembad – lekker, zwemmen!

Chris kan niet lopen zonder looprek. Hij is gehandicapt.

Als je 'm voor het eerst ziet denk je: die kan niks.

Maar Chris is trots op wat hij kan.

Eerst was hij bang om te zwemmen. Maar nu zwemt hij als een vis in het water.

En met een beetje hulp kan hij gewoon naar school.

Chris is een vrolijke jongen. En hij kan makkelijk contact maken met andere mensen.
En weet je wat z'n mooiste lied is? *Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God!*
Wat een geluk dat God niet kijkt naar hoe je eruit ziet, maar dat God kijkt naar je hart.
Voor God mag ook Chris er zijn!
Laten we gaan kijken met de ogen van God!

Dia 7 Zie: **Dia 8** daar sprint Anne naar het doel van de tegenstander, klaar om te scoren.
Anne is gehandicapt. Ze heeft het syndroom van Down.
Toch traint ze elke week met het meisjesteam van SV-Spakenburg.
Ze is een goede spits.
Anne lacht: „Later wil ik profvoetballer worden, dan juicht iedereen voor me.”
„Vroeger pestten mensen me met dat ik gehandicapt ben”, vertelt Anne. “Maar ik ben gewoon een leuke meid. Alles gaat goed met mij.”
Als je met Anne praat, zie je dat ze écht een hele leuke meid is.
Ze houdt van God, Hij is haar Vader.
Anne's lievelingslied is: *En wat je ooit gedaan hebt, aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan...*
Wat een geluk dat God niet kijkt naar hoe je eruit ziet, maar dat God kijkt naar je hart.
Voor God mag ook Anne er zijn!
Laten we zien met de ogen van God!

Dia 9 Ontdek: **Dia 10** daar staat Erwin tussen de boeken.
Erwin houdt van lezen. Ook schrijft hij gedichten.
En weet je in hoeveel talen hij kan spreken? Vier! En nu leert hij Hongaars.
Als je Erwin ziet, zie je niks aan hem. Toch is ook hij gehandicapt.
„Ik heb Asperger, een soort autisme. En ik heb een hoog IQ”, vertelt hij.
Lastig voor hem en voor de mensen om hem heen.
Erwin zegt: „Er wordt vaak óver mensen met autisme gepraat, niet mét hen. Als je mét hen praat, ontdek je dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en de erediensten”.
Wat een geluk dat God niet kijkt naar hoe je eruit ziet, maar dat God kijkt naar je hart.
Voor God mag ook Erwin er zijn!
Laten we ontdekken met Gods ogen!

Dat lied van Anne blijft even bij me haken: **Dia 11** *En wat je ooit gedaan hebt, aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan...*
Want wat betekent dat liedje? Die woorden van Jezus?
Dat betekent dat als jij aardig bent, iemand helpt, iets goeds doet voor een mens hier op aarde, dat je dat daarmee voor Hem, voor de Here Jezus hebt gedaan! Dat is mooi!
Maar ook omgekeerd: als je iemand uitschelt of niet met 'm wilt omgaan, en flauw doet of 'm belachelijk maakt, dat je daarmee ook de Here Jezus uitschelt en belachelijk maakt! Dat is erg! **Dia 11 uit**

Laten we daarom kijken wat voor goeds we kunnen doen voor alle mensen.
Of ze nu knap zijn of niet, gehandicapt of niet, veel kunnen of niet, van de kerk zijn of niet, aardig zijn of niet, blank zijn of niet, of ze al geboren zijn of niet...
laten we naar alle mensen kijken met de ogen van God.
En niet letten op de buitenkant, maar kijken, zien en ontdekken dat het *mensen* zijn.
Mensen net als jij zelf bent.
En vergeet niet: **dia 12** we hebben allemaal wat!

Amen